



WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

www.hartebbrug.nl

Jaargang 54 -Nr.19

de Weekbrug

Zondag 7 Mei 2023 – 11.15 uur
Eucharistie viering en kinderwoorddienst
Vijfde Zondag na Pasen
het Hartebrugkoor
Voorganger: Pater Adri Kortekaas OSB

voor de mis:	Magnificat VIII. Toni - Heinrich Scheidemann
vaste gezangen	Missa Sacratissimi Cordis Jesu van J.A. Korman
bij het offertorium:	Cantate Domino - Giuseppe Ottavio Pitoni
bij de communie:	Allegretto grazioso - Berthold Tours Christ is the world's true light – W.K. Stanton
na de zegen:	Festival Toccata - Percy Fletcher
organist:	Jan Verschuren
dirigent:	Ronald Dijkstra

[De gemeente Leiden organiseert 11 mei a.s. van 19-21 uur](#)

een informatiebijeenkomst voor onder meer de direct omwonenden over haar plannen voor uitbreiding van de fietsenstalling achter de kerk. Hierbij wordt een nieuwe Romanuszaal bovenop de fietsenstalling gemaakt. Als eigenaar van het achterterrein werkt de parochie actief samen met de gemeente aan de vormgeving van dit plan. De informatiebijeenkomst is ook open voor parochianen. Meer informatie en aanmelden via het secretariaat hartebbrugkerk@kpnmail.nl.

Misintenties

Oud-pastoor Ton Peters ofm	Hans en Toos Wijgers – Mandemaker
Maria Adriana van der Wiel-Burghout	Jan de Winter
Cora Geerlings	Familie de Romijn
Levi Aloysius Visscher	Joannes en Maria van Kampenhout
Bernard Krabbendam	Ouders de Goede-Juffermans
Echtpaar Cornelisse – de Romijn	Maria van der Krogt- van Steijn
Fia Preenen – van Leeuwen	Bart Klein
Ger Marcellis	Alice van Dam-Schilder

Vieringen komende tijd

Woensdag 10 mei	11 uur Uitvaart van Mevr. Maria Adriana van der Wiel-Burghout Voorganger: Diaken Gerard Clavel
Zaterdag 13 mei	13 uur Doopviering van Nia Capri Rose Lanslots Voorganger: Pastoor Broeders
Zondag 14 mei	11.15 uur Eucharistieviering Voorganger: Pater Thijs Moons ofm.conv. Schola
Donderdag 18 mei Hemelvaartsdag St. Petruskerk	10 uur Eucharistieviering Voorganger Pastor Jaap van der Bie Na de viering lunch en gezellig samenzijn met de parochiekernen uit Leiden-Zuid: Hartebrug, St. Petrus, St.Antonius en Middelaars.
Zondag 21 mei	11.15 uur Eucharistieviering met kinderwoorddienst Voorganger: Pater Joachim Oude Vrielink ofm Het Hartebrugkoor 25 jarig Huwelijk van Jos Frantzen en Kirsten Leiss
Zondag 28 mei 1 ^e Pinksterdag	11.15 uur Eucharistieviering Voorganger: Pater Joachim Oude Vrielink ofm Het Hartebrugkoor

Ook dit jaar sluit de Leidse Bedevaart zich aan bij de Groene Hart (Roelofarendsveen) bedevaart naar Kevelaer.

Data: van maandag 4 september t/m woensdag 6 september a.s.

Informatie, programma en opgave per e-mail: wimbarning@ziggo.nl

In de afgelopen maanden zijn er minstens drie taalvirtuozen gestorven. Wim de Bie die ons samen met Kees van Kooten vele uren satirische televisie schonk. Wie kende niet de Keek-op-de-week. Wie heeft zich niet geamuseerd rond zijn vele personages en taaluitingen. Onlangs schreef ik jullie nog over de dood van Huub Oosterhuis, hoe hij met zijn taal het onbenoembare, het numineuze wist te verwoorden en voor velen toegankelijk heeft gemaakt. En nu Paul van Vliet. Velen van ons zijn opgegroeid met Majoor Kees! Maar ook met zijn serieuze kant wist Paul het geheim van het leven te verwoorden. Met taal!

Kings en queens — Het thema van Koningsdag 2023 in Rotterdam was: wij zijn allen kings en queens! Het reikt ons de gedachte aan dat wij allen gelijk zijn. Is dat zo? Hoe bouwen wij onze samenleving op? Kijkend naar onze talenten en vaardigheden, mogelijkheden en kansen mogen wij ons inzetten voor het belang en opbouw van de samenleving. Het accent ligt, volgens mij, bij onze inzet om een bijdrage te leveren aan onze medemens, met wie wij samen mogen leven. Wij zijn niet gelijk aan elkaar, maar wel gelijkwaardig. Er is onderscheid in deze wereld. En bij dat onderscheid hoort respect, waardering en aandacht. Als wij al kings en queens zijn, dan naar het voorbeeld van Koning Christus, die niet kwam om gediend te worden, maar om te dienen!

Vrede — Koning Christus nodigt ons uit om vredebrengers te zijn en de vrede van God te verwelkomen in ons hart. De eerste plicht van de christen is niet om conflicten op te lossen, maar om in vrede te zijn. Als het hart niet in vrede is, zullen we kwetsbaar zijn voor de krachten van verdeeldheid en de prikkels van angst en geweld. Alles wat niet in vrede is, geeft houvast aan het kwaad. Vrede is een goddelijke belofte. 'Mijn vrede geeft ik U', horen wij in de eucharistie. De door Jezus beloofde vrede is niet van deze wereld, maar kan verkregen worden en ervaren en heeft haar bron in God. De vredeswens in de eucharistie is dan ook om elkaar die vrede toe te wensen.

Uitdaging -Als we ons door God tot rust laten brengen door te groeien in geloof, hoop en liefde, en in de vriendschap met Jezus, de Vorst van de vrede, dan zullen we vredebrengers worden en kunnen we ons hart als een plek van vrede en rust bieden aan hen die de Heer op onze weg plaatst. Door hen met tederheid te verwelkomen en lief te hebben zoals ze zijn, zullen we hun iets kunnen bieden van die troost, rust en vrede, die hun bron vinden in God en die in de wereld van vandaag zo moeilijk te vinden zijn.

Lijkt mij een mooie uitdaging nu wij aan het begin staan van de herdenking van de slachtoffers van oorlogen en de vrijheid gaan vieren, die soms zo kwetsbaar blijkt te zijn.

Met hartelijke groet
pastoor Walter Broeders

Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.
Elke vrijdag van 10.30-13 uur 071-5120401
andere dagen uitsluitend per email.

hartebrugkerk@kpnmail.nl

website: www.hartebrug.nl

Pastoraal werker: Marlène Falke-de Hoogh,
Met ziekte verlof

Museum Greccio: Henk Miedema
www.museumgreccio.nl - www.beeldbankgreccio.nl

Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening
NL12 INGB 0000 558718
t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij
graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800
t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken
van ons RSIN/fiscaal nummer 823765714 t.n.v.
HH Petrus en Paulus Parochie Leiden

Ontvangen gaven:

Donatiezuil: 30/4 € 90,-- QR code 30/4 € 31,70,--

