



WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

www.hartebrug.nl

Jaargang 53 - Nr. 52-1

de Weekbrug

Zaterdag 24 December 2022 – 22.00 uur

KERSTNACHTMIS

Eucharistieviering

het Hartebrugkoor

Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv.

vaste gezangen:	uit de Messe in C - Anton Bruckner.
voor de mis:	kerstliederen en koormuziek (zie inlegvel) Orgel: Kyrie de la Messe de Noël - César Franck
bij het offertorium:	Christmas Lullaby - John Rutter.
bij de communie:	In the bleak mid-winter - Gustav Holst Once in royal David's city - arr. David Willcocks Quand Jésus naquit à Noël - Claude Balbastre
na de zegen:	Hoor, de eng'len zingen d'eer - Felix Mendelssohn Bartholdy Noël suisse - Claude Balbastre
organist:	Jan Verschuren
dirigent:	Ronald Dijkstra

**NIEUWJAARSRECEPTIE: op zondag 8 januari a.s.
na de eucharistieviering van 11.15 uur in de Romanuszaal**

Misintenties

Pater Leo van Ulden ofm	Hans en Toos Wijgers – Mandemaker
René Verhoeff	Jan de Winter
Fia Preenen – van Leeuwen	Elisabeth Marcelis-Hoogeveen
Levi Aloysius Visscher	Joannes en Maria van Kampenhout
Bernard Krabbendam	Cock Barring
Echtpaar Cornelisse – de Romijn	Janny Compier-de Ridder
Familie de Romijn	Bart Klein
Ouders de Goede-Juffermans	Corry Koren-Hulsbosch
Gino Dario Socci	Ibrahim Abdulkader
Giovanni Ammazinni	Jacomijn van Duin
Coby Schoof-Vierhout	Rob Poos
Christof Vorst	Riet Jongmans-de Winter

Vieringen komende tijd

Zondag 25 december 1 ^e Kerstdag	11.15 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor Walter Broeders Hartebrugkoor 13.00 uur Kindje wiegen
Zondag 1 januari 2023 Nieuwjaarsdag	11.15 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor Ad van der Helm Schola
Zondag 8 januari	11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst Voorganger: Pater Tijs Moons ofmconv. Hartebrugkoor Na de Eucharistieviering Nieuwjaar receptie in de Romanuszaal.
Zondag 15 januari	11.15 uur Eucharistieviering Voorganger: Pater Joachim Oude Vrielink ofm Schola

Op 3 januari is Cora Geerlings, ons koorlid en lectrice jarig. Zij ligt nog steeds in het LUMC en het zou mooi zijn als wij haar een kaartje kunnen sturen (beterschap of verjaardag). Ter ondersteuning in een voor haar zeer zware tijd.
Cora Geerlings, L.U.M.C J10 47, Postbus 9600, 2300 RC Leiden

Vronesteyn, woensdag 21 december 2022.

Beste parochianen,

Zalig Kerstfeest, wat betekent dat?

Hemelpoort — Vincent gaat dood en komt bij de hemelpoort! Daar zit Petrus als portier. Klopt het dat ik dood ben, vraagt hij aan Petrus. Klopt! Mag ik binnen. Dat kan, maar eerst moet u een toegangsbewijs verkrijgen. We zijn tegenwoordig digitaal. Daar staat een laptop en die kunt u gebruiken. U typt in wat u allemaal voor goeds hebt gedaan en als u vijfhonderd punten hebt, gaat de deur vanzelf open. Zo gezegd, zo gedaan. Ik ben vijfenveertig jaar koorzanger geweest... piep twee punten. Ik heb met kerstmis vele jaren soep gedeeld bij het Centraal Station.. piep 2 punten. Jarenlang goede doelen financieel gesteurd.... Piep 1 punt en zo ging hij door... Help roept Alexander, ik heb nog maar 9 punten, zo kom ik nooit tot de 500 punten. Petrus komt erbij staan en zet de computer uit en zegt. Help, dat is het woord dat ik wilde horen. Die andere 491 punten krijg je gratis, dat noemen wij genade. Kom maar binnen.

Kerstfeest — Het kerstfeest is het feest van de genade. God wordt mens, opdat wij opgenomen worden in Zijn goddelijk leven! God houdt zoveel van ons dat Hij zijn Zoon heeft gezonden naar deze wereld, om ons naar Hem toe te leiden. Dan mogen en kunnen wij delen in Zijn liefde en goedheid, om op onze beurt dit te delen met onze medemensen. Niet alleen met de mensen die wij zo aardig vinden, maar ook met anderen. Als wij als christenen beminnen die ons beminnen, wat voor recht op loon hebben wij dan? Doen de heidenen dit niet ook? Bemin uw naasten, hen beminnen die u haten, bemin hen die jij wel achter het behang zou willen plakken (cf. Matt 5).

Praxis — Ons geloof is geen 'praxis' geloof. Ik bedoel dit, ons geloof is geen doe geloof. Ik doe goede werken, ik help mijn burens, ik loop mijn benen uit mijn lijf voor de voedselbank. Allemaal erg belangrijk. Echter ons geloof is op de eerste plaats een participeren in de liefde van God. Dat is genade. Zijn liefde ontvangen en met zijn liefde op pad gaan.

Op eigen kracht kan ik niet bij God komen. Help, geef mij uw genade.
Dat is Zalig Kerstfeest, dat wij die genade mogen ontvangen.

Overtuiging — Iedereen is welkom bij ons in de kerk om te vieren dat God mens wordt. Het zou zo maar kunnen zijn, dat je na afloop zegt: Ik heb die liefde niet gevoeld! Ogen, oren en neus zijn belangrijk als zintuigen om dingen waar te nemen, maar zijn absoluut niet het belangrijkste. Het belangrijkste is jouw overtuiging! Jouw geloof ! Een overtuiging die het geloof ons geeft! Ik geloof, omdat Jezus het mij gezegd heeft. Zelf ben ik te klein om alles te begrijpen. God is mens geworden, hoe kan dat? God is oneindig groter dan mijn verstand en alles wat ik kan ervaren met mijn gevoel of kan begrijpen met mijn verstand.

Pastoor Walter Broeders

Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.
Elke vrijdag van 10.30-13 uur 071-5120401
andere dagen uitsluitend per email.
hartebrugkerk@kpnmail.nl
website: www.hartebrug.nl

Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00
: m.dehoogh@hotmail.com

Museum Greccio: Jan van Loon,
www.museumgreccio.nl - www.beeldbankgreccio.nl

Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening
NL12 INGB 0000 558718
t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij
graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800
t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal
nummer 823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie Leiden

Ontvangen gaven:

Donatiezuil: 018/12 € 96,00
QR code 18/12 € 37,00

