



WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

www.hartebrug.nl

Jaargang 53 - Nr. 48

de Weekbrug

Zondag 4 December 2022 - 11.15 uur

2^e Zondag van de Advent (Jaar A)

Eucharistieviering en kindervoordienst

**Na de viering koffie/thee/limonade in de Romanuszaal
de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor**

Voorganger: Pastoor Walter Broeders

vaste gezangen:	uit de 17e mis
voor de mis:	Prélude, fugue et variation - César Franck
bij het offertorium:	Rorate caeli Carillon de Westminster - Louis Vierne
bij de communie:	Minuetto - Eugène Gigout
na de zegen:	O kom, o kom, Immanuel Praeludium en fuga, e-moll, BWV 555 Johann Sebastian Bach
organist:	Jan Verschuren
dirigent:	Ronald Dijkstra

**Kerstconcert Hartebrugkoor op zondag 11 december om 15.00 uur Hartebrugkerk
Programma en wijze van aanmelden, zie de website: www.hartebrugkoor.nl
Op de zondagen 4 en 11 december zijn ook na afloop van de Eucharistieviering
kaarten te verkrijgen achter in de kerk.**

Misintenties

Pater Leo van Ulden ofm	Hans en Toos Wijgers – Mandemaker
René Verhoeff	Jan de Winter
Fia Preenen – van Leeuwen	Elisabeth Marcelis-Hoogeveen
Levi Aloysius Visscher	Joannes en Maria van Kampenhout
Bernard Krabbendam	Ger Marcellis
Echtpaar Cornelisse – de Romijn	Janny Compier-de Ridder
Familie de Romijn	Bart Klein
Ouders de Goede-Juffermans	Alice van Dam-Schilder
Giovanni Ammazzini	Ouders Barning-Overduin

Vieringen komende tijd

Zondag 11 december	11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. Schola
Zondag 18 december	11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst Voorganger: Pater Joachim Oude Vrielink ofm. Hartebrugkoor
Zaterdag 24 december	Nachtmis om 22 uur Voorganger; Pater Thijs Moons ofmconv. Hartebrugkoor

Op zaterdag 10 december is er een grote Adventsactiviteit voor kinderen van alle leeftijden in de Romanuszaal, Lange Mare 79. Ouders zijn ook welkom om mee te helpen. Van 14 uur en tot 15.30 uur. Wij steken de advents-kaarsjes aan en beginnen met een interactief verhaal. Daarna is er een grote keuze aan activiteiten zoals kerstkaarten en decoraties maken. Wij hebben activiteiten die geschikt zijn voor zowel kleine als grotere kinderen. Een deel van onze knutsels willen wij verkopen voor op ons marktje voor de Adventsactie op 18 december..

Amnesty International Schrijfactie 2022

10 december is de Dag van de Rechten van de Mens.

Amnesty International organiseert ieder jaar rond 10 december een grote schrijfactie voor mensen die om hun overtuiging, godsdienst of geaardheid in de gevangenis zitten, vaak zonder neutrale rechtspraak én onder erbarmelijke omstandigheden. Over de hele wereld wordt geschreven naar regeringen en de mensen zelf. Op zondag 11 december zijn zij achterin de kerk te vinden.

After mass you are cordially invited for a cup of coffee or tea or a glass of lemonade in our church hall. If you have never been there before, please ask the way from a member of our welcoming team."

De acht zaligsprekingen als onderwerpen voor een avond van ontmoeting

De toespraak die Jezus heeft gehouden bij het begin van zijn openbare leven in de heuvels rond het meer van Galilea heet de Bergrede. We lezen het in het evangelie van Mattheus. De tijd is aangebroken, het koninkrijk God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Het is eigenlijk een programma waardoor de heerschappij van God onder de mensen werkelijkheid kan worden. Zin voor zin heeft de evangelist deze Bergrede verwoord met in het centrum: Het Onze Vader! Aan het begin van deze rede spreekt Jezus de acht zaligsprekingen uit! De zaligsprekingen hebben alles in zich: de openbaring van het mysterie van God en ook een samenvatting van alles wat het leven in een kerkgemeenschap mogelijk maakt. Een weg naar heelheid en beschaving zou ik zeggen.

Zalig de armen van geest – Over deze eerste zaligspreking is veel geschreven. Wat is arm? Armoede in de Oude Testament wordt eerst negatief verwoord en rijkdom positief. Maar langzaam groeit een spiritualiteit van de armoede. De armen krijgen een positieve positie in de ogen van God. Wie is arm van Geest? Als je als mens, als christen in jouw leven afhankelijk wil zijn van Zijn liefde, dat jij gered wil worden door zijn barmhartigheid en niet alleen door jouw persoonlijke verdiensten of werk, dat zijn de armen van geest. Wat betekent ‘arm van geest’ voor mij persoonlijk?

Zalig de treurenden – Deze tweede zaligspreking is een troost voor hen die bedroefd zijn, om welke reden dan ook. Getroost worden vraagt om inoefening. Bijbelse troost is niet iets dat eenvoudig komt in plaats van beproeving, waarbij lijden en troost dan twee tegengestelde en vreemde dingen van elkaar zijn. Troost ontstaat midden in de beproeving wanneer deze in geloof wordt aanvaard en in gemeenschap met de Heer wordt beleefd. Zovele (jonge) mensen willen getroost worden. Waar vinden zij die troost?

Zalig de zachtmoedigen? – Zachtmoedigheid is een van de meest waardevolle kenmerken van de liefde. Zachtmoedigheid verwijst naar een karaktertrek die getuigt van vriendelijkheid en goeieheid, geduld, vriendelijk en zacht van aard. Zachtmoedigheid is een goddelijke eigenschap. God bezit grote kracht en macht, maar tegelijkertijd is Hij oneindig mild. Zachtmoedigheid is een kenmerk van de Heilige Geest. Hebben wij God nodig om zachtmoedig te zijn in deze wereld? Als dit niet zo is, waarom zouden wij God nodig hebben in ons leven?

Avond van ontmoeting – In de Acht Zaligsprekingen worden wij ‘zalig’ genoemd. We zouden zalig ook kunnen vertalen met gelukkig!! De weg van het evangelie leidt dan blijkbaar naar geluk!! In het voorjaar, (februari–mei) wil ik graag een drietal ontmoetingsavonden organiseren over deze drie zaligsprekingen voor jou. Ik mik dan op de leeftijdsklasse van 30-60 jaar! We beginnen deze avond met een gezamenlijke maaltijd; door ons gekookt. Daarna is er een inleiding en een uitwisseling van gedachten. Tegen 21:00 uur gaan wij weer uit elkaar. **Lijkt jou dat wat, wil jij meedoen, wil jij reageren, heb je suggesties, wil jij meedenken? Aarzel niet om naar mij de mailen!! (w.p.l.broeders@gmail.com) Reageer!**

Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.
Elke vrijdag van 10.30-13 uur 071-5120401
andere dagen uitsluitend per email.
hartebrugkerk@kpnmail.nl
website: www.hartebrug.nl

Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00
: m.dehoogh@hotmail.com

Museum Greccio: Jan van Loon,
www.museumgreccio.nl - www.beeldbankgreccio.nl

Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening
NL12 INGB 0000 558718
t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij
graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800
t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal
nummer 823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie Leiden

Ontvangen gaven:

Donatiezuil: 27/11 € 136,--
QR code 27/11 € 28,--

