



WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN  
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

[www.hartebrug.nl](http://www.hartebrug.nl)

Jaargang 53 - Nr. 44

# de Weekbrug

**Zondag 30 oktober 2022 - 11.15 uur**  
**Eucharistieviering en kinderwoorddienst**  
**31e zondag door het jaar**  
**Schola van het Hartebrugkoor**  
**Voorganger: pastoor Walter Broeders**

vaste gezangen:	uit de elfde mis
voor de mis:	orgelmuziek: Magnificat VIII. Toni - Heinrich Scheidemann
bij het offertorium:	Orgelmuziek: Voluntary II - John Stanley
bij de communie:	Orgelmuziek: Psalm 24 - Anthoni van Noordt
na de zegen:	Koormuziek: Salve Regina (gregoriaans) Orgelmuziek: Placare Christe Servulis - Marcel Dupré
organist:	Jan Verschuren
dirigent:	Ronald Dijkstra
13.00 uur	Doopviering van Lucas Renooij Voorganger pastoor Walter Broeders

## Misintenties

Pater Leo van Ulden ofm	Bart Klein
René Verhoeff	Hans en Toos Wijgers – Mandemaker
Fia Preenen – van Leeuwen	Jan de Winter
Levi Aloysius Visscher	Elisabeth Marcelis-Hoogeveen
Bernard Krabbendam	Joannes en Maria van Kampenhout
Echtpaar Cornelisse – de Romijn	Marie-José en Denis Schils-Rommens
Familie de Romijn	Jacomijn van Duin
Corry Koren-Hulsbosch	Giovanni Ammazzini
Ouders de Goede-Juffermans	Janny Compier-de Ridder

## Vieringen komende tijd

<b>Zondag 6 november</b>	<b>11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst Gedachtenis van de overledenen Voorganger: Pastoor Walter Broeders Hartebrugkoor</b>
<b>Zondag 13 november</b>	<b>11.15 uur Eucharistieviering Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. Schola van het Hartebrugkoor</b>
<b>Zondag 20 november</b>	<b>11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst Voorganger: Pater Rob Hoogenboom ofm. Hartebrugkoor</b>

Op woensdag **2 november** is de Hartebrugkerk tot 20.00 uur geopend om een kaarsje op te steken en te bidden voor de zielenrust van onze dierbare overledenen.

### **Secretariaat tijdelijk gesloten wegens ziekte**

Mocht u dringende vragen hebben kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met het Centrale Secretariaat. Zij zijn geopend van maandag- tot en met donderdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur.

Tel.nr: 071 737 0087

E-mail: [petrusenpaulusleiden@gmail.com](mailto:petrusenpaulusleiden@gmail.com)

Beste parochianen,

Wanneer kan jij blij worden van iets wat je ontvangen hebt? Ik weet nog goed, dat ik als 15 jarige graag een paar bijzondere schoenen wilde hebben: roots! Kent u ze nog? Die waren modern en populair. Maar wel erg duur. Rond de 100 gulden. Mijn ouders waren geen miljonair. Maar ik kreeg ze wel en wat was ik er blij mee! Wat heb jij, wat heeft u gekregen in uw leven, wat je eigenlijk niet verwachtte, maar toch kreeg? Wat maakte jou blij?

Lachen — Een vriendin van mij kwam eens thuis en mopperde over alles wat er verkeerd gegaan was die dag op haar werk. Ze was daar wel een kwartier over aan het praten, tot haar zoon tegen haar zei: ‘mam, heb jij nog gelachen vandaag?’ Zeggen wij dat tegen onszelf, als wij onze tanden poetsen voor het slapen gaan en in de spiegel kijken: heb ik nog gelachen vandaag?

Zacheus — Aanstaande zondag lezen wij het verhaal van Zacheüs. Hij was door de samenleving reeds afgeschreven en verstoten. Hij was een tollenaar, dit waren mensen die samenwerkten met de Romeinse bezetter. Zij collaboreerden, haalden belasting op voor de onderdrukkers van het volk. Hetgeen hen zeer gehaat maakten. Ondanks de macht van Zacheüs, voelde hij zich klein en achtergesteld. Men duwde hem opzij als een klein kind en hij voelde zich, zo rijk als hij was, heel arm. Hij hoorde nergens bij. Men keek op hem neer. Zo werd hij veroordeeld en hadden de mensen hun oordeel klaar over hem, zij waren bevooroordeeld. Want kenden de mensen werkelijk Zacheüs?

Boom — En dan hoort hij dat Jezus in de buurt is. Hij heeft van Hem gehoord. Hij klimt in de boom om naar hem uit te kijken, immers hij is klein van stuk. Jezus komt langs en kijkt omhoog. Jezus oordeelt hem niet, leest hem niet de les, geeft hem niet op zijn donder, maar kijkt hem liefdevol aan: ‘Zacheüs kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik te gast zijn in jou huis.’

Geluk — Zacheüs wordt overrompeld door geluk. Hij heeft het niet verdiend, maar hij ontvangt vandaag zoveel liefde, zoveel liefde van God, zoveel genade. Zacheüs wordt geraakt, misschien wel voor het eerst in zijn leven, hij wordt geraakt in zijn hart. Alle buitenkant valt weg. Hij kan zijn geluk niet op. Wat doet hij! Hij klimt uit de boom, gaat naar huis en ontvangt Jezus als een gast in zijn huis. Jezus wordt zijn vriend en zijn leven verandert, gaat hij veranderen.

Veranderen — Soms kan een onverwacht cadeau, een ontmoeting of een voorval jou veel geluk en vreugde geven, blijdschap en dankbaarheid. Je gaat dan op een andere manier naar het leven kijken. Ondanks alles wat kan tegenzitten. Je ziel wordt warmer, je straalt vreugde uit en die energie verandert jouw houding en straal je uit naar jouw omgeving. Die positiviteit is een klein zaadje voor het Koninkrijk van God. Een voorproefje van de zaligheid? Mag Jezus mijn leven veranderen? Zal de ontmoeting met Hem mijn leven veranderen?

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders  
<https://hhpp-oost.nl/2022/10/26/mededelingen-nieuws-26-oktober/>

# Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen  
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

## Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden  
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden  
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden  
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

## Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.  
website: [www.hartebrug.nl](http://www.hartebrug.nl)

Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,  
Bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag: [m.dehoogh@hotmail.com](mailto:m.dehoogh@hotmail.com)

Museum Greccio: Jan van Loon,  
[www.museumgreccio.nl](http://www.museumgreccio.nl)-[www.beeldbankgreccio.nl](http://www.beeldbankgreccio.nl)

## Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.  
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening  
NL12 INGB 0000 558718  
t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

## Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij  
graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800  
t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal  
nummer 823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie Leiden

## **Ontvangen gaven:**

Donatiezuil: 23//10 € 111,--  
QR code 23/10 € 15,--  
Collecte: 16/10 € 251,80  
23/10 € 274,25

