



WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

www.hartebrug.nl

Jaargang 53 - Nr. 39

de Weekbrug

Zondag 25 September 2022 - 11.15 uur

Eucharistieviering

26e zondag door het jaar

de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor

Voorganger: Pastoor Walter Broeders.

| | |
|----------------------|--|
| vaste gezangen: | .uit de achtste mis. |
| voor de mis: | Passacaglia - Dietrich Buxtehude |
| bij het offertorium: | Menuet gothique - Léon Boëllmann |
| bij de communie: | Sonata IV, deel 3, Un poco allegro, BWV 528/3 Johann Sebastian Bach |
| na de zegen: | Sonata II, Allegro maestoso e vivace Felix Mendelssohn |
| organist: | Jan Verschuren |
| dirigent: | Ronald Dijkstra |

Vrijdag 30 September : Romanuszaal

**Film Brother Sun and Sister Moon met bespreking door onze pastoraal werkster
Marléne Falke-de Hoogh van 19-22 uur. Eventueel maaltijd van 17.30-18.30 uur.**

Opgave bij: m.dehoogh@hotmail.com

Misintenties

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Pater Leo van Ulden ofm | Ouders de Goede-Juffermans |
| René Verhoeff | Bart Klein |
| Alfredo Spadon | Hans en Toos Wijgers – Mandemaker |
| Fia Preenen – van Leeuwen | Jan de Winter |
| Levi Aloysius Visscher | Elisabeth Marcelis-Hoogeveen |
| Bernard Krabbendam | Joannes en Maria van Kampenhout |
| Echtpaar Cornelisse – de Romijn | San Marcos de Leon |
| Familie de Romijn | Jacomijn van Duin |
| Corry Koren-Hulsbosch | Giovanni Ammazzini |
| Familie Cristofoli | Riet Jongmans-de Winter |

Vieringen komende tijd

| | |
|------------------------------|---|
| Zondag 2 oktober | 11.15 uur Eucharistieviering Franciscusviering met kinderwoorddienst Voorganger: Pater Joachim Oude Vrieling ofm Hartebrugkoor |
| Zondag 9 oktober | 11.15 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor Walter Broeders Schola van het Hartebrugkoor |
| Zondag 16 oktober | 11.15 uur Eucharistieviering met kinderwoorddienst Voorganger: Pater Adri Kortekaas OSB Hartebrugkoor |

Zondag 2 oktober a.s. Groot Feest in de Hartebrug.

We vieren dan het Hoogfeest van de H. Franciscus
en Pater Joachim Oude Vrieling ofm
gaat voor in zijn eerste heilige mis om 11.15 uur.
Na de mis is er in de Romanuszaal koffie/thee en
daarna een receptie met borrel/frisdrank en gelegenheid
om Joachim te feliciteren met zijn priesterwijding.
(Zijn priesterwijding was zaterdag 17 september jl.)

Op **zondag 9 oktober** zal het Nieuwe Mannheim Orkest onder leiding van dirigent Quentin Clare om 16:30 een concert geven in de Hartebrugkerk. Programma: Wagner - Prelude en Karfreitagszauber uit Parsifal en Tsjaikovski - Symfonie nr 5

Beste parochianen,

Wij horen deze weken de profeet Amos spreken. Hij valt snoeihard uit tegen hen die zozeer door hun rijkdom verblind zijn dat ze hun eigen toekomst vernietigen. Ze slachten immers geen oudere dieren uit hun kudde, maar lammeren en kalveren. Ze eten dus hun eigen toekomst op. Werken doen ze niet, nee, hun leven wordt een onafgebroken feest. En aandacht voor de armen en de kleinen hebben ze helemaal niet. Wat kan hun immers de ondergang van anderen schelen. Als zijzelf het maar goed maken. Als zij zich maar amuseren.

Gods wil — Een groot verschil tussen arm en rijk is niet Gods wil. Dat horen wij a.s. zondag ook in het evangelie. Lazarus wordt in de schoot van Abraham opgenomen en de rijke vrek komt er slecht vanaf. Zowel Amos als Lucas constateren dat de rijken die hun ogen gesloten houden voor de arme die op hun stoep ligt en die hun hart gesloten houden voor de noden van hun wereld, zich ook afsluiten voor God. In de Schriften lezen we wat de heilige Geest wil bereiken: niet handelen uit vrees, geen besluiten nemen uit berekening, maar leven uit liefde. Geen strategie, maar compassie!

Verantwoordelijkheid — Zoals gisteren bleek tijdens de Prinsjesdagviering (voorafgaand aan de Troonrede): religies zijn in staat tot verbinding. De ontmoeting tussen religies, levensbeschouwing en politiek is belangrijk. We verwachten veel van de politiek, zeker inzake kloof arm en rijk, aldus voorzitter Ad van der Helm. De kloof tussen burgers en politiek is groot. Het vertrouwen daalt. Ik hoorde het zelf gisteren langs de route in Den Haag. Veel onvrede en verwarring. Toch is het goed om te beseffen dat ‘de politiek’ niet al onze problemen kan oplossen en zeker niet allemaal tegelijk. Moge de heilige Geest ons ingeven, zowel politici als burgers, hoe ieder zijn of haar verantwoordelijkheid kan nemen. Zoals Augustinus ooit schreef (zie hieronder): “Bid alsof alles van God afhangt. En werk alsof alles van jou afhangt”.

Lazarus en de rijke — In het evangelie van a.s. zondag legt Jezus de nadruk op de onverschilligheid. De rijke en de arme Lazarus. De rijke man is zozeer met zichzelf bezig dat hij Lazarus, die nochtans aan zijn deur ligt, niet eens ziet. Hij misdoet hem niets, maar hij doet ook niets om hem te helpen. Zelfs het overschot van zijn overvloedige feestmalen geeft hij hem niet. De rijke dacht dat hij een heerlijk leven had, maar het blijkt leeg te zijn geweest, een illusie. De Bijbel helpt ons om de sporen van het leven dat God voor de mensen bestemd heeft, voor alle mensen, te herkennen.

**Dus: geen onverschilligheid maar empathie, betrokkenheid en gebed.
Dat zijn de drie ‘wapens’ van een christen, waartoe de Schrift ons oproept.**

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders

Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.
bereikbaar op het secretariaat op dinsdag en vrijdag van 10.30 – 12.30 uur,
tel. 071 5120401,
e-mail: hartebrugkerk@kpnmail.nl
website: www.hartebrug.nl
op overige dagen bij dringende noodzaak;
tel. 06-53712650 (Wim Barning ofs)

Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,
Bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag: m.dehoogh@hotmail.com

Museum Greccio: Jan van Loon,
www.museumgreccio.nl - www.beeldbankgreccio.nl

Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening
NL12 INGB 0000 558718
t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij
graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800
t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden

U kunt in de belastingaangifte gebruik
maken van ons RSIN/fiscaal nummer
823765714 t.n.v.

HH Petrus en Paulus Parochie Leiden

Donatiezuil: 18/9 € 78,-- QR code 18/9 € 30,--

