



WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN  
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

www.hartebrug.nl

Jaargang 53 - Nr. 37

# de Weekbrug

**Zondag 11 September 2022 - 11.15 uur**

**Eucharistieviering**

**24e zondag door het jaar**

**de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor**

**Voorganger: Pastoor Walter Broeders**

vaste gezangen:	uit de elfde mis.
voor de mis:	Echofantasia (dorisch) - Jan Pieterszoon Sweelinck
bij het offertorium:	Offertoire - Alexandre Guilmant
bij de communie:	Sonata IV, BWV 528, deel 2: Andante - Johann Sebastian Bach
na de zegen:	Toccata uit Suite gothique - Léon Boëllmann
organist:	Jan Verschuren
dirigent:	Ronald Dijkstra

**Aanstaande zaterdag, 17 september, is het Wereld Opschoondag. In het kader van de Scheppingsperiode zijn er een aantal activiteiten georganiseerd. Iedereen is welkom om ons afvalploeg te versterken!**

- 1) Afval op te rapen van 11 tot 12 uur bij de Sint-Petruskerk,**
- 2) In de Hartebrug gaan we met de kinderen ploggen maar volwassenen zijn ook van harte welkom. Start 14 uur van bij de Romanuszaal, Lange Mare 79.**
- 3) De oudere kinderen en tieners worden uitgenodigd om in kajaks op het water te ploggen! Aanmelden voor het kajakken via Jan Akerboom [janakerboom@casema.nl](mailto:janakerboom@casema.nl)**

## Misintenties

Pater Leo van Ulden ofm	Ouders de Goede-Juffermans
René Verhoeff	Bart Klein
Riet Jongmans-de Winter	Hans en Toos Wijgers – Mandemaker
Fia Preenen – van Leeuwen	Jan de Winter
Levi Aloysius Visscher	Elisabeth Marcelis-Hoogeveen
Bernard Krabbendam	Joannes en Maria van Kampenhout
Echtpaar Cornelisse – de Romijn	René van Oosten
Familie de Romijn	Jacomijn van Duin
Corry Koren-Hulsbosch	Giovanni Ammazzini

## Vieringen komende tijd

<b>Zondag 18 September</b>	<b>11.15 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor Walter Broeders Hartebrugkoor</b>
<b>Zondag 25 September</b>	<b>11.15 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor Walter Broeders Schola van het Hartebrugkoor</b>
<b>Zondag 2 oktober</b>	<b>11.15 uur Eucharistieviering Franciscusviering Voorganger: Pater Joachim Oude Vrielink ofm Zijn eerste Heilige mis in Leiden Hartebrugkoor</b>

a.s. **zaterdag 17 september 2022** zal zijne em. Willem kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, onze oud- parochiaan **Joachim Oude Vrielink, OFM** door handoplegging en gebed tot priester wijden

De wijding vindt plaats om 15.00 uur tijdens de eucharistieviering in de H. Jacobus de Meerderekerk, Scholten Reimerstraat 42 te Lonneker. **Hartelijk welkom!!**

Na de wijdingsplechtigheid is er gelegenheid tot feliciteren in Hotel Savenije, Dorpstraat 149-151, Lonneker. [Hiervoor aanmelden: laverna@franciscanen.nl](mailto:laverna@franciscanen.nl)

**In deze tijd van voorbereiding vragen wij u voor de wijdeling te bidden.**

*Op zondag 2 oktober a.s. om 11.15 uur gaat Joachim voor in de Franciscusviering*

**Van 1 september tot 4 oktober 2022** wordt in een aantal parochiekernen van onze parochie de Scheppingstijd gevierd Er zijn verschillende activiteiten waaraan kan worden deelgenomen. Van gebed tot vuilruimen. U kunt alles lezen in de brochure die speciaal voor deze tijd is gemaakt en bij de collectantentafel is te verkrijgen

Beste parochianen,

Vronesteyn, woensdag 7 september 2022.

Verstoppertje spelen, wie deed dat niet? Je verstopte je en de ander moest jou vinden. Spanning ten top!! Maar als het te lang duurde, dan gaf iemand het op of liep terug naar huis. En jij, jij bleef achter, verstopt! Maar dat is niet leuk. Verstoppertje spelen betekent eigenlijk ten diepste toch gevonden willen worden.

**Zoeken en vinden** — In het evangelie van a.s. zondag horen wij twee parabels. Jezus vertelt over het zoeken naar een verloren schaap en over een vrouw die op zoek is naar een zilverstuk, dat zij kwijt is. Jezus is naar jou op zoek! Jij die kwijt bent, jij die verloren loopt. In zijn gedrag laat Hij zien wie God is! Geen gouden kalf, geen bling bling, maar iemand die zo van zijn mensen houdt, dat hij naar jou blijft zoeken. Gewoon omdat God jou niet kan missen! Jezus hoopt stiekum dat de blijdschap die getoond wordt als iemand wordt gevonden, aanstekelijk mag werken.

**Blijheid van God** — Stiekum denk ik dat God blij wordt als iemand Hem gaat zoeken en vindt! Als iemand door de natuur loopt en zegt: God wat is dit moo! Of iemand in de stilte van een kerk iets van Gods aanwezigheid mag ervaren. Bij de geboorte van een kind, bij het zien van een lach, bij het ontvangen van de H. Communie, zelfs bij de uitvaart van een dierbare: 'Niemand valt of hij valt in uw handen en niemand leeft of hij leeft naar U toe,' las ik deze week in een rouwannonce!!

**Over leven** — Gisteravond keek ik naar OP1 en daar werd gesproken over een televisieprogramma: 'Over leven'. Coen Verbraak gaat in gesprek met uiteenlopende gasten over wat het leven de moeite waard maakt. De programmamaker is erachter gekomen dat de zin van het leven niet zozeer in jezelf zit, maar vaak juist in anderen. 'Dat zegt bijna iedereen. Het zit in die ander en daardoor wordt het leven de moeite waard.' Over de Ander met een hoofdletter werd niet gesproken, door niemand! Ook niet in bedekte termen. Wordt God vergeten? Is Hij moeilijk te vinden? Is Hij te verstopt?

**Hoe is uw naam, waar zijt gij te vinden?** — Mogelijk dat God in onze tijd te verstopt is. Dat zou kunnen doordat wij geen woorden meer vinden of gêne hebben om over Hem te spreken. Doordat wij te verblind zijn door luxe en voorspoed, die ons het zicht op zijn aanwezigheid ontnemen. Of gewoon niet meer veel over Hem weten. De parochiekernen in onze dorpen en steden willen gemeenschappen zijn die proberen samen met anderen op zoek te gaan naar God. Niet naar het gouden kalf, maar naar de Vader, die liefde is. Die met open armen ons verwelkomt. Om **SAMEN** je te laten raken door God zelf en zo respect en liefde uit te stralen met vrede en verzoening en niet de stier in iedere mens te laten zegevieren, die uit is op macht en eigenbelang, geld en goed! Als wij willen zoeken, moeten we weten wie we zoeken en hoe Hij heet: 'Ik ben die is, jouw hemelse vader, die Liefde is en dat heeft laten zien in Jezus'. Dat zal jou en mij zin geven in ons bestaan. Ik mag er zijn, ik ben door Hem gewild!

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders

# Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen  
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

## Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden  
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden  
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden  
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

## Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.  
bereikbaar op het secretariaat op dinsdag en vrijdag van 10.30 – 12.30 uur,  
tel. 071 5120401,  
e-mail: hartebrugkerk@kpnmail.nl  
website: www.hartebrug.nl  
op overige dagen bij dringende noodzaak;  
tel. 06-53712650 (Wim Barning ofs)

Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,  
Bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag: [m.dehoogh@hotmail.com](mailto:m.dehoogh@hotmail.com)

Museum Greccio: Jan van Loon,  
[www.museumgreccio.nl](http://www.museumgreccio.nl)-[www.beeldbankgreccio.nl](http://www.beeldbankgreccio.nl)

## Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.  
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening  
NL12 INGB 0000 558718  
t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

## Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij  
graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800  
t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden

U kunt in de belastingaangifte gebruik  
maken  
van ons RSIN/fiscaal nummer 823765714  
t.n.v.  
HH Petrus en Paulus Parochie Leiden  
Donatiezuil: 4/9 € 110,-- QR code 4/9 € 25,--

