



WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

www.hartebrug.nl

Jaargang 53 - Nr. 35

de Weekbrug

Zondag 28 augustus 2022 - 11.15 uur

Eucharistieviering

22e zondag door het jaar

de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor

Voorganger: Pater Adri Kortekaas o.s.b.

vaste gezangen:	uit de achtse mis.
voor de mis:	Praeludium C-dur - Johann Sebastian Bach
bij het offertorium:	Vater unser im Himmelreich - Dietrich Buxtehude
bij de communie:	3 Variationen über „O Königin voll Herrlichkeit, Maria“ - Naji Hakim
na de zegen:	4e Variationen über „O Königin voll Herrlichkeit, Maria“ - Naji Hakim
organist:	Carel Cames van Batenburg
dirigent:	Ronald Dijkstra

t/m 31 augustus is het secretariaat telefonisch alleen bereikbaar op vrijdag van 10.30 uur tot 12.30 uur. Voor dringende noodzaak 06-53712650 (Wim Barning).
Email: hartebrugkerk@kpnmail.nl wordt regelmatig gelezen en eventueel ook beantwoord.

I.v.m de bedevaart naar Kevelaar ,a.s. maandag, heeft de organist gekozen voor 4 variaties op een bedevaart lied uit Speyer, Wallfahrts-Liederbuch G159".

Misintenties

Pater Leo van Ulden ofm	Ouders de Goede-Juffermans
René Verhoeff	Bart Klein
Riet Jongmans-de Winter	Hans en Toos Wijgers – Mandemaker
Jacomijn van Duin	Jan de Winter
Levi Aloysius Visscher	Elisabeth Marcelis-Hoogeveen
Bernard Krabbendam	Joannes en Maria van Kampenhout
Henk Hack	Fia Preenen – van Leeuwen
Echtpaar Cornelisse – de Romijn	Familie de Romijn
Giovanni Ammazzini	Corry Koren-Hulsbosch

Vieringen komende tijd

Donderdag 1 september	12.30 uur Eucharistieviering Wereldgebedsdag voor de Schepping Voorganger: Pastoor Broeders
Zondag 4 September	11.15 uur Eucharistieviering/ Gezinsviering en terugkomst communicanten 2022 Voorganger: Pastoor Walter Broeders Hartebrugkoor
Zondag 11 September	11.15 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor Walter Broeders Schola van het Hartebrugkoor

Op **zaterdag 17 september 2022** zal zijne em. Willem kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, onze oud- parochiaan **Joachim Oude Vrielink, OFM** door handoplegging en gebed tot priester wijden

De wijding vindt plaats om 15.00 uur tijdens de eucharistieviering in de H. Jacobus de Meerderekerk, Scholten Reimerstraat 42 te Lonneker. **Hartelijk welkom!!**

Na de wijdingsplechtigheid is er gelegenheid tot feliciteren in Hotel Savenije, Dorpstraat 149-151, Lonneker. [Hiervoor aanmelden: laverna@franciscanen.nl](mailto:laverna@franciscanen.nl)

In deze tijd van voorbereiding vragen wij u voor de wijdeling te bidden.

Op zondag 2 oktober a.s. om 11.15 uur gaat Joachim voor in de Franciscusviering

Van 1 september tot 4 oktober 2022 wordt in een aantal parochiekernen van onze parochie de Scheppingstijd gevierd Er zijn verschillende activiteiten waaraan kan worden deelgenomen. Van gebed tot vuilruimen. U kunt alles lezen in de brochure die speciaal voor deze tijd is gemaakt en bij de collectantentafel is te verkrijgen

Vronesteyn, woensdag 24 augustus 2022.

Beste parochianen,

Op vele toiletten hangen tegeltjes met grote wijsheden. U kent ze wel: van het concert des levens ... of: bezint eer ge ... Ook in de bijbel vind je tegeltjeswijsheden. Zo ook in de lezing uit het Oude Testament van aanstaande zondag: 'Groot is de macht van de Heer, maar Hij wordt geëerd door de nederigen' (Wijsheid van Jezus Sirach). Daarom heb ik ook een tegeltje: zelfverheffing breekt af, waar nederigheid de kerk juist opbouwt.

Nederigheid — Wie opzoekt wat nederigheid is, leest dat het een houding is om weinig voor jezelf te eisen. Nederigheid moet je niet verwarren met gebrek aan zelfwaardering. Nederige mensen plaatsen zichzelf niet op de voorgrond en hebben een afkeer van macht en eer! Jezus weet dat en vertelt dat ook in een verhaal. Hij wordt genodigd bij een maaltijd en ziet dat de mensen naar belangrijke plaatsen aan tafel zoeken en een goede plaats willen innemen. Dan richt hij zich tot de aanwezigen en zegt dat ze beter een bescheidener plaats kunnen innemen. Je kunt beter op de tweede rang zitten en door de gastheer worden uitgenodigd om een plaatsje op te schuiven.

Ruimte — Wie bescheiden wil leven, maakt ruimte in zijn leven. Ruimte om zich het gedachtegoed van Jezus eigen te maken. Wijzelf staan niet aan de wieg van ons eigen bestaan, maar we hebben het leven ontvangen uit Gods handen. Wie wij zijn en wat wij hebben, onze talenten en vaardigheden, ons bezit en ons goed is een gave. En als alles wat wij hebben en zijn het karakter van een gave heeft, dan behoren wij nooit helemaal toe aan onszelf. We behoren toe aan onze gulle Gever, allemaal, van hoog tot laag, van rijk tot arm. Dat leert ons bescheiden te zijn, niet jezelf wegcijferen, want dan plaats je jezelf, om in voetbaltermen te spreken, buiten spel, maar leven in het besef dat leven een gave is, en komt van onze Schepper en Heer.

Toilet — In de bijbel staat dat verstandige mensen graag spreuken overweegt!! Dus tegeltjes ophangen in het toilet en er vaak naar kijken!!! Met andere woorden: van ons wordt gevraagd dat we eerlijk kijken naar onszelf. Dat wij bijbelse, bescheiden mensen mogen zijn, die weten te geven: jouw leven, jouw talenten en vaardigheden, vanuit het besef dat wij dit alles ook maar hebben gekregen.

Nog een laatste tekst voor op een tegeltje: Bescheidenheid siert de mens.

Met vriendelijke groet — Pastoor Walter Broeders

Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.
bereikbaar op het secretariaat alleen op vrijdag van 10.30 – 12.30 uur,
tel. 071 5120401,
e-mail: hartebrugkerk@kpnmail.nl
website: www.hartebrug.nl
op overige dagen bij dringende noodzaak;
tel. 06-53712650 (Wim Barning ofs)

Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,
Bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag: m.dehoogh@hotmail.com

Museum Greccio: Jan van Loon,
www.museumgreccio.nl-www.beeldbankgreccio.nl

Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening
NL12 INGB 0000 558718
t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij
graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800
t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken
van ons RSIN/fiscaal nummer 823765714 t.n.v.
HH Petrus en Paulus Parochie Leiden

Donatiezuil: 21/8 € 76,-- QR code 21/8 € 015,--

