



WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

www.hartebbrug.nl

Jaargang 54 -Nr.18

de Weekbrug

Zondag 30 April 2023 – 11.15 uur
Eucharistie viering en kinderwoorddienst
Vierde Zondag na Pasen
de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor
Voorganger: Pastor Jaap van der Bie

voor de mis:	Praeludium en Fuga D-dur - Dietrich Buxtehude
vaste gezangen	uit de eerste mis.
bij het offertorium:	Cancion para la Corneta con el Eco - Anonymus
bij de communie:	Processional - Andrew Carter
na de zegen:	Toccata - Theodore Dubois
organist:	Jan Verschuren
dirigent:	Patrick de Jonge

[De gemeente Leiden organiseert 11 mei a.s. een informatiebijeenkomst](#) voor onder meer de direct omwonenden over haar plannen voor uitbreiding van de fietsenstalling achter de kerk. Hierbij wordt een nieuwe Romanuszaal bovenop de fietsenstalling gemaakt. Als eigenaar van het achterterrein werkt de parochie actief samen met de gemeente aan de vormgeving van dit plan. De informatiebijeenkomst is ook open voor parochianen. Meer informatie en aanmelden via het secretariaat hartebbrugkerk@kpnmail.nl.

Misintenties

Oud-pastoor Ton Peters ofm	Hans en Toos Wijgers – Mandemaker
Pater Leo van Ulden ofm	Jan de Winter
Cora Geerlings	Familie de Romijn
Levi Aloysius Visscher	Joannes en Maria van Kampenhout
Bernard Krabbendam	Ouders de Goede-Juffermans
Echtpaar Cornelisse – de Romijn	Maria van der Krogt- van Steijn
Fia Preenen – van Leeuwen	Bart Klein

Vieringen komende tijd

Zaterdag 6 mei	15.30 uur Huwelijksviering van Martijn van Leeuwen en Lina Tougani Voorganger: Pastoor Jeroen Smith
Zondag 7 mei	11.15 Eucharistieviering met kinderwoorddienst Hartebrugkoor Voorganger: Pater Kortekaas OSB
Zondag 14 mei	11.15 uur Eucharistieviering Voorganger: Pater Thijs Moons ofm.conv. Schola
Donderdag 18 mei Hemelveertsdag St. Petruskerk	10 uur Eucharistieviering Voorganger Pastor Jaap van der Bie Na de viering lunch en gezellig samenzijn met de parochiekernen uit Leiden-Zuid: Hartebrug, Petrus, Antonius en Middelaars.

Vandaag is het Roepingenzondag.

Wij bidden in onze kerk om roepingen en antwoorden op het priesterschap, diaconaat en religieuze leven. Echter roepingen beginnen bij een goed roepingenklimaat in onze eigen gemeenschap. Wij zijn geroepen om het evangelie door te geven. Dan kom je eigenlijk bij de vraag: wat geloof ik? Op de poster van roepingenzondag dragen de jongeren het kruis van Jezus Christus. Jezus heeft zijn leven gegeven op het kruis, om ons het leven te schenken. Besef ik dat Jezus voor mij gestorven is aan het kruis? Het graf is leeg en Jezus openbaart zich aan de leerlingen, aan zijn mensen en ook aan ons bijzonder in de eucharistie. Besef ik dat Jezus leeft en in mijn hart een plekje wil? Bespreek met jouw kinderen en kleinkinderen het belang van jouw geloof. Dat zal indruk maken.

Woensdag jl., 25 april, vierde de kerk de feestdag van de H. Marcus, evangelist. Hij is wel geen apostel geweest, maar behoort tot de eerste generatie leerlingen na de apostelen. Hij komt uit Jerusalem en zijn moeder heette Maria. Zij had een groot huis in Jerusalem en men zegt dat de eerste leerlingen samenkwamen in haar huis om met elkaar het geloof te delen en het Brood te breken. Wanneer Petrus bevrijdt wordt door de engel uit de gevangenis in Jerusalem gaat hij naar het huis van Marcus (Hand.12). Marcus voelt de zending van Jezus en gaat naar Alexandrië en verkondigt daar het evangelie. Hij sterft de marteldood. Men zegt, dat zijn beide duimen af zijn gesneden. Daar komt de uitdrukking vandaan: hij heeft het evangelie niet uit zijn duim gezogen. Zijn dode lichaam zal later rond het jaar 800 worden ontvreemd en naar Venetië worden gebracht. Daar wordt hij vereerd! Denk aan de San Marco basiliek en plein!

Evangelie — Marcus heeft het oudste evangelie geschreven. Daarom ook het kortste evangelie. De evangelisten gingen na Pasen begrijpen wat Jezus heeft gezegd en gedaan. Onder leiding van de heilige Geest herinnerden zij zich de gebeurtenissen vanaf het doopsel van Jezus tot aan het kruis op Golgotha. Zij konden de verhalen plaatsen van de roeping van de eerste leerlingen aan het meer van Galilea. Zij zagen de betekenis van de wondertekenen en schreven de vele parabels die Jezus had verteld. Na Pasen schreven de evangelisten alle woorden van Jezus op, die hun vaak uit mondelinge overlevering bereikten.

Hart — Draag Christus de wereld in door jouw voorbeeld en gebed. Bid om Christus' dragers in onze kerk. Priesters, diakens en religieuzen die met overtuiging en blijdschap het evangelie willen verkondigen. Roepingen hangen niet aan de bomen in de pastorietuin. Roepingen worden geboren in de gemeenschap waar het geloof vanuit het hart wordt beleefd, gevoed en uitgedragen. Marcus heeft het evangelie voor ons geschreven, wat wij kunnen lezen, in ons hart kunnen opnemen en kunnen uitdragen aan de mensen om ons heen naar een volgende generatie. Wij mogen onze huizen openen om dit met elkaar te delen. Zo dragen wij bij aan een goed roepingenklimaat en geven wij God de kans om mensen te roepen, opdat zij in geloof en met heel hun hart kunnen antwoorden.

Met hartelijke groet — pastoor Walter Broeders

**Vronesteyn is het centrum voor de opleiding tot priester en diaken in het bisdom Rotterdam. In Vronesteyn is steeds grote aandacht voor de vorming van nieuwe priesters en diakens. De vorming als mens (persoonsvorming) is het fundament en daarnaast ontvangen kandidaten geestelijke, intellectuele en pastorale vorming.. Op Roepingenzondag 30 april a.s. wordt gevraagd om uw gebed en wordt gecollecteerd voor Vronesteyn. Uw gift is ook zeer welkom via:
IBAN NL29 INGB 0000 3656 73 ten name van Centrum Vronesteyn**

Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.
Elke vrijdag van 10.30-13 uur 071-5120401
andere dagen uitsluitend per email.

hartebrugkerk@kpnmail.nl

website: www.hartebrug.nl

Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,
Met ziekte verlof

Museum Greccio: Henk Miedema
www.museumgreccio.nl - www.beeldbankgreccio.nl

Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening
NL12 INGB 0000 558718
t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij
graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800
t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken
van ons RSIN/fiscaal nummer 823765714 t.n.v.
HH Petrus en Paulus Parochie Leiden

Ontvangen gaven:

Donatiezuil: 23/4 € 135,-- QR code 23/4 € 25,--

