



WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN  
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

[www.hartebrug.nl](http://www.hartebrug.nl)

Jaargang 54 -Nr. 5

# de Weekbrug

**Zondag 29 januari 2023 – 11.15 uur**

**Eucharistieviering**

**Vierde Zondag door het Jaar**

**Samenzang met enige leden van het Hartebrugkoor**

**Voorganger: Pastoor Walter Broeders**

voor de mis:	Praeludium en fuga D-dur - Dietrich Buxtehude
openingslied	Dit is de dag
bij het offertorium:	Studie V für den Pedalflugel - Robert Schumann
bij de communie:	Cantilene religieuse - Theodore Dubois
slotlied	Geef mij kracht
na de zegen:	Bolero de concert – Louis James Alfred Lefebure-Wely
organist:	Jan Verschuren

**Voor € 10,- kunt al een orgelpijp voor de renovatie van ons prachtige  
Maarschalkerweerd orgel sponsoren. Mag ook meerdere orgelpijpen zijn!  
Zie bord achter in de kerk. U doet toch ook mee!!**

## Misintenties

Pater Leo van Ulden ofm	Hans en Toos Wijgers – Mandemaker
Cora Geerlings	Jan de Winter
René Verhoeff	Elisabeth Marcelis-Hoogeveen
Levi Aloysius Visscher	Joannes en Maria van Kampenhout
Bernard Krabbendam	Ibrahim Abdulkader
Echtpaar Cornelisse – de Romijn	Janny Compier-de Ridder
Fia Preenen – van Leeuwen	Bart Klein
Ouders de Goede-Juffermans	Familie de Romijn
Ouders Barning-Overduin	Francesco Delsasso

## Vieringen komende tijd

<b>Zondag</b> <b>5 februari</b>	<b>11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst</b> <b>Voorganger: Pastoor Walter Broeders</b> <b>Hartebrugkoor</b>
<b>Zondag</b> <b>12 februari</b>	<b>11.15 uur Eucharistieviering</b> <b>Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv.</b> <b>Schola</b>
<b>Zondag</b> <b>19 februari</b>	<b>11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst</b> <b>Voorganger: Pastoor Walter Broeders</b> <b>Hartebrugkoor</b>
<b>Zondag</b> <b>26 Februari</b>	<b>11.15 uur Eucharistieviering</b> <b>Voorganger: Pater Rob Hoogenboom ofm</b> <b>Schola</b>

## Kerkbalans

We hopen dat u de kerk financieel wilt steunen als lid van onze geloofsgemeenschap. Eens per jaar doen wij een extra beroep op u tijdens de Actie Kerkbalans om te investeren in een levende kerk. Een monumentaal kerkgebouw als de Hartebrug brengt veel kosten met zich mee, van de verwarming tot het onderhoud. Ons orgel dient dringend gerestaureerd te worden waarvoor ruim € 100.000 voor nodig is. Zowel voor de gewone kerkbijdrage als voor deze restauratie is uw toezegging zeer welkom.

Vindt u de Hartebrug een plek van betekenis, voor uzelf en voor anderen? Fijn, want dat willen wij graag voor u zijn, én blijven. Daarom vragen wij u ons te steunen met een vast bedrag per maand of jaar.

**U kunt uw bijdrage overmaken op ons bankrekeningnummer:  
NL29 INGB 0002 595800 t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrugkerk**

Vronesteyn, woensdag 25 januari 2023.

Beste parochianen,

Dinsdag 24 januari vierde de kerk de feestdag van de H. Franciscus van Sales (François de Sales). Geboren in een adellijke familie, in 1567, kreeg hij veel ruimte om te studeren en werd hem een lieve (en rijke) vrouw aangeboden! Echter, hij wilde priester worden. Franciscus wérd priester, en later ook bisschop van Genève, in de tijd van de Reformatie. Hij liet veel preken en geschriften na. Zijn meest bekende boek was de Introduction á la Vie Devote (Inleiding tot het Devote Leven). Samen met de heilige Frances de Chantal stichtte hij de vrouwelijke Orde van Maria Visitatie (Visitandinnen). Hij overleed in 1622 te Lyon.

**Communicatie** — In 1923 riep paus Pius XI Franciscus van Sales uit tot de patroon van de schrijvers. Sindsdien wordt hij ook vereerd als beschermer van de katholieke pers en van de journalisten. De paus heeft zijn feestdag vanaf 1986 Wereldcommunicatiedag genoemd en publiceert ieder jaar daar een beschouwing over. Ook dit jaar. Het is de moeite waard om deze boodschap voor jou en voor u te ontvouwen, omdat communicatie een belangrijk item is in ons moderne leven.

**Spreeken van het hart** — In zijn boodschap spreekt de paus over het ‘spreken van het hart’. Naast het luisteren is het vooral het spreken van het hart dat ons beweegt tot open en gastvrije communicatie. Communiceren met elkaar betekent ook dat wij elkaars vreugden en angsten begrijpen, de hoop en het lijden van onze medemensen. Daarbij is het belangrijk dat je van jouw medemens houdt om dit te kunnen waarnemen

**Waarheid** — Wij allen zijn geroepen de waarheid in ons leven te zoeken en te doen. Jezus is voor ons christenen de Weg, de Waarheid en het Leven. Dan kunnen woorden soms erg duidelijk zijn. En telkens zijn wij daarbij geroepen om ‘onze tong te behoeden voor het kwaad’ (Psalm 34,14). Geen kwade woorden spreken, maar mooie en liefdevolle woorden, die dienen om het juiste op te bouwen en die een voordeel mogen zijn voor onze medemensen. (Ef. 4:29)

**Tegengif** — Soms kan een lief woord of een aardig gebaar meer doen dan harde, koude en zakelijke woorden. Samen een pizza eten of een glas wijn drinken (wel een goede wijn!) kan meer bereiken dan een woordenstroom aan verwijten of harde taal. Vriendelijkheid is geen etiquette, maar een tegengif tegen wreedheid, zegt paus Franciscus. Neem de tijd om even na te denken, elkaar in de ogen te kijken en te leren zien wat er in de ander omgaat!!

**Zachtmoedig** — Franciscus van Sales werd geprezen om zijn zachtmoedige houding. Hij was bisschop in een moeilijke tijd, gekenmerkt door grote verschillen met de aanhangers van Calvijn. Zijn menselijkheid en vooral zijn bereidheid om geduldig te luisteren naar zijn medemensen, ook zijn tegenstanders, maakten hem tot een bijzonder mens. Een buitengewone getuige van Gods barmhartige liefde, schrijft Paus Franciscus. Dat kunnen wij allemaal goed gebruiken in onze kerk!! Luisteren zonder vooroordelen.

Hartelijke groet

Pastoor Walter Broeders

**Hartebrugkerk**  
**Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen**  
**Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus**

**Adressen:**

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden  
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden  
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden  
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

**Contacten:**

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.  
Elke vrijdag van 10.30-13 uur 071-5120401  
andere dagen uitsluitend per email.

[hartebrugkerk@kpnmail.nl](mailto:hartebrugkerk@kpnmail.nl)

website: [www.hartebrug.nl](http://www.hartebrug.nl)

Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,  
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00

[m.dehoogh@hotmail.com](mailto:m.dehoogh@hotmail.com)

Museum Greccio: Jan van Loon,  
[www.museumgreccio.nl](http://www.museumgreccio.nl) [www.beeldbankgreccio.nl](http://www.beeldbankgreccio.nl)

**Misintenties:**

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.

Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening

NL12 INGB 0000 558718

t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

**Kerkbijdrage:**

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij

graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800

t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken  
van ons RSIN/fiscaal nummer 823765714  
t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie Leiden

Ontvangen gaven:

Donatiezuil: 22/1 € 117,--

QR code 22/1 € 35. -

Collectes: 15/01 € 203.35 en 22/01 € 294.30

