



WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

www.hartebrug.nl

Jaargang 53 - Nr. 27

de Weekbrug

Zondag 3 juli 2022 - 11.15 uur
Eucharistieviering en kindervoordienst
13e zondag door het jaar
Hartebrugkoor
Voorganger: Pastor Jaap van der Bie

vaste gezangen:	uit de Messe Lyrique - Frank van Nimwegen
voor de mis:	Paraphrase over 'Gelukkig is het Land' - Jacob Bijster
bij het offertorium:	Tu es Petrus - Michael Haller
bij de communie:	Liebster Jesu, wir sind hier, BWV 731 - Johann Sebastian Bach Cantique de Jean Racine - Gabriel Fauré
na de zegen:	Toccata - Jan Nieland
organist:	Jan Verschuren
dirigent:	Ronald Dijkstra

t/m 31 augustus is het secretariaat telefonisch alleen bereikbaar op vrijdag van 10.30 uur tot 12.30 uur. Voor dringende noodzaak 06-53712650 (Wim Barning).
Email: hartebrugkerk@kpnmail.nl wordt regelmatig gelezen en eventueel ook beantwoord.

Misintenties

Pater Leo van Ulden ofm	Ouders de Goede-Juffermans
René Verhoeff	Bart Klein
Alice van Dam-Schilde	Hans en Toos Wijgers – Mandemaker
Ger Marcellis	Jan de Winter
Levi Aloysius Visscher	Elisabeth Marcelis-Hoogeveen
Bernard Krabbendam	Joannes en Maria van Kampenhout
Henk Hack	Fia Preenen – van Leeuwen
Echtpaar Cornelisse – de Romijn	Familie de Romijn
Giovanni Ammazini	Corry Koren-Hulsbosch
Jacomijn van Duin	Ouders Barning-Overduin
Coby Schoof-Vierhout	Ruut Kieft

Vieringen komende tijd

Zondag 10 juli	11.15 uur: Eucharistieviering Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. Schola van het Hartebrugkoor
Zondag 17 juli	11.15 uur: Eucharistieviering Voorganger: Pastoor Jeroen Smith Hartebrugkoor
Zondag 24 juli	11.15 uur: Eucharistieviering Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. Schola van het Hartebrugkoor
Zondag 31 juli	11.15 uur: Eucharistieviering Voorganger: Pater Rob Hoogenboom ofm Hartebrugkoor 13.15 uur Doopplechtigheid van Hailey Struijk Voorganger Diaken Gerard Clavel
Zondag 7 Augustus	11.15 uur; Eucharistieviering Voorganger: Pastor Jaap van de Bie Schola van het Hartebrugkoor

Na de mis van vandaag zijn achter in de kerk stempelkaarten verkrijgbaar voor de 8 kerkentour.

Ook na de mis gezellig samenzijn met koffie en thee in de Romanuszaal, de laatste keer voor de zomervakantie!

Beste parochianen,

Vonesteyn, donderdag 30 juni 2022

Afgelopen week stond ik bij een zebrapad in Rotterdam en was getuige van een kleine woordenwisseling. Een bestuurder van een auto trok niet zo snel op en de man achter hem toeterde! Het raampje ging open, de middelvinger ging omhoog en er klonken nogal wat schuttingwoorden, die ik niet graag zou willen nazeggen. Korte lontjes! Het lijkt wel of de lontjes steeds korter worden en we menen alles te moeten en kunnen zeggen, op social media, in het verkeer, in de Tweede Kamer, vul maar aan.

Grote verhalen — Hebben wij als kerk hier invloed op? Wisten vroeger vele mensen, binnen en buiten de kerk de grote bijbelse verhalen, weten de mensen deze verhalen nog? Hoe de Zoon van God mens werd, niet in een hoog en duur paleis, maar in een armzalige stal van Bethlehem. Hoe de barmhartige Samaritaan de gewone reiziger verzorgde, op zijn ezel vervoerde op weg naar de herberg. Hoe Jezus mensen hun zonden vergaf en ons allen opriep barmhartig te zijn voor de medemens. Hoe Jezus mensen opriep hun bezit te delen met de mensen die weinig tot niets hebben en hoe de liefde voor elkaar het cement kan zijn voor de samenleving van vandaag.

Karl Leisner — Naast de grote verhalen uit onze christelijke traditie, kunnen wij ook levensverhalen van mensen aan elkaar vertellen. Afgelopen woensdag was ik met de studenten in het plaatsje Xanten. Karl Leisner wilde priester worden, in de Nazi-tijd. De bisschop van Münster benoemde hem als diocesaan jeugd-groepsleider. De Gestapo houdt hem in de gaten. Tijdens twee semesters van de opleiding in Freiburg beleeft hij een tijd van heftige innerlijke strijd: priesterschap of huwelijk en gezin? Op 25 maart 1939 wordt hij tot diaken gewijd. Hij wordt ziek, krijgt tuberculose en verhuist naar een sanatorium. Hij blijft zich verzetten tegen het nazi-regime en een uitlating over de aanslag op Hitler komt hem duur te staan. Hij wordt gearresteerd en met gevaar voor alle betrokkenen dient in gevangenschap de Franse bisschop Gabriel Piguet op 17 december 1944 de ten dode opgeschreven diaken Karl Leisner de priesterwijding toe. Op Tweede Kerstdag, het feest van de Heilige Stephanus, celebreert de nieuwe priester zijn eerste en enige Heilige Mis. Op 4 mei 1945 wordt hij bevrijd. Zijn laatste weken brengt Leiter door in het sanatorium Planegg bij München. Nog slechts twee gedachten houden hem bezig: liefde en boete. Op 12 augustus is zijn leven voltooid in de Liefde van God, waaraan hij geloofde en die hij aan de mensen bekend wilde maken. Zijn laatste aantekening in zijn dagboek luidt: "Zegen ook, Allerhoogste, mijn vijanden!"

Inzet — Onze inzet tegen verzuiving en de korte lontjes is het vertellen van de grote verhalen en de grote verhalen van mensen. Karl Leisner is een groot voorbeeld, naast Titus Brandsma, om je medemens lief te hebben, in het bijzonder ook onze tegenstanders. Woorden wekken, voorbeelden trekken. Lees voor aan jullie kinderen, overweeg de levensverhalen van grote heiligen, gekend en minder bekend en laat zien dat verzuiving en korte lontjes geen ingrediënten zijn voor een harmonieuze samenleving, waar mensen in vrede met elkaar kunnen leven. Met hartelijke groet, — Pastoor Walter Broeders

Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.
bereikbaar op het secretariaat alleen op vrijdag van 10.30 – 12.30 uur,
tel. 071 5120401,
e-mail: hartebrugkerk@kpnmail.nl
website: www.hartebrug.nl
op overige dagen bij dringende noodzaak;
tel. 06-53712650 (Wim Barning ofs)

Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,
Bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag: m.dehoogh@hotmail.com

Museum Greccio: Jan van Loon,
www.museumgreccio.nl - www.beeldbankgreccio.nl

Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening
NL12 INGB 0000 558718
t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij graag tegemoet op
bankrekening NL29 INGB 0002 595800
t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden

Scan de QR-code

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken
van ons RSIN/fiscaal nummer 823765714 t.n.v.
HH Petrus en Paulus Parochie Leiden
Collectes: Donatiezuil: 26/6 € 140,--
QR code 26/6 € 32,--

