



WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

www.hartebrug.nl

Jaargang 54 -Nr.13

de Weekbrug

Zondag 26 maart 2023 – 11.15 uur

Eucharistieviering

5e zondag van de veertigdagentijd

Schola Cantorum van het Hartebrugkoor

Voorganger: Pater Joachim Oude Vrielink ofm

voor de mis:	O Gott, du frommer Gott, BWV 767 – Johann Sebastian Bach
vaste gezangen	uit de Mis voor de zondagen in de Advent en Veertigdagentijd van Herman Strategier.
bij het offertorium:	Twee variaties over psalm 24 - Anthoni van Noordt
bij de communie:	Schmücke dich, o liebe Seele, BWV 654 – Johann Sebastian Bach
na de zegen:	Fuga - Christian Friedrich Ruppe
organist:	Jan Verschuren
dirigent:	Ronald Dijkstra

Misintenties

Oud-pastoor Ton Peters ofm	Hans en Toos Wijgers – Mandemaker
Cora Geerlings	Jan de Winter
Ouders de Goede-Juffermans	Familie de Romijn
Levi Aloysius Visscher	Joannes en Maria van Kampenhout
Bernard Krabbendam	Ouders Barning-Overduin
Echtpaar Cornelisse – de Romijn	Riet Jongmans-de Winter
Fia Preenen – van Leeuwen	Bart Klein

Vieringen komende tijd

Zondag 2 april	11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst Voorganger: Pastoor Walter Broeders Hartebrugkoor 13.15 uur: Doop van Djayden en Djaxson Steenvoorden
---------------------------------	--

GOEDE WEEK

Donderdag 6 april Antoniuskerk	Witte Donderdag 19 uur Eucharistieviering Voorganger: pater Thijs Moons ofmconv.
Vrijdag 7 april Hartebrugkerk	Goede Vrijdag 11 uur Kruisweg voor kinderen 15 uur: Kruisweg 19 uur: Goede Vrijdag plechtigheid. Schola Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv.
Zaterdag 8 april Petruskerk	Paaswake 21 uur Schola Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv.
Zondag 9 april Hartebrugkerk	Eerste Paasdag 11.15 uur Hartebrugkoor Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv.

Vronesteyn, woensdag 22 maart 2023.

Beste parochianen,

Na de verkiezingen van vorige week zie ik in de kranten en op de televisie twee woorden telkens naar voren komen: gewoon en normaal. Deze woorden verbindt men aan Caroline van der Plas. Zij neemt een bakkie koffie en drinkt een pilsje en eet een bitterballetje. Haar leesbril aan een touwtje om haar nek en zij twittert: heerlijk gegeten met mijn vriendin! Gewoon en normaal.

Woord – In de liturgie lezen wij uit de Bijbel. Vaak heel plechtig, met prachtige gezangen en soms met wierook. Ook vaak heel eenvoudig. Eigenlijk als je het leest zijn de woorden gewoon. We hebben verschillende vertalingen: de straatbijbel, de bijbel voor kinderen en jongeren. Toch lijken deze letters en woorden net als in andere boeken. Maar er schuilt achter deze woorden een andere dimensie, ja eeuwig leven. Een dimensie waarin God zich manifesteert. Hij maakt deze gewone en normale woorden zo bijzonder!

Eucharistie – Wanneer wij de eucharistie vieren dragen wij brood en wijn aan. Het ongedesemde brood. We kennen het allemaal vanuit de winkel!! De beker gevuld met wijn. Wij drinken wijn in het leven van alledag. Eigenlijk gewoon en normaal en toch..... De priester mag die bijzondere woorden uitspreken: dit is mijn Lichaam.... dit is mijn Bloed! En door die woorden wordt het iets heel bijzonders: het Lichaam en Bloed van Jezus zelf!!

Geloof – Wij geloven in onze drieëne God: Schepper van hemel en aarde, in Jezus zijn Zoon, in de kracht van de heilige Geest. Gewone woorden. Geloven hoort toch bij ons alledaagse, gewone leven? Geloven doe je toch op je werk, bij studie of sport? En toch worden deze gewone woorden, onze gewone daden iets bijzonders, als het in en met God wordt gedaan. Van normaal en gewoon naar iets bijzonders en ongewoon!! Dat wij dat mogen herkennen. Zo geloven in deze tijd!

Met hartelijke groet – pastoor Walter Broeders

U ook gastpersoon in onze Hartebrug tijdens de open monumentendagen 2023?

Op zaterdag 9 en zondag 10 september 2023 doet onze Hartebrugkerk mee aan de open monumenten dagen. We hopen zo een invulling te geven aan het verzoek van paus Franciscus om de deuren van de Kerk naar alle mensen te openen.

Hiervoor zoeken we parochianen die aan bezoekers iets willen vertellen over onze kerk, gemeenschap en wie weet ook wel over geloven in God. En om de verwachte toeloop wat te reguleren. We zorgen voor een rooster waarbij u met minimaal één andere parochiaan ingedeeld bent voor 1 of meer tijdsblokken van 2 of 3 uur, rekening houdend met uw (on)mogelijkheden En vooraf is er een voorbereidings-bijeenkomst op **zaterdag 17 juni van 10.00 tot 12.30 uur**. Graag uw deelname als gastvrouw/heer opgeven bij Henk Miedema (miedema.henk@gmail.com) met behalve naam en mailadres bij voorkeur ook telefoonnummer.

Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.
Elke vrijdag van 10.30-13 uur 071-5120401
andere dagen uitsluitend per email.

hartebrugkerk@kpnmail.nl

website: www.hartebrug.nl

Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00
m.dehoogh@hotmail.com

Museum Greccio: Henk Miedema
www.museumgreccio.nl - www.beeldbankgreccio.nl

Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening
NL12 INGB 0000 558718
t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij
graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800
t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken
van ons RSIN/fiscaal nummer 823765714 t.n.v.
HH Petrus en Paulus Parochie Leiden

Ontvangen gaven:

Donatiezuil: 19/3 € 187,-- QR code 19/3 € 31,50

Collecte: 12/03 € 146.85 19/03 € 307.55

