



WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

www.hartebrug.nl

Jaargang 54 -Nr. 9

de Weekbrug

Zondag 26 februari 2023 – 11.15 uur

Eucharistieviering

1e zondag van de veertigdagentijd

Schola Cantorum

Voorganger: Pater Rob Hoogenboom ofm

voor de mis:	Allegro moderato en Alla Polacca uit de Sonatine voor orgel - Joop Schouten
vaste gezangen	de 17e mis
bij het offertorium:	Adagio en Giga - Johann Sebastian Bach
bij de communie:	Cantabile - Cesar Franck
na de zegen:	Fuga h-moll - Johann Sebastian Bach
organist:	Jan Verschuren
dirigent:	Ronald Dijkstra

Vandaag zou pater Leo van Ulden ofm. 81 jaar geworden zijn. We missen hem nog altijd. Laten we hem vandaag speciaal in onze gebeden gedenken.

Onze oud-pastoor Ton Peters ofm. ligt in het ziekenhuis. Door een val heeft hij enige gebroken ribben. U kunt een beterschapskaartje sturen naar zijn Gardiaan: Pater Ben Bolmer ofm t.a.v. Ton Peters ofm, Graafseweg 563d, 6603 CB Wijchen

Misintenties

Pater Leo van Ulden ofm	Hans en Toos Wijgers – Mandemaker
Cora Geerlings	Jan de Winter
Ouders de Goede-Juffermans	Familie de Romijn
Levi Aloysius Visscher	Joannes en Maria van Kampenhout
Bernard Krabbendam	Ibrahim Abdulkader
Echtpaar Cornelisse – de Romijn	Riet Jongmans-de Winter
Fia Preenen – van Leeuwen	Bart Klein

Vieringen komende tijd

Zondag 5 Maart	11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst Voorganger: Pastoor Walter Broeders Hartebrugkoor
Zondag 12 maart	11.15 uur Eucharistieviering Voorganger: Pater Thijs Moons ofm.conv. Schola
Zondag 19 maart	11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst Voorganger: Pastoor Walter Broeders Hartebrugkoor
Zondag 26 maart	11.15 uur Eucharistieviering Voorganger: Pater Joachim Oude Vrielink ofm Schola

Ieder jaar organiseert het **Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam** verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen. Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux. Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:

**** Een vijf daagse bedevaart (onder medische begeleiding) van vrijdag 2 juni t/m dinsdag 6 juni 2023.**

begeleid door Pater dr. M. Lindeijer sj en diaken D. Vrijburg

**** Een één daagse bedevaart op zaterdag 13 mei 2023.**

begeleid door Diaken A. van Aerle

**** Een twee daagse bedevaart op zaterdag 20 en 21 mei 2023**

Brochures liggen achter in de kerk

Beste parochianen,

Vronesteyn, woensdag 22 februari 2023.

Boodschap — Met Aswoensdag begint de vastentijd en de Paus heeft ook dit jaar zijn boodschap aan ons gegeven. Hij roept ons op om Jezus te volgen op weg naar Pasen door naar Hem te luisteren. Om ons zo meer aan Hem te binden. Zo kan Jezus ook aan ons de genade geven die wij nodig hebben om in onze plaatsen en steden een leven te leiden dat het evangelie waardig is!

Thabor — De paus onderstreept zijn betoog aan de hand van de verheerlijking op de berg Thabor (Mt 16). Samen met enkele leerlingen gaat de Heer de berg op om daar van gedaante te veranderen. Hij gaat de berg op, wellicht een hoge berg. Mag het wat moeite kosten? Laat jouw dagelijkse beslommeringen even achterwege en kies om de Heer tegemoet te gaan. Op die weg zal jou een bijzondere ervaring te wachten staan. Inderdaad ascese, inspanning, uithoudings- en doorzettingsvermogen is nodig. Geen elektrische fiets, geen lift of andere hulpmiddelen, nee jouw voeten gaan de berg op. Jij!

Ascese — Je iets ontzeggen voor een hoger doel. Dat kan natuurlijk van alles zijn. Voor de één is dat beter eten, gezonder en gevarieerder. Voor de ander minder eten, dat ene koekje laten staan. Voor de een is dat meer de Heer willen ontmoeten in de viering van de eucharistie, voor de ander mogelijk meer doen aan diaconie en de dienst aan de ander. Eenieder kan zelf uitmaken wat hij of zij verstaat onder de ascese op dit moment van zijn of haar leven. Het gaat altijd om de weg naar het doel van de christen: de ontmoeting met de verrezen Heer.

Ervaring — De ervaring van de leerlingen op de berg Thabor vergeten de leerlingen niet zo snel, ze horen een stem uit de hemel: Luistert naar Hem. Lijkt me dus eenvoudig, laten wij naar Jezus luisteren. Hij spreekt tot ons in het Woord uit de Bijbel. Lees dagelijks een stukje uit de Bijbel. Ook met hulp van internet gaat dat zeker lukken. Hij spreekt tot ons in de gezichten en de verhalen van mensen in nood. De paus onderstreept ook het luisteren naar jouw medemens, de broeders en zusters in de kerk, negeer elkaar niet, maar luister naar elkaar.

Wees niet bang — Bij het horen van de stem van de Vader uit de hemel wierpen zij zich op de grond en werden bang! Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei: Sta op en wees niet bang. Heb geen angst om de zending van de Heer te aanvaarden, heb geen angst om jouw medemens tegemoet te treden die het moeilijk heeft. Heb geen angst om het zout van de aarde en het licht van de wereld te zijn op dat stukje dat jouw leven is!! Want je blijft niet op die berg, daar beneden daar is jouw leven.

Een goed begin van de veertigdagentijd!! — Pastoor Walter Broeders

Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.
Elke vrijdag van 10.30-13 uur 071-5120401
andere dagen uitsluitend per email.

hartebrugkerk@kpnmail.nl

website: www.hartebrug.nl

Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00
m.dehoogh@hotmail.com

Museum Greccio: Henk Miedema
www.museumgreccio.nl www.beeldbankgreccio.nl

Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening
NL12 INGB 0000 558718
t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij
graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800
t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken
van ons RSIN/fiscaal nummer 823765714 t.n.v.
HH Petrus en Paulus Parochie Leiden

Ontvangen gaven:

Donatiezuil: 19/2 € 140,- QR code 19/2 € 51,-

Collecte: 12/02 was € 507.20 (voor

Turkije/Syrie) 19/02 was € 305.25

