



WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN  
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

www.hartebrug.nl

Jaargang 54 -Nr.17

# de Weekbrug

**Zondag 23 April 2023 – 11.15 uur**

**Eucharistie viering**

**Derde Zondag na Pasen**

**de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor**

**Voorganger: Pater Rob Hoogenboom ofm**

voor de mis:	Deuxième Choral - Cesar Franck
vaste gezangen	uit de eerste mis.
bij het offertorium:	Summer Fanfare - Marko Hakanpaa
bij de communie:	Ich ruf zu Dir, Herr Jesu Christ BWV 639 - Johann Sebastian Bach en Je t'appelle, Seigneur Jesus - Marcel Dupré
na de zegen:	Symphonie VI, deel 3: Allegro - Charles-Marie Widor
organist:	Jan Verschuren
dirigent:	Ronald Dijkstra

[De gemeente Leiden organiseert 11 mei a.s. een informatiebijeenkomst](#) voor onder meer de direct omwonenden over haar plannen voor uitbreiding van de fietsenstalling achter de kerk. Hierbij wordt een nieuwe Romanuszaal bovenop de fietsenstalling gemaakt. Als eigenaar van het achterterrein werkt de parochie actief samen met de gemeente aan de vormgeving van dit plan. De informatiebijeenkomst is ook open voor parochianen. Meer informatie en aanmelden via het secretariaat [hartebrugkerk@kpnmail.nl](mailto:hartebrugkerk@kpnmail.nl).

## Misintenties

Oud-pastoor Ton Peters ofm	Hans en Toos Wijgers – Mandemaker
Pater Leo van Ulden ofm	Jan de Winter
Cora Geerlings	Familie de Romijn
Levi Aloysius Visscher	Joannes en Maria van Kampenhout
Bernard Krabbendam	Riet Jongmans-de Winter
Echtpaar Cornelisse – de Romijn	Maria van der Krogt- van Steijn
Fia Preenen – van Leeuwen	Bart Klein
Ouders de Goede-Juffermans	Margaretha Maria de Geest-Barends

## Vieringen komende tijd

<b>Zondag</b> 30 april	<b>11.15 Eucharistieviering met kinderwoorddienst</b> <b>Voorganger: Pastor Jaap van der Bie</b> <b>Schola</b>
<b>Zondag</b> 7 mei	<b>11.15 Eucharistieviering met kinderwoorddienst</b> <b>Hartebrugkoor</b> <b>Voorganger: Pater Kortekaas OSB</b>
<b>Zondag</b> 14 mei	<b>11.15 uur Eucharistieviering</b> <b>Voorganger: Pater Thijs Moons ofm.conv.</b> <b>Schola</b>

**Donderdag 27 april om 20 uur** geeft Jan Verschuren het traditionele Koningsdagconcert. De entree van € 10 is in zijn geheel bedoeld voor het groot onderhoud aan het Hartebrugorgel. Er worden al heel wat orgelpijpen gesponsord, maar er zijn er nog voldoende over!

**Vrijdag 28 april om 19.15 uur** concert met Highgate Society, werken van o.a. Duruflé & andere klassieke muziekstukken. Toegang gratis

Vronesteyn is het centrum voor de opleiding tot priester en diaken in het bisdom Rotterdam. In Vronesteyn is steeds grote aandacht voor de vorming van nieuwe priesters en diakens. De vorming als mens (persoonsvorming) is het fundament en daarnaast ontvangen kandidaten geestelijke, intellectuele en pastorale vorming..  
Op Roepingenzondag 30 april a.s. wordt gevraagd om uw gebed en wordt gecollecteerd voor Vronesteyn. Uw gift is ook zeer welkom via:  
IBAN NL29 INGB 0000 3656 73 ten name van Centrum Vronesteyn

In mijn studeerkamer hangt een afbeelding van het bezoek van de drie mannen aan Abraham, een icoon van Rublev. Dat gebeurde bij de eik van Mamre. Abraham zat in de ingang van zijn tent. Opeens zag Abraham drie mannen staan. Hij liep vlug de tent uit naar hen toe. Hij maakte een diepe buiging en zei: 'Kom alstublieft met me mee. U bent mijn gast. Ik zal wat water laten halen, dan kunt u uw voeten wassen. En rust hier maar uit onder de boom. Het is goed dat u hier langsgesproken bent. Ik zal ook eten voor u halen. Dan krijgt u weer kracht om verder te gaan.' De kerkvaders met Augustinus voorop zagen hierin de Drie-eenheid: Vader, Zoon en Geest.

**Koelkast** — Doe alsof je thuis bent, zeggen wij weleens tegen onze gasten, die op het eten komen of blijven overnachten! Het kan een beleefdheid zijn of echte gastvrijheid: de vrijheid voor de gast. De ander komt in jouw huis, in jouw leven. Niet op bezoek, maar mag er thuis raken. Kunnen wij zo gastvrij zijn of gaat dit te ver? Mag de gast iets uit de koelkast halen als hij of zij dorst heeft, of heeft hij of zij daar niets te zoeken?

**Bijbel** — In de bijbel kom je gastvrijheid tegen. 'Wees gastvrij voor elkaar zonder te klagen', staat er in de Petrusbrief. Gastvrijheid is een christelijk thema! Door theologen wordt de kerk vergeleken met een herberg. Daar komen mensen in allerlei soorten en maten naar toe en mogen daar gastvrij worden onthaald! Hun wordt aangeboden waar zij behoefte aan hebben: wat te drinken of te eten, een slaapplek en een luisterend oor!

**Missionair** — Rondom de visie van de missionaire parochie is de gastvrijheid een belangrijk thema. Zijn wij gastvrij in onze parochiegemeenschappen? Staan wij ons eigen plekje af als er met kerstmis vele mensen komen, die wij op een gewone zondag niet zo vaak zien? Maken wij een gesprek met iemand die wij nog nooit hebben ontmoet bij het koffie drinken na de viering? Of drinken wij altijd koffie met dezelfde mensen, die wij kennen? Het Griekse woord voor gastvrijheid is *filoxenia* en letterlijk betekent dat: liefde voor vreemdeling. Want gastvrij zijn voor mensen die jij al kent, is niet zo moeilijk, maar die ander, die vreemd voor jou is, die jij niet kent, dat is lastiger.

**Wees gastvrij!** — In de kloosters van de Benedictijnen wordt de gastvrijheid serieus genomen. In hun Regel heeft de heilige Benedictus er een hoofdstuk aan gewijd, met als begin: Alle gasten die aankomen, moeten worden ontvangen als Christus zelf, want Hij zal eens zeggen: "Ik kwam als gast en gij hebt Mij **opgenomen**". Komende twee zondagen zullen wij dit thema in de overweging meenemen en samen nadenken hoe gastvrij ben ik? Hoe gastvrij zijn wij als gemeenschap?

**Wees gastvrij voor elkaar.** Ook voor elkaar kun je soms een vreemde gast zijn. Iedereen die de kerk binnen komt, mag Gods liefde ervaren. In een luisterend oor, een toegestoken hand, een warm kop koffie, een goede preek en een hartelijke blik, een warme viering!

Met hartelijke groet — Walter Broeders, pastoor

# Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen  
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

## Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden  
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden  
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden  
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

## Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.  
Elke vrijdag van 10.30-13 uur 071-5120401  
andere dagen uitsluitend per email.

[hartebrugkerk@kpnmail.nl](mailto:hartebrugkerk@kpnmail.nl)

website: [www.hartebrug.nl](http://www.hartebrug.nl)

Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,  
Met ziekte verlof

Museum Greccio: Henk Miedema  
[www.museumgreccio.nl](http://www.museumgreccio.nl) - [www.beeldbankgreccio.nl](http://www.beeldbankgreccio.nl)

## Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.  
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening  
NL12 INGB 0000 558718  
t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

## Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij  
graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800  
t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken  
van ons RSIN/fiscaal nummer 823765714 t.n.v.  
HH Petrus en Paulus Parochie Leiden

Ontvangen gaven:

09/04 Pasen € 598.45      16/04 EHC € 763.60

Donatiezuil: 16/4 € 104,- QR code 16/4 € 127,70

