



WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN  
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

[www.hartebrug.nl](http://www.hartebrug.nl)

Jaargang 53 - Nr. 21

# de Weekbrug

**Zondag 22 mei 2022 - 11.15 uur**

**Eucharistieviering**

**Zesde Zondag van Pasen**

**Projectkoor "Missa ritmica" uit het Hartebrugkoor**

**o.l.v. Theo Goedhart**

Voorganger	Pater Rob Hoogenboom ofm
vaste gezangen	uit de Missa ritmica van Theo Goedhart..
voor de mis	Danse rythmique - Ronald de Jong
bij het offertorium:	Psalm 42 - Christiaan Winter
bij de communie:	Epistelmotet "Niemand heeft ooit God aanschouwd" (1 Joh. 4:12) - Theo Goedhart Ludium ex D - Aart de Kort (organist: Theo Goedhart)
na de zegen:	Festival Toccata - Percy Eastman Fletcher
organist: dirigent	Jan Verschuren/Theo Goedhart Theo Goedhart

**Van zondag 22 mei tot en met zondag 29 mei is Laudato Si week.  
woensdag 25 mei om 16 uur een Vesperviering voor de Schepping in onze  
Hartebrugkerk.**

## Misintenties

Pater Leo van Ulden ofm	Ouders de Goede-Juffermans
Astrid Lim	Bart Klein
Catharina Tromp-van der Pol	Hans en Toos Wijgers – Mandemaker
Giovanni Ammazzini	Fia Preenen – van Leeuwen
Corrie Koren – Hulsbosch	Elisabeth Marcelis-Hoogeveen
Henk Hack	Joannes en Maria van Kampenhout
Levi Aloysius Visscher	Jacomijn van Duin
Bernard Krabbendam	Riet Jongmans-de Winter
Echtpaar Cornelisse – de Romijn	Familie de Romijn
Margaretha Maria de Geest-Barends	René Verhoeff

## Vieringen komende tijd

<b>Donderdag 26 mei</b>	<b>10 uur: Eucharistieviering in St. Petruskerk <u>Hemelvaartsdag</u> Voorganger: pastoor Ad van der Helm</b>
<b>Zondag 29 mei</b>	<b>11.15 uur: Eucharistieviering met Eerste Heilige Communie Voorganger: Pastoor Walter Broeders Hartebrugkoor- Gezinsmis</b>
<b>Zondag 5 juni</b>	<b>11.15 uur: Eucharistieviering en kinderwoorddienst 1<sup>e</sup> Pinksterdag Voorganger; Pastoor Walter Broeders Hartebrugkoor</b>

## NACHT VAN DE VLUCHTELING

Een Laudato Si'-team uit onze parochie gaat deelnemen aan de Nacht van de Vluchteling in de nacht van 18 op 19 juni. Door 40 kilometer te wandelen wil het team geld ophalen voor de Stichting Vluchteling. De eerste deelnemers aan ons team hebben zich aangemeld en aan donaties zijn we bij de € 300,00 al gepasseerd. Belangrijk is dat iedereen die als lid van ons team wil meewandelen zich nu aanmeldt, dan kan iedere wandelaar beginnen met het werven van donaties en kunnen we een of meerdere trainingswandelingen gaan plannen

**Wil je meedoen?** Meld je dan aan op: [www.nachtvande vluchteling.nl](http://www.nachtvande vluchteling.nl) Ook als je niet meewandelt, kun je via deze site de actie steunen door het team, of een specifieke loper uit het team, te sponsoren. Meer informatie op [www.rkleiden.nl](http://www.rkleiden.nl), of neem contact op met Jan Akerboom via [janakerboom@casema.nl](mailto:janakerboom@casema.nl)

**Na de viering is er een speciale deurcollecte voor de nacht van de vluchteling.**

Vronesteyn, woensdag 18 mei 2022.

Beste parochianen,

In de Paastijd lezen wij uit de Handelingen van de Apostelen. Het is het verslag van de opbouw van de eerste christengemeenschappen. De schrijver is de evangelist Lucas. Het begint met de Hemelvaart, daarna volgen de verhalen over Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest en het ontstaan van de eerste christengemeenschappen. We horen ook in de Handelingen over de zendingsreizen van Paulus en tenslotte zijn verkondiging in Rome.

**Omzien naar elkaar** – De eerste christenen legden zich ernstig toe op de leer van de apostelen, zo staat er geschreven in het tweede hoofdstuk: zij bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed. Ja, ze waren éénsgezind en bezaten alles gemeenschappelijk. Toen Jezus ten hemel werd opgeheven, heeft Hij ze niet verweesd achter gelaten. Nee, Hij gaf ze drie gaven mee, die wij tot op de dag van vandaag tot ons mogen nemen: Liefde, de H. Geest en Vrede.

**Liefde** – Een nieuw gebod geef ik jullie, jullie moeten elkaar liefhebben, zoals Ik jullie heb liefgehad, staat er in het evangelie. Dat betekent, willen wij de boodschap van Jezus goed verstaan, dat leven geven is! Liefde is voor Jezus het centrum van het leven met anderen. De kern van Zijn liefde is de innige verbondenheid met God, zijn Vader. Hij weet dat Hij veilig is bij God. Niets kan Hem scheiden van Gods liefde. Het is deze liefde die Hij ook aan zijn leerlingen, aan ons, ten voorbeeld houdt.

**Heilige Geest** – Jezus geeft ons zijn Heilige Geest. Als wij christenen genoemd willen worden en ons willen spiegelen aan zijn voorbeeld, dan mogen wij roepen en smeken om de Heilige Geest. De Geest die ons doet binden aan Jezus en aan de Vader. Laten we wel wezen, de wereld is ons geschonken. Veel is maakbaar, maar lang niet alles. Dat heeft de coronacrisis ons wel meegegeven. Telkens als wij ons de wereld toe-eigenen als ons bezit, als wij over de wereld gaan heersen, gaat het fout! Kom tot rust, laat de Geest van de Lieve Heer in je hart werken en komt even op adem en kijk, luister met andere ogen en oren! Wordt een nieuwe mens.

**Vrede** – In iedere eucharistie reiken wij elkaar de hand en wensen elkaar de vrede van Christus toe. We voelen ons zo met elkaar verbonden door die ene Geest die Christus ons brengt. Die verbondenheid blijft niet alleen in Christus, maar we dragen ook zorg voor elkaar, dichtbij en ver weg. Wij doen wat wij kunnen doen voor elkaar en wat in ons vermogen ligt. Als er onenigheid is, werken we aan verzoening en is het de vrede van de Lieve Heer die ons allen zal sterken.

**Gemeenschap** – Zo willen en kunnen wij net als in de Handelingen van de Apostelen een gemeenschap zijn, zoals Jezus ons zendt. Eigenlijk hoeft zo niemand gebrek te lijden, we dragen zorg voor elkaar, voor de mens in nood, voor de mens naast ons.

Met vriendelijke groet,  
Pastoor Walter Broeders

# Hartebrugkerk

**Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen**  
**Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus**

## Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden  
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden  
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden  
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

## Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.  
bereikbaar op het secretariaat op dinsdag en vrijdag van 10.30 – 13.00 uur,  
tel. 071 5120401,

e-mail: [hartebrugkerk@kpnmail.nl](mailto:hartebrugkerk@kpnmail.nl) website: [www.hartebrug.nl](http://www.hartebrug.nl)  
op overige dagen bij dringende noodzaak;  
tel. 06-53712650 (Wim Barning ofs)

Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,

Bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag: [m.dehoogh@hotmail.com](mailto:m.dehoogh@hotmail.com)

Museum Greccio: Jan van Loon, [www.museumgreccio.nl](http://www.museumgreccio.nl) [www.beeldbankgreccio.nl](http://www.beeldbankgreccio.nl)

## Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.

Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening

NL12 INGB 0000 558718

t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

## Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij graag tegemoet op  
bankrekening NL29 INGB 0002 595800

t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal nummer  
823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie Leiden

Scan de QR-code



Collectes: QR- code: 16/5 € 30,--

Donatiezuil: 16/5 € 122,--

08/05 € 191.20, 15/05 € 238.10