



WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN  
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

[www.hartebrug.nl](http://www.hartebrug.nl)

Jaargang 54 -Nr. 2

# de Weekbrug

**Zondag 8 januari 2023 – 11.15 uur**  
**Eucharistieviering met kinderwoorddienst**  
**Openbaring van de Heer**  
**het Hartebrugkoor**  
**Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv**

vaste gezangen:

uit de Missa in honorem S. Nicolai van Leopold Rombach

voor de mis:

Puer nobis nascitur - Jan Pieterszoon Sweelinck  
Noël languedocien - Jean Bouvard

bij het offertorium:

Christmas Lullaby - John Rutter  
Von der Geburt Christi - Johann Pachelbel

bij de communie:

Wie schön leuchtet der Morgenstern - Max Reger  
In the bleak mid-winter - Gustav Holst

na de zegen:

Sortie en Ré - César Franck

organist:

Jan Verschuren

dirigent:

Ronald Dijkstra

**NIEUWJAARSRECEPTIE**

**na de eucharistieviering in de Romanuszaal**

## Misintenties

Pater Leo van Ulden ofm	Hans en Toos Wijgers – Mandemaker
René Verhoeff	Jan de Winter
Fia Preenen – van Leeuwen	Elisabeth Marcelis-Hoogeveen
Levi Aloysius Visscher	Joannes en Maria van Kampenhout
Bernard Krabbendam	Ibrahim Abdulkader
Echtpaar Cornelisse – de Romijn	Janny Compier-de Ridder
Familie de Romijn	Bart Klein
Ouders de Goede-Juffermans	Cora Geerlings
Riet Jongmans-de Winter	Henk Hack
Coby Schoof-Vierhout	Pater Piet van der Westen

## Vieringen komende tijd

<b>Zondag 15 januari</b>	<b>11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst Voorganger: Pater Joachim Oude Vrielink ofm Schola</b>
<b>Zondag 22 januari</b>	<b>11.15 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor Walter Broeders Hartebrugkoor</b>
<b>Zondag 29 januari</b>	<b>11.15 uur Eucharistieviering speciaal voor gezinnen Voorganger: Pastoor Walter Broeders Schola</b>
<b>Zondag 5 februari</b>	<b>11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst Voorganger: Pastoor Walter Broeders Hartebrugkoor</b>

**Vriendjes van Franciscus gaan verder met het thema “De 5 Zintuigen”**

Op zaterdag 14 januari van 15.30 – 17 uur Deze catecheseclub is voor kinderen vanaf groep 5 maar broertjes en zusjes vanaf groep 4 zijn ook van harte welkom. Bijsacristie van de Hartebrugkerk, ingang Lange Mare 79. Contact via Victoria Twist: [vj.twist@kpnplanet.nl](mailto:vj.twist@kpnplanet.nl)

**Voor € 10,- kunt al een orgelpijp voor de renovatie van ons prachtige Maarschalkerweerd orgel sponsoren. Mag ook meerdere orgelpijpen zijn!  
Zie bord achter in de kerk. U doet toch ook mee!**

Vronesteyn, woensdag 4 januari 2023.

Beste parochianen,

Van mijn moeder heb ik geleerd: als je ergens voor een langere tijd op bezoek gaat, hetzij voor een diner of een avondje op bezoek, neem je altijd iets mee. Het hoeft niet groot te zijn of spectaculair, maar je gaat nooit met lege handen op bezoek! Die raad heb ik altijd onthouden. Sommigen zeggen, je neemt jezelf mee als cadeau, dat is waar! Maar je hebt zelf handen om die te vullen en te geven aan de gastvrouw of gastheer.

*Drie wijzen* — Aanstaande zondag vieren wij Driekoningen. Hét moment dat het Kind aan de volkeren bekend wordt gemaakt. Na de Joodse herders is het de beurt aan de vreemde en verre volkeren om het Kind te aanbidden. Niemand wordt uitgezonderd van de boodschap van Licht. Ook zij namen geschenken mee, goud, wierook en mirre. De kostbaarste geschenken van Arabië, in het Midden Oosten. De geschenken hebben symbolische waarde: goud verwijst naar Jezus' aardse koningschap; wierook symboliseert de goddelijkheid van Jezus en mirre wijst vooruit naar Jezus' uiteindelijke begrafenis.

*Onze geschenken* — Wat nemen wij mee als wij op bezoek gaan bij Jezus? Waarmee vullen wij onze lege handen? Ach, denkt u, dat kan van alles zijn. Mag ik u een suggestie aan de hand doen? Vergeving, dankbaarheid en geloof! Deze drie woorden stonden in het geestelijk testament van emeritus-paus Benedictus XVI. Joseph Ratzinger heeft deze tekst geschreven toen hij één jaar paus was. Drie woorden die zijn leven hebben samengevat.

*Vergeving* — 'Aan allen die ik onrecht heb aangedaan, vraag ik uit de grond van mijn hart om vergeving', schrijft Benedictus in de tekst die hij 'Mijn geestelijk testament' noemt. En hij besluit de tekst met: 'Bid voor mij, opdat de Heer mij ondanks al mijn zonden en tekortkomingen tot de eeuwige woningen toelaat'. Geef de Heer jouw vraag om vergeving.

*Dankbaarheid* — 'Bovenal dank ik God zelf, de gever van alle goede gaven, die mij het leven gaf en mij door allerlei verwarringen leidde; die mij steeds weer oprichtte, toen ik begon weg te glijden, die mij steeds weer het licht van zijn gelaat gaf. Achteraf zie en begrijp ik dat zelfs de donkere en moeilijke stukken van dit pad voor mijn heil waren en dat Hij mij juist daar goed heeft geleid.' Biedt de Heer jouw dankbaarheid aan.

*Geloof* — 'Jezus Christus is waarlijk de Weg, de Waarheid en het Leven. En de kerk, in al haar tekortkomingen, is waarlijk Zijn Lichaam', schrijft de Duitse paus. Bied je geloof aan en jouw gebed voor de wereld, opdat de wereld moge geloven, dat het Kerstkind, de Verlosser is van de wereld.

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders

# Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen  
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

## Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden  
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden  
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden  
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

## Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.  
Elke vrijdag van 10.30-13 uur 071-5120401  
andere dagen uitsluitend per email.

[hartebrugkerk@kpnmail.nl](mailto:hartebrugkerk@kpnmail.nl)

website: [www.hartebrug.nl](http://www.hartebrug.nl)

Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,  
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00  
[m.dehoogh@hotmail.com](mailto:m.dehoogh@hotmail.com)

Museum Greccio: Jan van Loon,  
[www.museumgreccio.nl](http://www.museumgreccio.nl) - [www.beeldbankgreccio.nl](http://www.beeldbankgreccio.nl)

## Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.

Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening  
NL12 INGB 0000 558718

t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

## Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij  
graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800  
t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal  
nummer 823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie Leiden

## **Ontvangen gaven:**

Donatiezuil: 1/1 € 46,--

QR code 1/1 € 20. --

Collecte: 24-25/12 € 1751.60

