



WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

www.hartebbrug.nl

Jaargang 54 -Nr.12

de Weekbrug

Zondag 19 maart 2023 – 11.15 uur

Eucharistieviering

4e zondag van de veertigdagentijd

Hartebbrugkoor en kindervoordienst

Voorganger: Pastoor Walter Broeders

Na de viering gezellig samenzijn in de Romanuszaal met koffie/thee.

voor de mis:	Wer nur den lieben Gott lässt walten, thema en variaties - Georg Böhm
vaste gezangen	uit de Mis voor de zondagen in de Advent en Veertigdagentijd van Herman Strategier.
bij het offertorium:	Gott ist mein Hirt (psalm 23) - Franz Schubert
bij de communie:	Communion - Louis James Alfred Lefébure-Wély
na de zegen:	Intermezzo - Charles-Marie Widor
organist:	Jan Verschuren
dirigent:	Ronald Dijkstra

Vastenactieproject Marktje na de viering

Dit jaar steunt onze parochie een project op het platteland in Zambia, een land in Afrika. Daar is een school die jonge mensen opleiden in verschillende beroepen zoals metselen, autotechniek en koken. Door deze opleiding kunnen ze werk in de buurt vinden en hoeven ze niet weg te gaan naar de grote stad. De school heeft geld nodig om een huis voor de kookdocent en zijn gezin te bouwen. De kinderen gaan spaardoosjes maken om geld in te zamelen en **op zondag 19 maart is** er een marktje

Misintenties

Oud-pastoor Ton Peters ofm	Hans en Toos Wijgers – Mandemaker
Cora Geerlings	Jan de Winter
Ouders de Goede-Juffermans	Familie de Romijn
Levi Aloysius Visscher	Joannes en Maria van Kampenhout
Bernard Krabbendam	Denis en Marie-José Schils-Rommens
Echtpaar Cornelisse – de Romijn	Ibrahim Abdulkader
Fia Preenen – van Leeuwen	Bart Klein
Marian van der Krogt-Stokkermans	Pater Leo van Ulden

Vieringen komende tijd

Zondag 26 maart	11.15 uur Eucharistieviering Voorganger: Pater Joachim Oude Vrielink ofm Schola
Zondag 2 april	11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst Voorganger: Pastoor Walter Broeders Hartebrugkoor 13.15 uur: Doop van Djayden en Djaxson Steenvoorden

GOEDE WEEK

Donderdag 6 april Antoniuskerk	Witte Donderdag 19 uur Eucharistieviering Voorganger: pater Thijs Moons ofmconv.
Vrijdag 7 april Hartebrugkerk	Goede Vrijdag 11 uur Kruisweg voor kinderen 15 uur: Kruisweg 19 uur: Goede Vrijdag plechtigheid. Schola Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv.
Zaterdag 8 april Petruskerk	Paaswake 21 uur Schola Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv.
Zondag 9 april Hartebrugkerk	Eerste Paasdag 11.15 uur Hartebrugkoor Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv.

Film en spiritualiteit "Risen"

Vanmiddag vanaf 12.30 uur informele inloop en er is soep, koffie en thee beschikbaar. Aanvang 13 uur en duurt tot 15 uur. Romanuszaal.

Vronesteyn, woensdag 15 maart 2023.

Beste parochianen,

Op 13 maart tien jaar geleden klonk om 20:12 uur die overbekende woorden: Habemus papam. We hebben een paus! Op het balkon verscheen de man in het wit uit het verre Argentinië. Hij veroverde de wereld met zijn eenvoudige beginzin: buona sera: goedenavond. Zijn nieuwe naam Franciscus gaf hoop aan de wereld. Het was kardinaal Hummes, die naast hem zat in het conclaaf die zei: Jorge, vergeet de armen niet!!

Toespraak — Bergoglio viel op bij zijn collega-kardinalen door zijn toespraak die hij daarvoor had gegeven. 'Evangeliseren,' zei hij, 'veronderstelt dat de Kerk verlangt om buiten zichzelf te treden, naar de grenzen te gaan. Als de kerk dat niet doet, gaat zij naar zichzelf verwijzen en dan wordt ze ziek. Een kerk die naar zichzelf verwijst, houdt Jezus binnen zichzelf en laat Hem niet naar buiten. Op zo'n manier gaat zij onbewust geloven dat zij haar eigen licht is, dan leeft zij enkel nog maar om haar eigen kring te verheerlijken.'

Veldhospitaal — De paus kreeg een behoorlijke taak om de kerk te zuiveren: rond het seksueel misbruik, maar ook financieel en bestuurlijk moest er veel orde op zaken worden gesteld. Hij ging aan het werk en had altijd twee zaken bij zich: de eenvoud en de armoede. Weg met de dure auto's, eenvoudige mijter en nu hij moeilijker kan lopen, een normale rolstoel zoals ieder ander! Hij beschouwde de kerk als een veldhospitaal net na een veldslag. Dan vraag je ook niet aan een zwaargewonde hoe hoog zijn cholesterol is of zijn suikerspiegel. Wonden helen en wonden verzorgen. Het belangrijkste is de Blijde Boodschap: Jezus Christus heeft jou gered!!

Verheven — Het grootste kwaad, vindt Franciscus, is het klerikalisme. Priesters, bisschoppen die zich op een voetstuk laten plaatsen. Hieruit spreekt veel macht en weinig luisteren naar de mensen. De paus heeft hieraan een gruwelijke hekel. Ikzelf vergelijk de huidige paus met Mozes, die op een teken van God op de rots slaat en er komt water uit de rots. Water dat de mensen kunnen drinken.

Vrede — Voor mij maakt deze paus de kerk toegankelijk, katholiek voor eenieder die water wil drinken, het heil voor alle mensen. Franciscus wil van 'macht naar dienen' en van 'beleren naar luisteren'. Maar hij is ook de paus die opkomt voor de beschermwaardigheid van het leven en vraagt aan de mensen om hun zonden te belijden. Zijn knieën laten hem in de steek. Zal de paus nog lang aanblijven? Franciscus: 'Ik bestuur de kerk met mijn hoofd, niet met mijn knieën. Zolang mijn hoofd nog goed is, blijf ik paus!' De pers vroeg aan hem wat voor cadeau hij wilde hebben voor zijn tienjarige jubileum. 'Vrede,' was zijn antwoord, 'alstublieft vrede'.

Met hartelijke groet — pastoor Walter Broeders

Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.
Elke vrijdag van 10.30-13 uur 071-5120401
andere dagen uitsluitend per email.

hartebrugkerk@kpnmail.nl

website: www.hartebrug.nl

Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00
m.dehoogh@hotmail.com

Museum Greccio: Henk Miedema
www.museumgreccio.nl www.beeldbankgreccio.nl

Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening
NL12 INGB 0000 558718
t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij
graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800
t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken
van ons RSIN/fiscaal nummer 823765714 t.n.v.
HH Petrus en Paulus Parochie Leiden

Ontvangen gaven:

Donatiezuil: 12/3 € 80,-- QR code 12/3 € 19,50

