



WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN  
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

[www.hartebrug.nl](http://www.hartebrug.nl)

Jaargang 53 - Nr. 18

# de Weekbrug

**Zondag 1 mei 2022 - 11.15 uur**  
**Eucharistieviering en Kinderwoorddienst met lunch**  
**Derde zondag van Pasen**  
**Hartebrugkoor**  
**o.l.v. Ronald Dijkstra**

Voorganger	Pater Adri Kortekaas OSB
vaste gezangen	Uit: Missa in Simplicitate van Hans Leenders.
voor de mis	Sonata da Chiesa - Hendrik Andriessen
bij het offertorium:	He is risen - Percy Whitlock
bij de communie:	Ave Verum - Edward Elgar Finale uit Sonata VI - Felix Mendelssohn Barthold
na de zegen:	Placare Christe Servulis - Marcel Dupr78
organist: dirigent	Jan Verschuren Ronald Dijkstra

**Na de eucharistie viering bent u welkom voor koffie/thee in de Romanuszaal**

## Misintenties

Pater Leo van Ulden ofm	Ouders de Goede-Juffermans
Ouders Barning-Overduin	Bart Klein
Alice van Dam-Schilder	Hans en Toos Wijgers – Mandemaker
Giovanni Ammazzini	Fia Preenen – van Leeuwen
Corrie Koren – Hulsbosch	Elisabeth Marcelis-Hoogveen
Henk Hack	Joannes en Maria van Kampenhout
Levi Aloysius Visscher	Jacomijn van Duin
Bernard Krabbendam	Ger Marcellis
Echtpaar Cornelisse – de Romijn	Familie de Romijn

## Vieringen komende tijd

<b>Zondag 1 mei</b>	<b>13.15 uur; Doopplechtigheid van Leon Teodor Rogozinski Voorganger; Pastoor Jeroen Smith</b>
<b>Zondag 8 mei</b>	<b>11.15 uur: Eucharistieviering Voorganger: Pastoor Walter Broeders Schola</b>
<b>Zondag 15 mei</b>	<b>11.15 uur: Eucharistieviering en kinderwoorddienst Voorganger: Pastoor Walter Broeders Hartebrugkoor</b>
<b>Zondag 22 mei</b>	<b>11.15 uur: Eucharistieviering Voorganger: Pater Rob Hoogenboom ofm Oud-provinciaal van de Franciscanen Projectkoor "Missa Ritmica" o.l.v. Theo Goedhart</b>
<b>Zondag 29 mei</b>	<b>11.15 uur: Eucharistieviering met Eerste Heilige Communie Voorganger: Pastoor Walter Broeders Schola</b>

Alle kinderen die in groep 8 of hoger zitten mogen het sacrament van het H. Vormsel ontvangen. De vormselviering in onze parochie vindt plaats op zaterdag 5 november en de voorbereiding zal binnenkort beginnen. U kunt uw kind alvast opgeven via het secretariaat of onze jeugdcoördinator, Victoria Twist [vj.twist@kpnplanet.nl](mailto:vj.twist@kpnplanet.nl)."

Vronesteyn, woensdag 27 april 2022.

Beste parochianen,

'Woorden wekken, voorbeelden trekken', zo luidt een oud spreekwoord. Als kind las ik boeken over heiligen en de pastoor vertelde verhalen over mensen in de missie! En nog steeds lees ik verhalen van mensen, gewone mensen die vertellen over hun weg door het leven. Nog steeds ben ik verzet op biografieën. Op verhalen hoe mensen met God aan hun zijde hun weg zijn gegaan. Hun roeping hebben gevonden: de weg die God gaat met hen.

**Carlo Acutis** — Een van deze verhalen gaat over een Italiaanse jongen die op 15-jarige leeftijd aan leukemie is gestorven: Carlo Acutis. Hij is in 2020 door paus Franciscus zalig verklaard. Carlo bracht zijn schoolleven door in Milaan, hield van voetbal, van de natuur en van dieren. Hij had een grote passie voor informatica en computers. Wat hem zo bijzonder maakt, is dat hij een levensproject had: een website waarop hij eucharistische wonderen en mirakels beschrijft. Begin 2006 werd bij Carlo vergevorderde en daarom ongeneeslijke leukemie vastgesteld. Carlo ging verder met zijn project en maakte het af. Hij droeg zijn lijden op een bijzondere manier. Hij zei: 'Ik offer al het lijden dat ik zal moeten lijden voor de Heer, voor de paus en de Kerk'. Hij stierf op 12 oktober 2006 en werd begraven in Assisi, in overeenstemming met zijn wensen.

**Eucharistie** — Verrijzenis betekent dat Jezus na zijn dood op een nieuwe manier voortleeft, op een geheel nieuwe manier wordt ervaren. Jezus leeft, maar in een nieuwe gedaante. In het evangelie van a.s. zondag wordt een maaltijd gehouden en de woorden doen ons ook aan het laatste avondmaal denken. Jezus nam het brood, gaf het hun en ook de vis. In de eucharistie blijft Jezus zijn leerlingen voeden met zijn Geest, met Zijn levenskracht.

**Vijftig dagen** — Na zijn dood aan het kruis blijft de verrezen Heer als de Levende onder zijn leerlingen aanwezig. Dat is het geheim van Pasen, dat wij in deze Vijftigdagentijd, deze paastijd tot ons door proberen te laten dringen. Voor de leerlingen was het niet eenvoudig om voor deze nieuwe gedaante open te staan. Dan ontmoeten zij Jezus zelf, de verrezene. 'Al wat gevangen?', vraagt Jezus. Neen, niets. Het lukt niet. Op het woord van Jezus werpen zij hun netten opnieuw uit. Het resultaat is een overvloedige vangst: 153 Vissen. Dat getal 153 staat er niet voor niets. Getallen hebben in de bijbel altijd een symbolische betekenis. In de oudheid waren er 153 vissoorten bekend. Dit getal staat dus voor volheid. Mensen uit alle volkeren zullen leerling van Jezus worden.

**Volg Mij** — Al wat gevangen? Nee, niet veel. He lukt even niet in jouw leven. Maar, Hij is er voor jou en voor zovele anderen. De verrezen Heer is werkzaam in de harten van honderden miljoenen christenen over de hele wereld. Mannen en vrouwen, jongeren en ouderen die met hun hart 'ja' zeggen tegen de weg van Jezus. Mensen die, zoals Petrus, de opdracht krijgen: 'Weidt mijn lammeren en hoedt mijn schapen'. Liefde en zorgzaamheid in de gezinnen, in de families, in de parochies. Zo Jezus volgen, soms nieuwe wegen gaan, de netten uitgooien op het Woord van de Heer. En Carlo Acutis: bid voor ons!! Met hartelijke groet Pastoor Broeders

# Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen  
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

## Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden  
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden  
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden  
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

## Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.  
bereikbaar op het secretariaat op dinsdag en vrijdag van 10.30 – 13.00 uur,  
tel. 071 5120401,

e-mail: hartebrugkerk@kpnmail.nl website: www.hartebrug.nl  
op overige dagen bij dringende noodzaak;  
tel. 06-53712650 (Wim Barning ofs)

Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,  
Bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag: [m.dehoogh@hotmail.com](mailto:m.dehoogh@hotmail.com)  
Museum Greccio: Jan van Loon, [www.museumgreccio.nl](http://www.museumgreccio.nl) [www.beeldbankgreccio.nl](http://www.beeldbankgreccio.nl)

## Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.  
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening  
NL12 INGB 0000 558718  
t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

## Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij graag tegemoet op  
bankrekening NL29 INGB 0002 595800  
t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden  
U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal nummer  
823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie Leiden

Collectes: QR-code: € 10,-- Donatiezuil: 24/4 € 110,-
---