



WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

www.hartebrug.nl

Jaargang 54 -Nr.16

de Weekbrug

Zondag 16 April 2023 – 11.15 uur

Eucharistie- en Eerste Communie viering

het Hartebrugkoor

Voorganger: Pastoor Walter Broeders.

Na de viering gezellig samenzijn in de Romanuszaal

voor de mis:	Concerto I, deel I van Johann Sebastian Bach.
vaste gezangen	Zie het communie misboekje
bij het offertorium:	Zingt een nieuw lied
bij de communie:	“Liebster Jesu, wir sind hier“ van Johann Sebastian Bach en het koor zingt “Pater Noster“ van Paolo Pandolfo.
na de zegen:	Concerto I, deel 3 Presto van Johann Sebastian Bach
organist:	Jan Verschuren
dirigent:	Patrick de Jonge

Vronesteyn is het centrum voor de opleiding tot priester en diaken in het bisdom Rotterdam. In Vronesteyn is steeds grote aandacht voor de vorming van nieuwe priesters en diakens. De vorming als mens (persoonsvorming) is het fundament en daarnaast ontvangen kandidaten geestelijke, intellectuele en pastorale vorming..

Op **Roepingenzondag 30 april a.s.** wordt gevraagd om uw gebed en wordt gecollecteerd voor Vronesteyn. Uw gift is ook zeer welkom via:

IBAN NL29 INGB 0000 3656 73 ten name van Centrum Vronesteyn.

Misintenties

Oud-pastoor Ton Peters ofm	Hans en Toos Wijgers – Mandemaker
Cora Geerlings	Jan de Winter
Ouders de Goede-Juffermans	Familie de Romijn
Levi Aloysius Visscher	Joannes en Maria van Kampenhout
Bernard Krabbendam	Imrik van der Burgt
Echtpaar Cornelisse – de Romijn	Maria van der Krogt- van Steijn
Fia Preenen – van Leeuwen	Bart Klein
Denis en Marie-José Schils-Rommens	Ibrahim Abdulkadet

Vieringen komende tijd

Zondag 23 april	11.15 uur Eucharistieviering Voorganger: Pater Rob Hoogenboom ofm Schola
Zondag 30 april	11.15 Eucharistieviering met kinderwoorddienst Voorganger: Pastor Jaap van der Bie Schola
Zondag 7 mei	11.15 Eucharistieviering met kinderwoorddienst Hartebrugkoor Voorganger: Pater Kortekaas OSB
Zondag 14 mei	11.15 uur Eucharistieviering Voorganger: Pater Thijs Moons ofm.conv. Schola

Blijvend Gedenken” in de Petruskerk op zondag 16 april

De Stichting Herdenking Jodenvervolging Leiden organiseert zoals elk jaar een bijeenkomst in de Petruskerk voor alle belangstellenden. Aanvang om 19.30 uur. Arthur van Kleeff en Wil Witte zullen vertellen over “de biechtstoel van de Petruskerk”. Jongeren zullen de namen voorlezen van Leidse joden die tijdens WOII in kampen zijn vermoord en bloemen leggen. Er is muzikale omlijsting met zang, orgel en vioolspel. Na afloop is er ruimte voor ontmoeting.

Op **donderdag 27 april om 20 uur** geeft Jan Verschuren het traditionele Koningsdagconcert. De entree van € 10 is in zijn geheel bedoeld voor het groot onderhoud aan het Hartebrugorgel. Er worden al heel wat orgelpijpen gesponsord, maar er zijn er nog voldoende over

Vronesteyn, woensdag 12 april 2023.

Beste parochianen,

Zalig Pasen aan u en jullie allen!!

In de Goede Week hebben wij met velen de mooie liturgie die de kerk ons aangeeft, gevierd. De liturgie van de Goede Week is rijk aan symboliek, prachtige gezangen en diepe waarden. We gingen via het Laatste Avondmaal, met de ontbloting van het altaar, de stilte van de aanbidding naar de kruisdood van Jezus. De paaswake met de vele lezingen, ontsteking van het licht bracht ons bij de kern van ons geloof: de verrijzenis. Liturgie moet je ondergaan, zei Stephan Sanders op Paasmorgen nadat hij de vespers had gevierd in de San Anselmo te Rome. Hij voegde eraan toe 'en jouw ego even opzij zetten'.

Ondiepte — De Leuvense theoloog Rik Torfs sprak enige weken geleden in een interview over de ondiepte van ons geloof en de ondiepte van ons ongeloof. In de voorbije jaren van het Rijke Roomse leven hoorden vele mensen bij de kerk. Hele klassen deden hun eerste communie en werden gevormd. Echtparen trouwden in de kerk en de uitvaart werd gevierd vanuit de kerkgemeenschap. Toch hebben vele mensen hun geloof langzaam van hun schouders laten glijden. Hoor je nog op de televisie in een praatprogramma: ik geloof en ga regelmatig naar de kerk? Het is allemaal not done!! En toch, zei Rik Torfs, is er een ondiepte van het ongeloof. Als zijn analyse klopt, biedt dat voor ons allen als kerkgemeenschap kansen om deze mensen te bereiken. De grote vragen over ziekte en dood, eenzaamheid en solidariteit blijven altijd bestaan. Wij mogen deze mensen bereiken met de Bijbelse Boodschap: de weg naar de verrezen Heer wijzen! Dat is missionaire kerk, zie Mgr. De Korte in zijn homilie in zijn Chrisma mis in het bisdom Den Bosch.

Liturgie — Samen zingen, bidden en je laten onderdompelen door de liturgie, die de kerk ons aanreikt. Liturgie doet ertoe! Huub Oosterhuis heeft zijn bijdrage geleverd aan de traditie van onze kerk met zijn prachtige liederen, vertalingen van psalmen en religieuze gedichten. Wie kent niet zijn werk. Velen kennen zijn werk uit het hoofd. Hij heeft woorden gegeven aan het onbenoembare, om het numineuze, het goddelijke te kunnen verstaan. En dat gecombineerd met een sterke drive naar gerechtigheid, vrede en solidariteit. Mijn lievelingslied is 'Tafel der armen' (Wat in stilte bloeit in de luwte van tuinen), over de verwondering en de zending van de mens. Als ik dit lied hoor, komen tranen in mijn ogen en weet ik waarom in geloof! Op Eerste Paasdag is Oosterhuis gestorven. En in de paaswake zongen wij Licht dat ons aanstoot in de morgen: Licht, Kind in mij, kijk uit mijn ogen of ergens al de wereld daagt, waar mensen waardig leven mogen en elk zijn naam in vrede draagt. Dat dat Eeuwige Licht Hem gegeven mag worden.

Met hartelijke groet — Walter Broeders, pastoor

Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.
Elke vrijdag van 10.30-13 uur 071-5120401
andere dagen uitsluitend per email.

hartebrugkerk@kpnmail.nl

website: www.hartebrug.nl

Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00
m.dehoogh@hotmail.com

Museum Greccio: Henk Miedema
www.museumgreccio.nl - www.beeldbankgreccio.nl

Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening
NL12 INGB 0000 558718
t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij
graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800
t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken
van ons RSIN/fiscaal nummer 823765714 t.n.v.
HH Petrus en Paulus Parochie Leiden

Ontvangen gaven:

Donatiezuil: 9/4 € 111,-- QR code 9/4 € 30,--

