



WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

www.hartebrug.nl

Jaargang 53 - Nr. 13

de Weekbrug

Zondag 27 maart 2022 - 11.15 uur
Eucharistieviering en kinderwoorddienst
4^e Zondag Veertigdagentijd
m.m.v. de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor
o.l.v. Patrick de Jonge

Voorganger

Pastoor Walter Broeders

vaste gezangen

uit de 17e mis.

voor de mis

O Lamm Gottes Unschuldig, BWV 656 –
Johann Sebastian Bach

bij het offertorium:

Mon fils cherche un fin paisible - Jean Langlais

bij de communie:

Élévation - Enrico Bossi

na de zegen:

Praeludium en fuga, a-moll - Frantisek Xaver Brixi

organist:
dirigent

Carel Cames van Batenburg
Patrick de Jonge

Misintenties

Pater Leo van Ulden ofm	Ouders de Goede-Juffermans
Bertola Maria Perez-Petroctchi	Bart Klein
Koos Rietbergen	Hans en Toos Wijgers – Mandemaker
Giovanni Ammazzini	Fia Preenen – van Leeuwen
Corrie Koren – Hulsbosch	Bernard Krabbendam
Henk Hack	Joannes en Maria van Kampenhout
Levi Aloysius Visscher	Jacomijn van Duin
Riet Jongmans-de Winter	Margaretha Maria de Geest-Barends
Jenny Arends	Elisabeth Marcelis-Hoogeveen

Vieringen komende tijd

Zaterdag 2 april	15 uur: Benefiet concert voor Oekraïne door Leids- & Utrechts studenten koor en orkest
Zondag 3 april	11.15 uur: Eucharistieviering en kinderwoorddienst met lunch Voorganger: Pastoor Walter Broeders Hartebrugkoor Na de mis koffie/thee drinken in de Romanuszaal
Zondag 10 april	11.15 uur: Eucharistieviering en kinderwoorddienst Voorganger: Pastoor Walter Broeders Palmpasen
Vrijdag 15 April	15 uur: Kruisweg, voorganger Pastoor Walter Broeders 19 uur: Goede Vrijdag plechtigheid. Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv.

Zondag 3 april houden wij na de Mis een markt voor de Vastenactie: "Bak voor Guinee!" Wij zijn op zoek naar allerlei producten voor ons marktje voor de Vastenactie. Wij zamelen geld in voor een gezondheidscentrum in het Afrikaanse land Guinee. Wij vragen parochianen ons te steunen door te bakken, knutselen of ons op een andere manier te helpen. Contactpersoon is Maaïke Elink Schuurman m.elinkschuurman@me.com

Op zaterdag 9 april gaan wij Palmpaasstokken maken in de Romanuszaal van 13.30 tot 15.00 uur. Wij zorgen voor de stok, het crêpe- papier en de broodhaan. Breng jij snoep en andere versiering mee? In de pauze is er limonade. Iedereen is welkom en ouders mogen meedoen!

Vronesteyn, woensdag 23 maart 2022.

Beste parochianen,

Een bekende vraag in het dorp waar ik lang pastoor ben geweest was: 'Van wie ben jij er eentje?' De mensen wilden graag weten uit welke familie jij kwam. Het is misschien best wel een goede vraag: waar horen wij thuis? Wat is onze oorsprong en wie behoren wij toe?

Christus – De Veertigdagentijd is bij uitstek de periode om ons te bezinnen op de vraag van wie wij er eentje zijn. Ik bedoel dan niet uit welk gezin wij komen, maar met welke inspiratie wij onze activiteiten ondernemen. Als christenen zijn wij verbonden met Christus en zijn evangelie: de Blijde Boodschap.

De zonen – Het evangelie van aanstaande zondag gaat over de verloren zoon (Luc.15). De jongste zoon denkt bij zichzelf, nadat hij zijn erfenis had meegenomen en verbrast: hoor ik nog wel bij mijn vader? Maar ook de oudste zoon, die altijd zijn vader trouw is gebleven denkt: hoor ik nog wel bij mijn vader, die alles aan mij geschonken heeft? Wie ben ik eigenlijk en waar hoor ik thuis?

De apostel – Paulus noemt de inwoners van Korinthe gezanten van Christus. Door de doop hebben wij een nieuw bestaan gekregen. Het oude is voorbij. Ook wij zijn gedoopt, wellicht toen wij baby's waren. Maar in de Paasnacht mogen wij onze doopbeloften hernieuwen. Een leerling van Christus willen zijn!

Ora – Als leerling van Christus mogen wij in ons dagelijkse gebed beseffen, dat wij geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. Wij behoren toe aan de Vader! Bij Hem horen wij thuis. Wij zijn kinderen van de Vader. Door zijn oneindige barmhartigheid mogen wij telkens opnieuw voor Hem verschijnen. Ook als de jongste en de oudste zoon; dus als wij fouten, soms grote fouten hebben gemaakt. Onze daden vragen telkens weer om zelfreflectie: wat ging er goed, wat kan er beter?

Labora – Ons werk voor de medemens mag geïnspireerd zijn op het evangelie, doordat wij kinderen zijn van eenzelfde Vader. Geïnspireerd op het evangelie betekent: met het dubbele gebod van de Heer, heb God lief en de naaste als jezelf. Daarom staat bij al wat wij doen de waardigheid van iedere mens centraal. Dat vraagt iedere keer weer een herijking: van wie ben ik er eentje?

Met hartelijke groet – Pastoor Walter Broeders

Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.
bereikbaar op het secretariaat op dinsdag en vrijdag van 10.30 – 13.00 uur,
tel. 071 5120401,
e-mail: hartebrugkerk@kpnmail.nl website: www.hartebrug.nl
op overige dagen bij dringende noodzaak;
tel. 06-53712650

Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,
Bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag: m.dehoogh@hotmail.com
Museum Greccio: Jan van Loon, www.museumgreccio.nl www.beeldbankgreccio.nl

Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening
NL12 INGB 0000 558718
t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij graag tegemoet op
bankrekening NL29 INGB 0002 595800
t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden
U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal nummer
823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie Leiden

Collectes: QR-code: 20/3 € 30,-- Donatiezuil: 20/3 € 156,-
--