



WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN  
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

www.hartebrug.nl

Jaargang 54 -Nr.11

# de Weekbrug

**Zondag 12 maart 2023 – 11.15 uur**

**Eucharistieviering**

**3e zondag van de veertigdagentijd**

**Schola van het Hartebrugkoor**

**Voorganger: Pater Joachim Oude Vrielink ofm**

Pater Thijs Moons ofmconv. Is afwezig wegens een zware verkoudheid.

voor de mis:	O Mensch beweine dein Sünde gross – Johann Sebastian Bach
vaste gezangen	uit de 17 <sup>e</sup> Mis
bij het offertorium:	Attende Domine - Demessieux
bij de communie:	Erbarme dich - Johann Sebastian Bach
na de zegen:	Praeludium en Fuga F-dur – František Xaver Vojtěch Emanuel Brixl
organist:	Carel Cames van Batenburg
dirigent:	Ronald Dijkstra

**Op woensdag 15 maart is er om 18 uur** een sobere maaltijd in de Antoniuskerk. Vanwege het oecumenische karakter wordt er na afloop gecollecteerd voor de Leidse hospices Issoria en Xenia,

Ook dit jaar is er een **Paasbrodenactie**. De opbrengst is bestemd voor het hulpverlenende werk van Diaconaal Centrum de Bakkerij. Na deze viering kunt U een Paasbrood bestellen achter in de kerk bij Victoria Twist. kosten € 7,-- De Paasbroden zijn in het weekend van Palmzondag in de kerk af te halen."

## Misintenties

Oud-pastoor Ton Peters ofm	Hans en Toos Wijgers – Mandemaker
Cora Geerlings	Jan de Winter
Ouders de Goede-Juffermans	Familie de Romijn
Levi Aloysius Visscher	Joannes en Maria van Kampenhout
Bernard Krabbendam	Riet Jongmans-de Winter
Echtpaar Cornelisse – de Romijn	Alice van Dam-Schilder
Fia Preenen – van Leeuwen	Bart Klein

## Vieringen komende tijd

<b>Zondag 19 maart</b>	<b>11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst</b> <b>Voorganger: Pastoor Walter Broeders</b> <b>Hartebrugkoor</b>
<b>Zondag 26 maart</b>	<b>11.15 uur Eucharistieviering</b> <b>Voorganger: Pater Joachim Oude Vrielink ofm</b> <b>Schola</b>
<b>Zondag 2 april</b>	<b>11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst</b> <b>Voorganger: Pastoor Walter Broeders</b> <b>Hartebrugkoor</b> <b>13.15 uur: Doop van Djayden en Djaxson Steenvoorden</b>

**Zaterdag 18 maart Stille omgang** •19.15 uur: Lof in de Petruskerk - Vertrek naar Amsterdam •21.00 uur: Mis in de Obrechtkerk met onze bisschop - Stille Omgang •±00.45 uur Weer terug bij de Petruskerk Kosten 15.00 euro  
Informatie en inschrijven: [www.stilleomgangleiden.nl](http://www.stilleomgangleiden.nl) of bel of mail naar Willem Bakermans, [willem.bakermans@live.com](mailto:willem.bakermans@live.com), tel. 0651421079.

### **Vastenactieproject**

Dit jaar steunt onze parochie een project op het platteland in Zambia, een land in Afrika. Daar is een school die jonge mensen opleiden in verschillende beroepen zoals metselen, autotechniek en koken. Door deze opleiding kunnen ze werk in de buurt vinden en hoeven ze niet weg te gaan naar de grote stad. De school heeft geld nodig om een huis voor de kookdocent en zijn gezin te bouwen. De kinderen gaan spaardoosjes maken om geld in te zamelen en op **zondag 19 maart** is er een marktje. Help je mee? Contact [m.elinkschuurman@me.co](mailto:m.elinkschuurman@me.co)

Vronesteyn, donderdag 9 maart 2023.

Beste parochianen,

Wie wel eens in Lourdes is geweest, kent de sterke stroming van de Gave, de rivier die dwars door Lourdes loopt, langs de grot. De plek waar Bernadette Soubirous de verschijningen heeft gezien van de Maagd Maria. De Gave kent een sterke stroming, zo sterk dat je meegesleurd wordt als je in de Gave zou vallen. Een collega van mij zei altijd bij de grot: 'Beste mensen, gooi al je zorgen in de Gave!!' Een prachtige metafoor om bevrijd te worden van alles wat jou bezig houdt!

*Stromende water* — Mij fascineert het stromende water, omdat het doet denken aan de eeuwigheid, zoals de branding van de zee een eeuwige beweging is. Het stromende water van een rivier doet mij denken aan de eeuwige durende beweging, die onze schepping gaande houdt. De schepping is niet een eenmalig gebeuren in het verleden geweest, maar een voortdurende beweging van God uit naar zijn schepping, die ondanks alles nog steeds door Hem bemind wordt. Staande op de kant, vraag ik me af of ik in mijzelf diezelfde rivier nog voel stromen, of ik die beweging nog ervaar die me verbonden houdt met God zelf. De vastentijd is een tijd om weer terug te keren tot die stroom die God je heeft geschonken, de stroom waarin God Zichzelf aan je schenkt.

*Put* — Aanstaande zondag horen wij het verhaal van de Samaritaanse vrouw, die met Jezus in gesprek raakt bij de oeroude put van Jacob. Zij is een aantal keren die ervaring kwijtgeraakt van het stromende water dat herinnert aan de eeuwigheid. Vijf keer om precies te zijn. Teleurstelling op teleurstelling, zoektochten die op niets uitliepen. En nog is steeds haar leven onvervuld. Midden op de dag gaat zij naar de put, of beter gezegd: op het heetst van de dag. Bang om iemand tegen te komen.

*Gods liefde* — Voor de mensen in de stad is zij niemand. Voor Jezus is zij iemand. Zij komt water halen. Maar sterker dan haar dorst naar water is haar dorst naar erkenning, aandacht en respect. Jezus geeft haar water voor onderweg, zij wordt door het water van Gods liefde opnieuw geboren. Op zoek naar water voor onderweg, op zoek naar levenskansen, op zoek naar welzijn en geluk, dat is elk mens.

*Doop en zending* — Krachtens ons doopsel mogen wij putten uit de bron van levend water dat in ons stroomt en dat water mogen wij laten stromen naar mensen om ons heen. Want ook in ons leven zoeken mensen naar erkenning, zoeken mensen naar levend water. Lopen mensen langs de kant van de weg en houden het hoofd naar beneden om maar niet gezien te worden. Gaan mensen 'op het heetst van dag' naar de supermarkten om maar niet gezien te worden. Houden mensen de schone schijn op om maar niet gezien te worden. Aan ons de taak en de opdracht, krachtens ons doopsel en zending, om hen wel te zien en aan te spreken.

Hartelijk groet, Pastoor Walter Broeders

# Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen  
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

## Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden  
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden  
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden  
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

## Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.  
Elke vrijdag van 10.30-13 uur 071-5120401  
andere dagen uitsluitend per email.

[hartebrugkerk@kpnmail.nl](mailto:hartebrugkerk@kpnmail.nl)

website: [www.hartebrug.nl](http://www.hartebrug.nl)

Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,  
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00  
[m.dehoogh@hotmail.com](mailto:m.dehoogh@hotmail.com)

Museum Greccio: Henk Miedema  
[www.museumgreccio.nl](http://www.museumgreccio.nl) [www.beeldbankgreccio.nl](http://www.beeldbankgreccio.nl)

## Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.  
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening  
NL12 INGB 0000 558718  
t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

## Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij  
graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800  
t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken  
van ons RSIN/fiscaal nummer 823765714 t.n.v.  
HH Petrus en Paulus Parochie Leiden

Ontvangen gaven:

Donatiezuil: 5/3 € 77,-- QR code 5/3 € 38,--

Collecte: 26/02 € 196.40 5/03 € 240.20

