



WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

www.hartebrug.nl

Jaargang 54 -Nr. 6

de Weekbrug

Zondag 5 februari 2023 – 11.15 uur

Eucharistieviering en kinderwoorddienst

Vijfde Zondag door het Jaar

het Hartebrugkoor

Voorganger: Pastoor Walter Broeders

voor de mis:	Passacaglia - Dietrich Buxtehude
vaste gezangen	Missa in honorem S. Nicolai van Leopold Rombach.
bij het offertorium:	Laudate Dominum - Giuseppe Ottavio Pitoni
bij de communie:	Canzon V - Johann Jakob Froberger Ave Verum - Edward Elgar
na de zegen:	Toccatà - Eugène Gigou
organist:	Jan Verschuren
dirigent:	Ronald Dijkstra

Na de Eucharistieviering gezellig samenzijn in de Romanuszaal met Koffie/thee

Op **12 februari** zal het Nieuwe Mannheim Orkest om **15:00 uur** een prachtig symfonisch programma uitvoeren in de Hartebrugkerk. Lisa Jacobs soleert hierbij in Sibelius' evocatieve Vioolconcert; tevens zal de Vierde Symfonie van Brahms worden uitgevoerd. Als bijzondere toevoeging zal tevens het Larghetto for Orchestra van de Schotse componist James MacMillan worden gespeeld, een orkestrale bewerking van diens Miserere. Nieuwe Mannheim Orkest o.l.v. Quentin Clare

Kaarten zijn verkrijgbaar op www.nmko.nl

Misintenties

Pater Leo van Ulden ofm	Hans en Toos Wijgers – Mandemaker
Oud pastoor Ben Demmers ofm	Jan de Winter
Cora Geerlings	Elisabeth Marcelis-Hoogeveen
Levi Aloysius Visscher	Joannes en Maria van Kampenhout
Bernard Krabbendam	Ibrahim Abdulkader
Echtpaar Cornelisse – de Romijn	Ouders Neuteboom-Hoogland
Fia Preenen – van Leeuwen	Bart Klein
Ouders de Goede-Juffermans	Familie de Romijn
René Verhoeff	Ger Marcellis

Vieringen komende tijd

Zondag 12 februari	11.15 uur Eucharistieviering Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. Schola
Zondag 19 februari	11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst Voorganger: Pastoor Walter Broeders Hartebrugkoor
Zondag 26 Februari	11.15 uur Eucharistieviering Voorganger: Pater Rob Hoogenboom ofm Schola

waarschuwing: nep mails

Met enige regelmaat worden er mails naar vrijwilligers en parochianen gestuurd vanuit een mailbox of naam die veel lijkt op die van één van de pastoors. Het kan daarbij gaan om zogenoemde dringende berichten of om snel te bellen of geld over te maken. Hierbij een voorbeeld:

“Heb je even? Ik heb je nodig om een taak voor me te doen. Ik kan niet praten aan de telefoon, ik heb een paar vergaderingen, dus schrijf gewoon terug hier.”

U weet ook wel: zo werken onze pastoors niet. De afzender kan overigens bedrieglijk veel lijken op die van het reguliere mailadres. Wees attent op dit soort mails en beantwoordt ze nooit.

Over het voorjaarsthema van de parochie: **Gastvrijheid** houdt zuster Theophane, trappistin, een inleiding: Waarom zijn wij gastvrij en wat zegt de regel van Benedictus hierover?

Zaterdag 11 februari, 14.30 – 16.00 uur, Petruszaal, Lammenschansweg, Leiden, links van de Petruskerk. Aanmelding niet nodig, iedereen is welkom.

Beste parochianen,

Voor een christen is het evangelie hét boek ten leven! Dat lijkt mij duidelijk. Maar gaat het nu om het evangelie waar maken in mijn leven, of het leven waar te maken in het evangelie? Wij kennen uit het evangelie de beide zinnen: Jullie zijn het zout der aarde en het licht van de wereld. Zout op zich is niet lekker, het dient om ons eten wat meer smaak te geven. Brengen wij als christenen nog smaak in de maatschappij? Durven wij nog te getuigen van ons geloof? En zonder licht kent de mens de weg niet. Licht geeft kleur aan ons bestaan, hoe nodig hebben wij de zon in ons bestaan!!

Redden – Kunnen wij onszelf redden, kunnen wij onszelf optrekken uit de modder van ons leven? Inderdaad, de liefde voor elkaar zal ons helpen om ons pad te vinden in de wereld van vandaag. Geloof, hoop en liefde zijn de drie goddelijke deugden. Drie deugden die gericht zijn op God. Helaas komt de liefde steeds meer geïsoleerd te staan, los van geloof en hoop. Het maakt de liefde in onze hedendaagse wereld dan gelijk ook zo kwetsbaar, zegt Sander Griffioen in zijn nieuwe boek Kracht ten goede.

Bergrede – Wij mogen ons leven richten naar het Evangelie. In de Bergrede spreekt Jezus de menigte aan: Jullie zijn het licht van de wereld. Voor ons betekent dit dat wij samen in onze gemeenschap het licht mogen uitstralen, opdat onze omgeving kleur ontvangt. Dat licht zal ook kwetsbaar zijn als het niet geënt is op ons geloof in de drieëne God en onze hoop op Gods liefde en het eeuwig leven. Licht kan uitgeblazen worden door de wind van vermoeidheid, van ongeloof en van egoïsme, om het licht alleen voor jezelf te houden. Wie zich in deze wereld een christen noemt, verspreidt het licht in zijn omgeving. Kleine lampjes bij elkaar geven samen veel licht. Het gaat niet om grootse activiteiten, het gaat er om of wij willen leven vanuit het licht dat God ons geeft.

Congo – Paus Franciscus bezoekt deze week Congo en Zuid Sudan. Als apostel van de vrede zal hij de mensen aldaar hoop geven, vanuit zijn geloof. Is het een druppel op een gloeiende plaat? Niet als ik al die mensen zie, die hij ontmoet om met hen samen te bidden, de eucharistie te vieren en de hoop te delen. Hij zal beseffen: als christen is het mijn plicht om vanuit mijn geloof licht te brengen daar waar het duister is van oorlog en onvrede. Hij zal beseffen dat het licht van de barmhartige God tot ons komt in de sacramenten die wij vieren. Ook wij mogen vanuit ons doopsel en vormsel lichtbrengers zijn in onze gemeenschap. Wij hebben dat licht niet vanuit onszelf, maar we ontvangen het, bijzonder in de sacramenten die wij vieren.

Maak het evangelie zo waar in jouw leven dat wij met elkaar delen.

Met hartelijke groet – Pastoor Walter Broeders

Hartebrugkerk
Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.
Elke vrijdag van 10.30-13 uur 071-5120401
andere dagen uitsluitend per email.

hartebrugkerk@kpnmail.nl

website: www.hartebrug.nl

Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00

m.dehoogh@hotmail.com

Museum Greccio: Jan van Loon,
www.museumgreccio.nl www.beeldbankgreccio.nl

Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.

Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening

NL12 INGB 0000 558718

t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij

graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800

t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken
van ons RSIN/fiscaal nummer 823765714
t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie Leiden

Ontvangen gaven:

Donatiezuil: 29/1 € 93,--

QR code 29/1 € 52. –

