

LAUDATO SI KRANT

Nieuwsbrief van de Laudato Si Werkgroep van de HH Petrus en Paulus Parochie.



Stof tot nadenken

Op Kleine voet

Je vraagt je wel eens af wat de zin is van jouw inspanning als individu. Heeft het wel enig nut, dat ik mijn afval scheid als aan de andere kant van de wereld een olietanker leeg lekt? Soms lijkt het een druppel op een gloeiende plaat.

Ten diepste gaat het niet om wat je doet maar om een verandering van mentaliteit, om een anders kijken naar Gods bedoeling met Zijn Schepping. Een in bruikleen gegeven Schepping. Velen kleine stappen samen maken uiteindelijk een groot verschil.

In een eenvoudig canon wordt dat prachtig samengevat: 'Groot is de wereld en lang duurt de tijd maar klein zijn de voeten die gaan waar geen wegen gaan, overal heen'.

Het zijn kleine voeten die nieuwe wegen banen ook waar het 'de zorg voor ons gezamenlijk Huis betreft'. Wat doet jou, in deze 40-dagentijd, nieuwe wegen banen?

Pw Marlène Falke-de Hoogh



Op pad voor de pad

Misschien heb je ze al gezien, 's nachts op het fietspad met hun reflecterende hesjes en zaklampen. De leden van de Paddenpatrouille van KNNV Leiden lopen op dit moment op acht



locaties in Leiden en omgeving. Ze helpen kikkers, padden en salamanders veilig oversteken van hun winterverblijf naar de sloot waar ze gaan paren. Sommigen hebben de taak om de amfibieën uit onveilige kolken te halen. Zo wordt ieder voorjaar een paar duizend amfibieën gered. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom!



Nuttige Links



Onze Website: <https://rkleiden.nl/laudato-si/>

Voor meer informatie over de paddenpatrouille en hoe je amfibieën kan helpen zie: <https://paddenpatrouille.nl/>

¹De integrale tekst van de encycliek "Laudato Si" is te vinden op www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/06/Encycliek-van-paus-Franciscus-Laudato-Si.pdf



"Schepping: ons een zorg"

In dit nummer:

Stof tot nadenken

Op pad voor de pad

Wat zegt de Paus

Nuttige links

In het nieuws

Het Laudato Si' ABC

Tips voor de 40 dagentijd

Fratelli Tutti

Programma Laudato Si'

Wat zegt de Paus? Citaat uit "Laudato Si" ¹

Maar tegenwoordig kunnen wij er niet onderuit te erkennen dat een ware ecologische benadering altijd een maatschappelijke benadering wordt, die de gerechtigheid moet integreren in de discussies over het milieu, om zowel naar de kreet van de aarde als naar de kreet van de armen te luisteren. (LS 49)



In het Nieuws



**TO HOPE AND ACT
WITH CREATION**

SEASON OF CREATION 2024

*The firstfruits of hope
(Rom 8:19-25)*

Aankondiging Scheppingsperiode 2024

Op 2 februari (het feest van Maria Lichtmis) is het thema van de Scheppingsperiode bekend gemaakt.

De Nederlandse vertaling is "Hopen en Handelen met de Schepping". Hoop inspireert ons om te handelen. Omdat we hoopvol zijn en op God vertrouwen, zijn we bereid actie te ondernemen. De Scheppingsperiode begint op 1 september en eindigt op 4 oktober, het feest van Sint Franciscus van Assisi. Tijdens de Scheppingsperiode komen de HHPP ook in actie. Watch this space!

Nieuwe regels over plastic

Voor kantoren, bedrijven en instellingen gaan vanaf 1 januari 2024 nieuwe regels gelden voor het gebruik van wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten. Op locaties waar klanten het eten of drinken direct gebruiken, zoals in de personeelskantine, mogen deze bekers en bakjes niet meer worden aangeboden.



Veel bekers en bakjes die eruitzien alsof ze van karton zijn, bevatten kunststof om ze water- en vetafstotend te maken. Zelfs bekers en bakjes met een 'plasticvrij' keurmerk

kunnen plastic bevatten. Ook bekers en bakjes gemaakt van bio-plastic vallen onder de nieuwe regelgeving. Dit soort plastic is doorgaans ook schadelijk voor het milieu als het in het zwerfafval terecht komt.

Dus: gebruik alternatieven zoals afwasbare kopjes en glazen of moedig de gebruikers om zelf een beker of bakje mee te nemen.

Uiteraard mooi om dit in onze eigen parochie toe te passen 😊

Bron: Rijksoverheid

EU: Green Deal onder druk

De ambitieuze pesticiden-wet van de EU wordt ingetrokken. Dat heeft Commissievoorzitter Ursula van der Leyen op 6 februari aangekondigd. Doel van de wet was het gebruik van pesticiden tegen 2030 met 50% te verminderen.



Het wetsvoorstel

was een van de hoekstenen van de zogenoemde "van Boer tot Bord-strategie" (*Farm-to-Fork-strategie*) met als doel het creëren van een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem. Het was ook onderdeel van de Europese *Green Deal*, die Europa in 2050 klimaatneutraal zou maken.

Chemische pesticiden worden gebruikt om voedselkosten laag te houden maar zijn ook een bron van vervuiling. Ze leiden tot verlies van biodiversiteit, aangetaste bodems en resistentie tegen plagen.

Wil je groente eten zonder pesticiden? Koop dan producten met het EKO keurmerk. Ze zijn

ietsje duurder maar met liefde door biologische boeren geteeld.



Nieuw!

Het Laudato Si "ABC"

Aarde: (1) Onze planeet en gemeenschappelijk huis. (2) Onze zuster Moeder aarde "die ons voedt en leidt, en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten." (*van het Zonnelied*)

Antropoceen: De geologische tijdperk van de mens. "Antropoceen" is afgeleid van het Griekse woord anthropos = mens. Het is de niet-officiële benaming voor het tijdperk waarin de mensheid een enorme (meestal negatieve) invloed heeft op geologie, klimaat en ecologie. De term is afkomstig van twee wetenschappers: de Nederlandse chemicus Paul Crutzen en de Amerikaanse bioloog Eugene Storer. Het doel is om onze aandacht te richten op de gevolgen van ons collectieve menselijke handelen - en hoe we het ergste nog kunnen afwenden.

Biologisch: Biologische voeding wordt geproduceerd zonder het gebruik van kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen, genetische modificatie, groeihormonen of antibiotica. De term biologisch is een beschermde term en mag alleen worden gebruikt voor gecontroleerde biologische voedingsmiddelen, diervoeding, planten en sierteelt.

Tips voor de 40-dagentijd

Lees – mediteer – bid

Uiteraard is er veel om te lezen beginnend met de Encycliek Laudato Si en de Exhortatie Laudate Deum. Van Laudato Si is er onlangs een nieuwe samenvatting uitgebracht in gewone taal. Prijs €9,99

Mediteer al zittend of wandelend om in verbinding te komen met jezelf, met God en met de schepping. Bezin je op het Zonnelied, bid het rozenkransgebed of zoek God in de natuur om je heen. Op de website van Laudato Si NL vind je tientallen meditaties voor binnen en buiten. <https://laudato-si.nl/verdiep-en-verander/meditaties/>

De psalmen 8, 19, 29 en 104 prijzen God voor het maken van de wereld en vertellen van Zijn macht over de Schepping. Door het bidden van deze psalmen worden wij herinnerd dat we met 'kosmische nederigheid' op deze aarde moeten leven.



Geven...

- Geld voor een goed doel
- Tijd voor anderen
- Tijd voor je eigen zelfontwikkeling!



Vasten van...

- Vlees
- Plastic
- Shoppen!
- Sociale Media

Lees de boodschap van Paus Franciscus voor de 40 dagentijd:

“Door de woestijn leidt God ons naar de vrijheid”

<https://rkdocumenten.nl/toondocument/9162-door-de-woestijn-leidt-god-ons-naar-de-vrijheid-nl/?systeemnum=9162-2>

Fratelli Tutti

Gaza

Bid voor de kinderen van Gaza. Hier zie je een foto van hun Eerste Heilige Communie viering op 7 januari 2024. Sindsdien is de situatie daar nog schrijnender geworden.



Altijd met liefde voor de medemens

Survival

International viert deze maand haar 55^{ste} jubileum. Organisaties als 'Survival' herhalen de woorden van paus Franciscus dat de oplossing voor onze huidige problemen niet binnen het 'technologische paradigma' zal worden gevonden: er moet altijd met liefde en respect voor de medemens worden gehandeld.

Een voorbeeld daarvan is hoe het compenseren van CO²- uitstoten resulteert in ellende voor de armste mensen en doet niets om de planeet te redden. Meer over dit onderwerp vind je in de film "Blood Carbon" op <https://www.survivalinternational.org/films>



Programma Laudato Si februari / maart 2024

**27-29 februari en
19-21 maart**
Megen

Duurzaamheid: de aarde en Franciscus van Assisi

Een tweedaagse training vanuit franciscaans perspectief. Deelnemers leven mee op het ritme van de zusters. Kosten: all-in naar draagkracht (€ 100/120/150) Aanmelden: zusters.megen@clarissen.nl

woe 28 feb
19-19.30 uur
De Pelgrim,
Apollotoren 2



Oecumenische Vespers

Een meditatieve bijeenkomst voor de 40 dagentijd. Aanmelden niet nodig

vrij 1 maart
20 uur
Sint Petrus

Wereldgebedsdag: Verdraag elkaar in Liefde

Oecumenische gebedsdienst met liturgie van christelijke Palestijnse vrouwen. Uw gebeden voor vrede zijn hard nodig.



za 2 maart
14 uur in de RZ
Hartbrugkerk

In maart sluiten de **Vriendjes van Franciscus** zich aan bij de andere kinderen in de parochie bij hun 40-dagentijdactiviteit.

woe 6 maart
18 uur
Maria M.



Sobere Maaltijd voor een lokaal goed doel

Aanmelden via secretariaat@lamgodsleiden.nl

woe 13 maart

Oecumenische Vespers (zie 28 februari)

do 14 maart
15 tot 17.00 u
online webinar
via Zoom
Gratis

Vastenactie Webinar: Werken aan een nieuwe verbond

De drang naar groei en ontwikkeling gaat ten koste van de meest kwetsbare mensen én van natuur en milieu. Wat we nodig hebben is een nieuw verbond tussen ons en de wereld waarin we leven! Aanmelden via www.vastenactie.nl/webinarnieuwverbond

woe 20 maart

Oecumenische Vespers (zie 28 feb)



Vastenactie 2024 voor Burundi

Onze parochie ondersteunt in de vastentijd de Montessori basisschool Onze Lieve Vrouw van Hoop in Burundi. De school is in 2021 klein begonnen met 30 leerlingen en breidt zich elk jaar uit met een nieuwe klas. De school is open voor alle kinderen, onafhankelijk of zij van rijke of arme ouders komen. Zij betalen schoolgeld, afhankelijk van de hoogte van het gezinsinkomen. Onze parochie draagt bij aan het aanschaffen van meubilair voor de nieuwe klas, lesmaterialen voor een jaar voor alle klassen en het trainen van vier leraren.

U kunt dit project steunen door deel te nemen aan de sobere maaltijden, via de collecte in de kerk of door zelf geld over te maken op de rekening van Vastenactie:

Vastenactie den Haag: NL21 INGB 0000 0058 50. Vermeld daarbij **projectnummer 402430.**