



# de Weekbrug

**Zondag 7 november 2021 - 11.15 uur**  
**Feest van de Heilige Willibrord**  
**Eucharistieviering en kinderwoorddienst**  
**Hartebbrugkoor**  
**o.l.v. Theo Goedhart**

voorganger:	Pastoor Walter Broeders
vaste gezangen:	Missa in simplicitate - Hans Leenders
voor de mis	Wachet auf, ruft uns die Stimme - Flor Peeters
bij het offertorium:	Drie variaties over 'Verwacht de komst des Heren' - Theo Meurs, Willibrordlied "Wij offerden aan goden" (zie elders in deze Weekbrug)
bij de communie:	Stèle pour un enfant défunt - Louis Vierne , "Ave verum corpus" van Edward Elgar
na de zegen:	Wachet auf, ruft uns die Stimme (BWV 645) Cantus firmus
organist:	Jan Verschuren
dirigent:	Theo Goedhart

## Misintenties

Reinate Lardé	Ger Marcelis
Alice van dam-Schilder	Bart Klein
Ali van Boheemen--Mooren	Hans en Toos Wijgers – Mandemaker
Giovanni Ammazzini	Fia Preenen – van Leeuwen
Corrie Koren – Hulsbosch	Bernard Krabbendam
Henk Hack	Joannes en Maria van Kampenhout
Levi Aloysius Visscher	Jacomijn van Duin
Ouders Barning-Overduin	Toine de Caluwé

## Vieringen komende tijd

<b>Zaterdag 13 november</b>	<b>15.30-17.00 uur Vriendjes van Franciscus Bijscristie van de kerk</b>
<b>Zondag 14 november</b>	<b>11.15 uur Eucharistieviering. Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. Schola</b>
<b>Zondag 21 november</b>	<b>11.15 uur Eucharistieviering en Kinderwoorddienst Voorganger: Pastoor Walter Broeders Christus Koning. Hartebrugkoor</b>

- Wij zoeken mensen om alle werkgroepen te versterken – denk aan het secretariaat, koor, kinderactiviteiten, lectoren, bouw en onderhoud, koffieschenken en nog veel meer. Maar ook mensen die een bepaald talent hebben – denk aan IT skills, bestuurlijke ervaring, bespelen van een muziekinstrument, koken, naaien, klussen – en wie we op een bepaald moment kunnen oproepen om met een project, probleem of activiteit te helpen. Na de viering kunt u uw naam en talent bij een lid van de locatieraad opgeven.

- Op zaterdag 13 november is er een bijeenkomst van onze catecheseclub de “Vriendjes van Franciscus”. Die begint om 15.30 uur in de bijscristie van de kerk. Alle kinderen vanaf groep 5 of die hun eerste heilige communie hebben gedaan zijn van harte welkom. Meer informatie over deze en andere activiteiten voor de kinderen, kunt u in de nieuwe Kinderbrug lezen die achterin de kerk ligt.

- Dit jaar doen wij weer mee met de Schoenendoosactie. Er zijn twee gelegenheden voor de kinderen om met deze actie mee te doen. Op zaterdag 13 november bij de Vriendjes van Franciscus en op zondag 21 november tijdens de kinderwoorddienst. Uiteraard mag je thuis zelf aan de slag gaan. Parochianen kunnen ook meedoen door een donatie te geven voor de kosten van het transport.

Dit is EUR 5 per schoenendoos. Neem contact op met Maaïke of Victoria voor meer informatie.

Beste parochianen,

Zondag 7 november viert de kerk het Hoogfeest van de H. Willibrord. Willibrord verkondigde aan het begin van de achtste eeuw, rond 725 het evangelie in een land dat toen onherbergzaam was, vol met moerassen en dichte bossen, wouden. Plaatsnamen als Zoeterwoude en Woubrugge, doen ons hieraan herinneren. Hij verkondigde het evangelie in een tijd dat aanbidding van Germaanse goden in het land van Friezen gebruikelijk was. Sommige goden waren verbonden aan natuurverschijnselen, zoals Donar verbonden was aan bliksem een onweer. Verder had je de goden Wodan en Freia, onze weekdagen donderdag, woensdag en vrijdag herinneren ons aan deze goden.

**Evangelie** — In die tijd kwam Willibrord het evangelie verkondigen. Zo klonk het evangelie: dat in God geen geweld is, maar dat Hij uit liefde de mens heeft geschapen, naar zijn beeld en gelijkenis. Willibrord predikte een God die niet barbaars was, die niet uit was op de vernietiging van de mens, maar die juist een herstel van de mens wilde bewerken. Vele mensen kwamen tot geloof en Willibrord doopte hen met water. Hij doopte in het water van de bronnen, die dienst deden voor de natuurgodsdiensten. Geen leven meer in angst en geweld, maar een leven in liefde en vertrouwen.

**Kerk en roeping** — Willibrord heeft kerken gesticht in Oegstgeest, Vlaardingen en Velzen. Hij stierf op 7 november 739 te Echtenacht en ligt daar ook begraven. Willibrord die 1282 jaar geleden gestorven is, is een man van groot geloof die de Blijde Boodschap, de boodschap van Gods liefde voor de mensen kwam brengen. De kerk heeft zulke priesters en diaken nodig, zegt de rector van Vronesteyn!! Priesters die met een groot geloof en een hart vol liefde, vrijgesteld, het evangelie durven te verkondigen. Naar de verhalen van mensen willen luisteren en deze verhalen binden aan het Evangelie. Daarom bidden wij in de week van Willibrord om roepingen, maar ook voor de nieuwe wijdeling Sander Verschuur. Het is de gewoonte op Vronesteyn een noveengebed te bidden van negen dagen voor de wijdeling. Bidt u mee? Wij zijn al begonnen op vrijdag 5 november a.s. Er is ook een gebedsprentje van de nationale roepingenweek.

Zie hiervoor de website van bisdom Rotterdam. ([www.bisdomrotterdam.nl](http://www.bisdomrotterdam.nl))

Heer, geef ons werkers in de wijngaard!

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders

**Zondag 14 november** a.s. wordt om 19 uur in de H. Petruskerk een Taizé- viering gehouden.

Een uitnodiging om te zoeken naar verbondenheid met God door gebed, lezing, stilte en persoonlijke bezinning, ondersteund door muzikale begeleiding.

Het thema van de viering is AARDE.

Een belangrijk onderwerp in deze tijd.

Iedereen is van harte welkom!!!

# Hartebrugkerk

**Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen**  
**Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus**

## **Adressen:**

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden  
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden  
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden  
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

## **Contacten:**

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.  
bereikbaar op het secretariaat op dinsdag en vrijdag van 10.30 – 13.00 uur,  
tel. 071 5120401,  
e-mail: hartebrugkerk@kpnmail.nl website: [www.hartebrug.nl](http://www.hartebrug.nl)  
op overige dagen bij dringende noodzaak;  
tel. 06 53712650 – [wimbarning@casema.nl](mailto:wimbarning@casema.nl)  
Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,  
Bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag: [m.dehoogh@hotmail.com](mailto:m.dehoogh@hotmail.com)  
Museum Greccio: Jan van Loon, [www.museumgreccio.nl](http://www.museumgreccio.nl) - [www.beeldbankgreccio.nl](http://www.beeldbankgreccio.nl)

## **Misintenties:**

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.  
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening  
NL12 INGB 0000 558718  
t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

## **Kerkbijdrage:**

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij graag tegemoet op  
bankrekening NL29 INGB 0002 595800  
t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden  
U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal nummer  
823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie Leiden

QR-code 31/10 € 27,-- Donatiezuil: 31/10 € 106,-- 24/10 € 522,65 en 31/10 € 209,85
---