



de Weekbrug

Zondag 31 oktober 2021 - 11.15 uur

31^e Zondag door het jaar

Eucharistie viering: Allerheiligen en Allerzielen

kinderwoorddienst

Hartebbrugkoor

o.l.v. Theo Goedhart

voorganger:

Pastoor Walter Broeders

vaste gezangen:

Missa Sancti Johannis Baptistae van Jan Vermulst.

voor de mis

Prélude sur le nom d'Alain - Maurice Duruflé

bij het offertorium:

Motet "Selig sind, die da Leid tragen" van Johannes Brahms (uit Ein deutsches Requiem). 1^e gedeelte

bij de communie:

Motet "Selig sind, die da Leid tragen" van Johannes Brahms (uit Ein deutsches Requiem). 2^e gedeelte

na de zegen:

Maria-lied: Salve Regina (plechtige toonzetting)
en Fugue sur le nom d'Alain - Maurice Duruflé

organist:

Jan Verschuren

dirigent:

Theo Goedhart

Misintenties

Oud deken en pastoor Jan Schlatmann	Arnoud Miltenburg
Oud pastoor Piet de Ridder ofm	Bart Klein
Ali van Boheemen--Mooren	Hans en Toos Wijgers – Mandemaker
Giovanni Ammazzini	Fia Preenen – van Leeuwen
Corrie Koren – Hulsbosch	Bernard Krabbendam
Henk Hack	Joannes en Maria van Kampenhout
Levi Aloysius Visscher	Jacomijn van Duin
Overleden koorleden v.d. laatste jaren	Heidi Aura Martina Kemp

Vieringen en activiteiten komende tijd

Maandag 2 november	10:00 uur Eucharistieviering Allerzielen R.K. Begraafplaats Zijlpoort voorganger: Pastoor Jeroen Smith 20.30 uur Lichtprocessie vanuit de Sint Josephkerk naar de R.K. Begraafplaats Zijlpoort
Zaterdag 6 november 20:15 uur	Concert: Ein deutsches Requiem van Johannes Brahms Uitgevoerd door Leids Projectkoor Kaarten: www.leidsprojectkoor.nl € 19,50 aan de kassa € 22.00 Voor toegang tot het concert is de Corona Check middels QR-code van toepassing.
Zondag 7 november	11.15 uur Eucharistieviering. H. Willibrord Voorganger: Pastoor Walter Broeders Presentatie van 3 vormelingen en kinderwoorddienst met lunch Schola Cantorum. Na de viering koffie/thee in de Romanuszaal
Zaterdag 13 november	15.30-17.00 uur Vriendjes van Franciscus Bijzaccristie van de kerk

Lectoren bijeenkomst bijzaccristie zaterdag 6 november van 10-13 uur.
Aan-of afmelding doorgeven aan Marlène Falke: 06-53249187

tekst bij motet

Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden.

Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten.

Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen, und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben. (Math. 5, 4 en Ps. 126, 5.6.)

Zalig zijn degenen die leed dragen, want zij zullen getroost worden.

Zij die zaaien met tranen, zullen oogsten met jubel.

Zij gaan en wenen en dragen edel zaaizaad, en keren terug met vreugde en brengen hun schoven

Beste parochianen,

Wij bevinden ons in de herfstdagen van dit jaar. Begin november kent de kerk twee belangrijke feestdagen, die wij samen kunnen en mogen vieren. Feestdagen die wij niet zomaar voorbij kunnen laten gaan.

Allerheiligen — Op dit grote feest gedenken wij alle heiligen en martelaren (mensen die stierven in naam van het geloof), die ons zijn voorgegaan in het geloof. In de geloofsbelijdenis bidden wij: “ik geloof in de gemeenschap van de heiligen”. Paulus noemde de christenen ‘heiligen’, in Christus tot heiligheid geroepen. Wij vieren het eeuwige leven, de gemeenschap met de levende God. Zo zijn wij allen geroepen tot heiligheid. Geen heilige boontjes, daar hebben wij er al genoeg van. Heilige, hele mensen, uit één stuk, die Christus willen volgen, dienstbaar willen zijn aan God en de medemens.

Allerzielen — Wij gedenken deze dag, 2 november, alle overledenen die ons zijn voorgegaan. We bidden tot God, dat zij de weg mogen ontvangen, die leidt naar God zelf! We bezoeken de graven en de urnenwand om daar een lichtje te plaatsen, om uit te drukken dat zij een licht voor ons zijn geweest en het gebed uitspreken dat zij nu mogen delen in het eeuwige Licht. Licht dat ons aanstoot in de morgen, het Licht van Pasen mogen over ons licht, over ons leven schijnen, voor eeuwig!

Stilte — Als iemand sterft in je naaste omgeving wordt het stil om je heen. Stilte waarin jij jouw verdriet mag uiten, stilte om herinneringen toe te laten. Na Goede Vrijdag, na de graflegging van Jezus werd het ook stil. Stille Zaterdag. Maar de stilte is niet leeg, is gevuld met de adem van God, gevuld met Zijn Geest. Persoonlijk benoem ik het, met alle eerbied, het rommelt op Stille Zaterdag. De Geest brengt leven, eeuwig leven. . De glorie van de Heer zal altijd overwinnen. Dat is ons geloof!

Met hartelijke groet — *Pastoor Walter Broeders*

In het bijzonder wil het Hartebrugkoor vandaag de leden herdenken die in de afgelopen jaren zijn overleden:

Lieke van Etten, Annie Raaphorst, Toine de Caluwé, Ruud Kieft, Nelleke van Dijk, Flora Gussenhoven, Piet Masurel, Truus Neuteboom, Jacomijn van Duin Huub en Toos Vertegaal, Joop en Marieke Juffermans, Jan Wisse, Wim Uijlenbroek, Elly Degger, Jan de Vriend, Marian v.d. Krogt, Karin Theulings en Ali van Boheemen-Mooren.

Uitbreiding van de koffiegroep gevraagd. Voor de 1^e en 3^e zondag van de maand.
Info bij Joke van de Poel tel: 06-21144453

Hartebrugkerk

**Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus**

Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.
bereikbaar op het secretariaat op dinsdag en vrijdag van 10.30 – 13.00 uur,
tel. 071 5120401,
e-mail: hartebrugkerk@kpnmail.nl website: www.hartebrug.nl
op overige dagen bij dringende noodzaak;
tel. 06 53712650 – wimbarning@casema.nl
Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,
Bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag: m.dehoogh@hotmail.com
Museum Greccio: Jan van Loon, www.museumgreccio.nl - www.beeldbankgreccio.nl

Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening
NL12 INGB 0000 558718
t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij graag tegemoet op
bankrekening NL29 INGB 0002 595800
t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden
U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal nummer
823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie Leiden

QR-code 24/10 € 35,-- Donatiezuil: 17/10 € 90,-- en 24/10 € 197,--