



# de Weekbrug

**Zondag 9 Februari 2025 – 11.15 uur**

Eucharistieviering

Vijfde zondag door het jaar (jaar C)

het Hartebrugkoor

Voorganger: Pater Thijs Moons ofm conv

**Na de viering koffie/thee in de Romanuszaal**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Voor de mis     | Galiarda ex D - Heinrich Scheidemann                                      |
| Vaste gezangen  | uit de Missa Sancti Johannis Baptistae-<br>Jan Vermulst                   |
| Offertorium     | Hide not thou face - Richard Farrant                                      |
| Bij de communie | Sonate III, Adagio - Alexandre Guilmant<br>Ave Maria - Hendrik Andriessen |
| Na de zegen     | Toccaten en Fuga F-dur - Dietrich Buxtehude                               |
| Organist        | Jan Verschuren  |
| Dirigent        | Patrick de Jonge  |

## Biechten als voorbereiding op Pasen

Er zijn in onze parochie 3 vaste biechtijden:

Zondag 16.00 - 16.50 uur H. Lodewijkkerk

Woensdag 18.30 - 18.55 uur Sint Josephkerk

Vrijdag 18.45 - 9.00 uur H. Lodewijkkerk

Of anders op afspraak met pastoor Jeroen Smith of kapelaan Daan Huntjens

Zie de adressen op de achterkant van deze weekbrug

## misintenties

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Hub en Riet Mentink-Overdijk | Joannes en Maria van Kampenhout |
| Ouders Socci-Santomo         | Echtpaar Cornelisse – de Romijn |
| Familie de Romijn            | Bart Klein                      |
| Jan de Winter                | Hans en Toos Wijgers-Mandemaker |

|  |   |
|--|---|
| <b>Zondag</b><br><b>16 februari</b>                            | 11.15 uur: Eucharistieviering<br>Voorganger: Pastoor Ad van der Helm<br>Schola            |
| <b>Zondag</b><br><b>23 februari</b>                            | 11.15 uur: Eucharistieviering<br>Voorganger: Pater Rob Hoogenboom ofm<br>Hartebrugkoor    |
| <b>Zondag</b><br><b>2 maart</b>                                | 11.15 uur: Eucharistieviering<br>Voorganger: Pastoor Jeroen Smith<br>Schola               |
| <b><u>AS WOENSDAG</u></b><br><b>Woensdag</b><br><b>5 maart</b> | 19 uur: Eucharistieviering en aswijding<br>Voorganger: Pater Rob Hoogenboom ofm<br>Schola |
| <b>Zondag</b><br><b>9 maart</b>                                | 11.15 uur: Eucharistieviering<br>Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv.<br>Hartebrugkoor  |

## MISINTENTIES

Zoals u kunt lezen op de achterpagina van elke weekbrug, kunt u uw misintenties opgeven bij het secretariaat: hartebrugkerk@kpnmail.nl.

Dit is mogelijk voor een eenmalige vermelding, bijvoorbeeld bij een jubileum, een verjaardag of andere gedenkdag, maar u kunt ook de afspraak maken voor een regelmatige vermelding bij de misintenties tijdens de vieringen. Voor een bijdrage van € 100,- wordt uw misintentie eens per maand vermeld plus met Pasen en Kerstmis. Een en ander regelt Wim Barning dan in overleg met u.

### **Sponsort u ook een toets van ons orgel?**

€ 100,- per toets. Op ons gironummer met vermelding restauratie orgel ook andere overmakingen zijn natuurlijk van harte welkom!

Den Haag, woensdag 5 februari 2025.

Het leven vraagt soms om overgangsrитуelen die een verandering in ons leven markeren. Met een verjaardag doen we dat vaak met een taart met kaarsjes, bij een overlijden met de uitvaart. Nu mijn echtgenoot de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt leek het ons mooi dit te doen, met een kleine pelgrimage zo aan het begin van het Heilig Jaar. Het wordt een treinpelgrimage met halteplaatsen onderweg in steden, kerken en kathedralen. Het leek ons mooi om op 6 januari het feest van Drie Koningen te beginnen. In zekere zin zijn dat de eerste Pelgrims van Hoop. En dan te eindigen in Keulen bij de relieken van de drie Koningen.

*Valse start* — Door het overlijden van een vriend keren we op de eerste dag vanuit Brussel terug. Het leven kan je overkomen als je plannen maakt, schreef iemand. En zo is dat. Een week later gaan we op herkansing en besluiten onze route andersom te volgen. Door autopech halen we in Arnhem de trein naar Keulen niet. Onder de mensen die aan ons nabij zijn, zijn er die hierin een teken zien om niet te gaan. De volgende dag vangen we toch onze reis aan. Een pelgrimage van hoop pur sang.

*Loslaten* — De eerste les die we als pelgrims leren is die van loslaten. Letterlijk van een vriend in de dood. Gaande de weg wordt het ook loslaten van plannen en voornemens. De halteplaatsen die we aandoen zijn soms anders dan verwacht. Een kerk blijkt mooier dan een veelgeprezen kathedraal en vertraagt ons. Een ontmoeting duurt langer dan verwacht maar is zo dierbaar. En tot slot blijken weer, wind en vermoeidheid ook factoren van stoppen of doorgaan te zijn. We ontdekken dat we steeds vaker meebuigen met wie of wat er op ons pad komt. En gaan zo langzaam open voor wat ons in genade wordt gegeven.

*Vertrouwen* — Door wat we uit het nieuws meekrijgen zijn we aanvankelijk bij aanvang van onze reis wat overdreven behoedzaam, argwanend zelf, in ons contact met mensen. Je kunt immers zomaar worden beroofd of erger verwond. Menige vreemdeling blijkt echter verdacht veel op onszelf te lijken. Van meet af aan komt er veel goeds op ons pad. In weerwil van de media ontdekken we opnieuw: de meeste mensen deugen en zijn ten diepste goed. God heeft ons goed geschapen. Er is veel om dankbaar voor te zijn.

*Medemenselijkheid* — Het goede wat ons is ingebakken, vraagt om uitgeleefd te worden. In de zaligsprekingen volgens Lucas, die we dit weekend horen, klinkt dat appèl mee. Wat Jezus toezegt aan de mens die zich in de marge bevindt, vraagt om dat waar te maken in Zijn naam. Dat hoeft niet met grote triomferende daden. Het zit hem veel meer in kleine momenten van medemenselijkheid. Op onze pelgrimage hebben we menig standbeeld of plaquette gezien van mensen die zich zo hoopten te vereeuwigen. Op zijn best is dat mooi uitgehakt koud gesteente. In ontmoetingen 'van hart tot hart' komt liefde tot leven, groeit er hoop tegen de klippen van de tijd op. Hoop die niet teleurstelt.

*Met hartelijke groet — Marlene Falke, pastoraal werker*

# Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen  
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

## Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden  
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden  
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden  
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

## Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.  
071-5120401 (alleen vrijdagmorgen van 10.30 – 13 uur)

En elke dag via email:

[hartebrugkerk@kpnmail.nl](mailto:hartebrugkerk@kpnmail.nl)

website: [www.hartebrug.nl](http://www.hartebrug.nl)

Pastoor: Jeroen Smith

[jhsmithpr@gmail.com](mailto:jhsmithpr@gmail.com) 071-5130700

Kapelaan: Daan Huntjens

[kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl](mailto:kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl) 071-3626310

Museum Greccio: Henk Miedema

[www.hartebrug.nl/museum-greccio](http://www.hartebrug.nl/museum-greccio)

Het museum is tijdelijk, wegens onderhoud, gesloten

## Misintenties:

Misintenties kunt u per e-mail opgeven bij het secretariaat.

Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening

NL12 INGB 0000 558718 t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

## Kerkelijke bijdrage

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk  
zien wij graag tegemoet op bankrekening:

NL29 INGB 0002 595800 t.n.v. HHPP Hartebrug

Kerkbijdragen te Leiden

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons

RSIN/fiscaal nummer: 823765714 t.n.v. HH Petrus en

Paulus Parochie te Leiden.

QR-code: 2//2 € 45,00 en donatiezuil: 2/2 € 190,00

