



WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN  
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

www.hartebrug.nl

Jaargang 55 -Nr.52

# de Weekbrug

**Zondag 29 December 2024 – 11.15 uur**

**Heilige Familie - Jezus, Maria, Jozef (jaar C)**

**Eucharistieviering**

de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor

Voorganger: Kapelaan Daan Huntjens.

Voor de mis	Il est un petit l'ange - thema en variaties – Claude Balbastre
Vaste gezangen	uit de achtse mis
Offertorium	Nu sijt willecome, Jesu lieven Heer - Flor Peeters
Bij de communie	Ons is gheboren een kindekein - Flor Peeters
Na de zegen	Sortie - Cesar Franck
Organist	Jan Verschuren
Dirigent	Patrick de Jonge

**Zondag 5 Januari a.s. om 15 uur** zal onze pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh in de Petruskerk een meditatieve rondgang houden in de tentoonstelling de Verkondiging. Aan de hand van de begrippen 'Licht en donker' omspeelt zij wat op de foto's te zien is. Een meditatieve rondgang die te denken wil geven over hoe de Verborgene tot spreken komt.

**Deze komt in plaats van vandaag.**

## misintenties

Jan van Loon	Fia Preenen – van Leeuwen
Bart Klein	Familie de Romijn
Levi Aloysius Visscher	Joannes en Maria van Kampenhout
Hans en Toos Wijgers-Mandemaker	Ouders de Goede-Juffermans
Jan de Winter	Annie van der Geest-van der Geest
Ouders Socci-Santomo	Echtpaar Cornelisse – de Romijn

<b>Zondag 29 december</b>	13.30 uur doopplechtigheid van Iris Huthoff Gameleira Francisco Voorganger: Diaken Clavel
<b>Zondag 5 Januari 2025 Driekoningen</b>	11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst Voorganger: Pater Stefan Ansinger o.p. Schola <b>Na de viering kinderylunch</b>
<b>Zondag 12 Januari</b>	11.15 uur Eucharistieviering Voorganger; Pater Thijs Moons ofmconv. Het Hartebrugkoor <b>Na de viering Nieuwjaarsreceptie in de Romanuszaal</b>

### VERANDERING VAN KOORINZET EN NA DE VIERING GEZELLIG SAMENZIJN IN DE ROMANUSZAAL

- 1<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> zondag van de maand Schola.
- 2<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> zondag Gemengd koor
- 5<sup>e</sup> zondag Nederlandse gezangen
- 2<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> zondag na de viering gezellig samenzijn  
tot half maart in de Romanuszaal

**Zondag 5 januari a.s. weer inzameling voor de voedselbank**

## VREDE OP AARDE

'Eer aan God in de hoge en vrede op aarde aan zijn geliefde mensen!' klonk indertijd het gezang van het engelenkoor boven de velden van Bethlehem. Zo wordt ons verteld. Was het een belofte, een wens? In elk geval niet iets dat aansluit bij de werkelijkheid van onze dagen.

Toch blijven we er hier in de kerk elk jaar met Kerstmis over zingen, zoals we ook weer voorlezen uit de profetieën van Jesaja: dat er een stralend licht zal opgaan over hen die gebukt gaan onder het juk van oorlog en onderdrukking; dat de volken hun zwaarden zullen omsmeden tot ploegijzers; dat wolf en lam zullen samenwonen. En dat alles door de komst van een kind, dat genoemd wordt: Koning van de vrede.

Je zou er cynisch van kunnen worden bij onze dagelijkse confrontatie met oorlogsgeweld en hartverscheurend lijden in zoveel landen, met de oorlogstaal en de oorlog-bereidheid ook in onze eigen gelederen, en met een wapenindustrie die op volle toeren draait.

Toch is het vasthouden aan deze liederen en teksten, hoe dwaas het ook lijkt, de tegendraadse wijsheid van Kerstmis. Wij zijn veelal geneigd om kerstmis liefdig te maken, want 't gaat om een geboorte, een pasgeboren kind, en dat wekt vertedering. Maar die vertedering is de andere kant van extreme kwetsbaarheid. Want zo'n kind is in alles afhankelijk van de zorg van anderen, en kan zich op geen enkele manier verweren tegen agressie of gevaar.

Wat betekent het dan, dat God in zijn onnavolgbare grootheid niet ver en hoog verheven is gebleven, maar dat Hij in een weerloos mensenkind, Jezus, midden in de wereld is komen wonen, te midden van dreiging, geweld, lijden, duisternis ...

Een van onze liederen zingt, dat Hij daarmee onvoorwaardelijk naast ons is komen staan, zich heeft verbonden met onze kwetsbaarheid, ons levenslot, uit liefde. En dat Hij ons, anderzijds, uit dat levenslot wil bevrijden, door in Jezus vóór te leven hoe wij mensen van vrede kunnen worden in het samenleven met elkaar.

Want dit is wat de Bijbelse verhalen ons vertellen: dat we 't, bij onze hoop op vrede, niet van de machthebbers moeten hebben, maar dat heel wat kleine mensen op heel wat kleine plaatsen, die heel wat kleine dingen doen, het gezicht van de wereld kunnen veranderen.

Daarmee ontkiemt een nieuw perspectief, verborgen als een kind in de moederschoot, maar met, net als dat kind, de mogelijkheid van iets ongekend nieuws. In de barensweeën van de tijd dient verlossing zich aan, en breekt Gods licht door, onstuitbaar.

Laten we die verhalen blijven voorlezen en beluisteren. Laten we erover blijven zingen.

*Thea Epskamp*

# Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen  
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

## Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden  
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden  
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden  
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

## Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.  
071-5120401 (alleen vrijdagmorgen van 10.30 – 13 uur)

En elke dag via email:

[hartebrugkerk@kpnmail.nl](mailto:hartebrugkerk@kpnmail.nl)

website: [www.hartebrug.nl](http://www.hartebrug.nl)

Pastoor: Jeroen Smith

[jhsmithpr@gmail.com](mailto:jhsmithpr@gmail.com) 071-5130700

Kapelaan: Daan Huntjens

[kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl](mailto:kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl) 071-3626310

Museum Greccio: Henk Miedema

[www.hartebrug.nl/museum-greccio](http://www.hartebrug.nl/museum-greccio)

Het museum is tijdelijk, wegens onderhoud, gesloten

## Misintenties:

Misintenties kunt u per e-mail opgeven bij het secretariaat.  
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening

NL12 INGB 0000 558718

t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

## Kerkelijke bijdrage

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800 t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden  
U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal nummer 823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie te Leiden.

QR-code 24/12 € 55,--

Collecte: 22/12 € 231.85 Kerstmis :€ 2.136.90

Donatiezuil 24/12 € 316,-- en 25/12 € 195,--

