



WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN  
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

www.hartebrug.nl

Jaargang 55 -Nr.36

# de Weekbrug

**Zondag 8 September 2024 – 11.15 uur**

**23e zondag door het jaar (B)**

**Eucharistieviering**

de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor

Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv.

voor de mis	Suite I - Elias Bronnemüller
vaste gezangen	uit de negende mis
bij het offertorium	Allegro vivace' uit Symphonie I - Louis Vierne
bij de communie	Herzlich lieb hab ich dich, o Herr – Melchior Schildt Ave Maria - Antonín Dvořák Jan Mooij met begeleiding van organist Jan Verschuren
na de zegen	Plymouth Soundings - Carson Cooman
organist	Jan Verschuren
dirigent	Ronald Dijkstra

Op **donderdag 19 september** wordt in de Vredeskerk aan de Burggravenlaan de prachtige film "Onder het maaiveld" vertoond. Als u dan niet kunt, geen nood, want op **maandag 23 september** is er een herkansing in de Regenboogkerk, Watermolen 1 in de Merenwijk. Aanvang beide avonden om 20 uur. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor het Caritas project de Groente Deler wordt op prijs gesteld,

## misintenties

Annie van der Geest-van der Geest	Jan de Winter
Jan van Loon	Fia Preenen – van Leeuwen
Bart Klein	Familie de Romijn
Levi Aloysius Visscher	Joannes en Maria van Kampenhout
Hans en Toos Wijgers-Mandemaker	Ouders de Goede-Juffermans
Bernard en Gerda Krabbendam	Echtpaar Cornelisse – de Romijn

<b>Zondag</b> 15 september	<b>11.15 uur: Eucharistieviering en kinderwoorddienst</b> <b>Voorganger: Pastoor Jeroen Smith</b> <b>Hartebrugkoor</b> <b>Terugkomviering Eerste Heilige Communicanten met aansluitende activiteit.</b> <b>Na de viering: samenzijn koffie/thee in de Romanuszaal</b>
<b>Zondag</b> 22 September	<b>11.15 uur: Eucharistieviering</b> <b>Voorganger: Pater Rob Hoogenboom ofm</b> <b>Schola</b>
<b>Woensdag</b> 25 September	<b><u>19.00 tot 19.30 uur:</u> Oecumenische vesperviering voor de Scheppingsperiode met het Hartebrugkoor</b>
<b>Zondag</b> 29 September	<b>11.15 uur: Eucharistieviering en kinderwoorddienst</b> <b>Voorganger: Kapelaan Daan Huntjens</b> <b>Schola</b>
<b>Zondag</b> 6 Oktober	<b><u>H. Franciscus viering</u></b> <b>11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst met het Hartebrugkoor</b> <b>Ong.12.15 uur voor de kerk dierenzegening</b> <b>Voorganger: Pater Rob Hoogenboom ofm</b> <b>Hierna koffie/thee in de Romanuszaal</b>

De rondleiding bij de Voedselbank Leiden, a.s. **dinsdag 10 september** kan helaas **géén** doorgang vinden.

**Zaterdag 14 en zondag 15 september** (na de Eucharistieviering) is onze kerk ook geheel geopend voor Monumentendag.

Op **20 oktober** wordt er een Even song gehouden, voor de hele parochie in de St. Petruskerk, met zoveel mogelijk zangers uit de gehele parochie.. Er zijn enkele repetities. Als u zelf interesse heeft of andere zangers kent, melden bij de dirigent, Coen Huisman. Meer informatie is te vinden in Geluid van Zuid of één van de andere nieuwsbrieven in de parochie en website St. Petruskerk

Dat onze wereld het paradijs niet is, wordt je al snel duidelijk als je het nieuws hoort of leest. Het komt pijnlijk aan het licht in de wijze waarop wij als mensen met elkaar omgaan. Op de grote strijdtonelen maar ook in de kleinere settings van ongelijkheid, bijvoorbeeld de leefbaarheid. En ook de natuur laat van zich horen met grotere of kleinere rampen. Bijna zou je er moedeloos van worden of verdoofd van raken. In deze Scheppingstijd raden de lezingen van het weekend wat anders aan. Een prikkelende vraag daarbij is of de woorden van de Schrift nu bedoeld zijn als een bezinnend Woord in ons vieren of als een actieplan dat aanzet tot daden?

Doof — Met het evangelie komen we terecht bij de genezing van een man die niet bij machte is te horen en te spreken. Jezus raakt Hem aan. Steekt zijn vingers in zijn dove oren, markeert de sprakeloze tong met speeksel en bidt. En zegt dan: Effata, 'Ga open'. Hier niet als een gebod maar een zachte fluistering, een ademtocht van God. Een bidden dat zich niet alleen richt op de tong en oren maar dat ook de Hemel doet opengaan. Waar de Hemel openbreekt boven mensen zijn wonderen mogelijk. Waar mensen opengaan voor de realiteit van ons bestaan en leven in Christus, zijn wonderen mogelijk.

Horen en luisteren — In de Bijbel is het altijd een lastig ding dat we veel ook overdrachtelijk kunnen lezen en het zo schurkt aan ons bestaan. Wat nu, als doof nu niet slaat op een lichamenlijk lijden maar het onvermogen om te horen, de onwil om te luisteren? Wat nu, als stom niet het onvermogen is om te spreken maar een zich in zwijgen hullen? En het speeksel op de tong een beweging van Jezus naar ons is die ons laat proeven van Zijn mentaliteit? Zo gelezen komt de Bijbel ons dicht op de huid en kan het ons ongemaakt maken.

Stem geven aan — Regelmatig benoemt paus Franciscus 'de schreeuw van de armen', als een roepstem en een appél aan ons. Hij droomt van een arme Kerk voor de armen. In zijn encycliek over 'het geluk van het evangelie', zegt Paus Franciscus: 'Wij zijn geroepen Christus in hen (de armen) te ontdekken, hun onze stem te lenen in hun aangelegenheden, maar ook hun vrienden te zijn, naar hen te luisteren, hen te begrijpen. Een stem mogen zijn voor een stomgeslagen mond is dat dan ook 'Effata'?

Liefdevolle aandacht — Wat de paus vervolgens aanbeveelt, is verrassend: "Onze inzet bestaat niet uitsluitend in activiteiten of programma's van ondersteuning of bijstand; wat de Geest in beweging brengt, is niet een overmaat aan activisme, maar vóór alles een op de ander gerichte aandacht. Liefdevolle aandacht wel te verstaan want wanneer de arme wordt bemind wordt hij van grote waarde geacht'.

Effata — Wat dat van ons vraagt? Geen actieplan maar iets wat gelovig veel fundamenteeler ligt. Dat wat we met een impopulair woord versoberen noemen. Dat is wellicht niets anders dan iets nalaten en ruimte maken in onze manier van leven en in ons geluk. En wel omwille van een andere mens die onze liefde waard is. En daar mag een stukje eigenbelang in zitten. Het is namelijk uitermate winstgevend. Want weet u, levensgeluk wordt alleen meer als je ervan deelt.

*Met hartelijke groet — Marlene Falke, pastoraal werker*

# Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen  
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

## Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden  
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden  
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden  
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

## Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.  
071-5120401 (alleen vrijdagmorgen van 10.30 – 13 uur)

En elke dag via email:

[hartebrugkerk@kpnmail.nl](mailto:hartebrugkerk@kpnmail.nl)

website: [www.hartebrug.nl](http://www.hartebrug.nl)

Pastoor: Jeroen Smith

[jhsmithpr@gmail.com](mailto:jhsmithpr@gmail.com) 071-5130700

Kapelaan: Daan Huntjens

[kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl](mailto:kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl)

Museum Greccio: Henk Miedema

[www.hartebrug.nl/museum-greccio](http://www.hartebrug.nl/museum-greccio)

Het museum is tijdelijk, wegens onderhoud, gesloten

## Misintenties:

Misintenties kunt u per e-mail opgeven bij het secretariaat.  
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening  
NL12 INGB 0000 558718

t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

## Kerkelijke bijdrage

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien  
wij graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002  
595800

t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons  
RSIN/fiscaal nummer 823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus  
Parochie te Leiden.



QR-Code 1/9 € 55,00 Donatiezuil 1/9 € 133,00