



WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN  
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

[www.hartebrug.nl](http://www.hartebrug.nl)

Jaargang 55 -Nr.40

# de Weekbrug

**Zondag 6 Oktober 2024 – 11.15 uur**

**27e zondag door het jaar (B)**

**Franciscusviering**

**Eucharistieviering en kinderwoorddienst**

het Hartebrugkoor

Voorganger: Pater Rob Hoogenboom ofm

voor de mis	Toccata en fuga F-dur - Dietrich Buxtehude
vaste gezangen	Uit de Messe: Lyrique van Frank van Nimwegen
bij het offertorium	Sia laudato San Francisco uit het Laudario di Cortona (tussen 1270 en 1297)
bij de communie	Communion: Louis James Alfred Lefébure-Wély Almachtige, al goede Heer - Eliseus Bruning ofm
na de zegen	Praeludium en fuga a-moll, BWV 895 – Johann Sebastian Bach
organist	Jan Verschuren
dirigent	Patrick de Jonge

De Hartebrugkerk Kalender voor de Jeugd voor het schooljaar 2024-2025 ligt  
achter in de kerk voor alle gezinnen

misintenties

Pater Koos van Winden ofm	Jan de Winter
Hub en Riet Mentink-Overdijk	Annie van der Geest-van der Geest
Jan van Loon	Fia Preenen – van Leeuwen
Bart Klein	Familie de Romijn
Levi Aloysius Visscher	Joannes en Maria van Kampenhout
Hans en Toos Wijgers-Mandemaker	Ouders de Goede-Juffermans
Bernard en Gerda Krabbendam	Echtpaar Cornelisse – de Romijn
Ouders Socci-Santomo	Giovanni Ammazzini
Jacomijn van Duin	Corrie Koren – Hulsbosch
Manuel Ticeran Meléndrez	Julia Garay Mezarina

<b>Zondag</b> 6 Oktober	<b><u>H. Franciscus viering</u></b> <b>Ong.12.15 uur voor de kerk dierenzegening</b> <b>Voorganger: Pater Rob Hoogenboom ofm</b> <b>Hierna koffie/thee in de Romanuszaal</b>
<b>Zaterdag 12 oktober</b>	<b>14.30 uur Doopplechtigheid van Meleah van Leeuwen</b> <b>Voorganger: Pastoor Jeroen Smith</b>
<b>Zondag</b> 13 oktober	<b>11.15 uur: Eucharistieviering</b> <b>Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv.</b> <b>Schola</b>
<b>Zondag</b> 20 oktober	<b>11.15 uur: Eucharistieviering en kinderwoorddienst</b> <b>Voorganger: Pastoor Jeroen Smith</b> <b>Hartebrugkoor</b> <b>Na de viering koffie/thee in de Romanuszaal</b>
<b>Zondag</b> 27 oktober	<b>11.15 uur: Eucharistieviering</b> <b>Voorganger: Pater Rob Hoogenboom ofm.</b> <b>Schola</b>

**De catecheseclub de “Vriendjes van Franciscus” gaat op zaterdag 19 oktober beginnen. De club heeft als motto Liefde voor God, Liefde voor elkaar en liefde voor de natuur. Achter in de kerk zijn er flyers met informatie over het programma en hoe u uw kind kunt aanmelden**

Deze week gaat de laatste fase van het Synodale proces van start. Wereldwijd zijn de verwachtingen hoog gespannen. De komende vier weken zullen in totaal 368 stemgerechtigde leden, waaronder 272 bisschoppen en 96 anderen (54 vrouwen),

nadenken over hoe de Kerk zich meer naar buiten kan keren en 'een Kerk in missie' worden.

**Luisteren** — Waar het in het Synodale proces op aan komt, is goed te luisteren naar de H.Geest en naar elkaar. Dat vraagt om een aanpak waarbij er enerzijds aandacht is voor wat aan geloofswaarheden de eeuwen heeft doorstaan en anderzijds voor de vragen van onze tijd en wereld. Gekozen is daarbij voor een 'Gesprek in de Geest'. Een gesprek als broeders en zusters, los van status of wijding, om zo te ontdekken welke richting God de Kerk op wil sturen.

**Gesprek in de Geest** — Bij een 'gesprek in de Geest' worden de deelnemers uitgenodigd om hun mening te geven over een tekst uit het werkdocument (Instrumentum Laboris 2024) Vervolgens kan daar in de groep op worden gereageerd zonder in discussie te gaan. En tenslotte is er een moment van onderscheiding waarbij geïnventariseerd wordt wat de overeenkomsten en verschillen zijn en welke onderwerpen belangrijk zijn om over door te praten. Tussendoor zijn er steeds momenten van gebed en stilte. Zo blijft ook het in dialoog zijn met de Geest gewaarborgd.

**Goed beginnen** — De synode is vooraf gegaan door een tweedaagse retraite, geleid door voormalig magister van de dominicanenorde Timothy Radcliffe. Tijdens de meditatie die hij ter inleiding hield kwamen er thema's naar voren als het 'kwetsbaar en vrijmoedig leren spreken met elkaar'. Niet van humor verstoken benoemde hij ook de tegenstellingen die er leven onder de deelnemers en bracht hij onder de aandacht dat niemand de waarheid in pacht heeft, behalve Christus. En dat we Hem allemaal op onze eigen unieke manier proberen te volgen. Precies dat is synodaliteit.

**Schuld belijden** — Deze tweedaagse retraite werd afgesloten met een boeteviering. In deze viering waren er een drietal getuigenissen over het kwaad in Kerk en wereld waaronder oorlog en seksueel misbruik. Aan het einde bad Paus Franciscus om vergeving. Een helend begin.

**Voor wie na ons komen** — Dat dit synodale proces niet bij iedereen hetzelfde enthousiasme heeft opgeroepen is niet verwonderlijk. We zijn een Kerk van eenheid in verscheidenheid. Maar zoveel is duidelijk: we kunnen als Kerk niet langer om onze opdracht heen om missionair te zijn. Misschien gaat het uiteindelijk daarbij ook wel minder om ons. Wij hebben onze weg in geloof en kerk al min of meer gevonden. Het gaat om de mensen die Jezus nog niet kennen. Zouden zij niet op dezelfde wijze deel mogen hebben aan het heil en het geluk dat gelegen is in de relatie met Jezus? Zouden we die kunnen vergelijken met de 'kinderen' die Jezus centraal stelt? We horen het Hem dit weekend weer zeggen: "Laat ze tot Mij komen ... aan hen behoort het Koninkrijk Gods". *Marlene Falke, pastoraal werker*

# Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen

## Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

### Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden  
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden  
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden  
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

### Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.  
071-5120401 (alleen vrijdagmorgen van 10.30 – 13 uur)

En elke dag via email:

[hartebrugkerk@kpnmail.nl](mailto:hartebrugkerk@kpnmail.nl)

website: [www.hartebrug.nl](http://www.hartebrug.nl)

Pastoor: Jeroen Smith

[jhsmithpr@gmail.com](mailto:jhsmithpr@gmail.com) 071-5130700

Kapelaan: Daan Huntjens

[kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl](mailto:kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl) 071-3626310

Museum Greccio: Henk Miedema

[www.hartebrug.nl/museum-greccio](http://www.hartebrug.nl/museum-greccio)

Het museum is tijdelijk, wegens onderhoud, gesloten

### Misintenties:

Misintenties kunt u per e-mail opgeven bij het secretariaat.  
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening  
NL12 INGB 0000 558718  
t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

### Kerkelijke bijdrage

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800 t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden  
U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal nummer 823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie te Leiden.

QR-Code 29/9 € 46,50 Donatiezuil 29/9 € 113,00

