



WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN  
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

www.hartebrug.nl

Jaargang 55 -Nr.44

# de Weekbrug

**Zondag 3 November 2024 – 11.15 uur**

**31e zondag door het jaar (B)**

**Eucharistieviering en kinderwoorddienst**

het Hartebrugkoor

Voorganger: Pastoor Jeroen Smith

voor de mis vaste gezangen	Troisième Choral - César Franck uit de Missa Sacratissimi Cordis Jesu – J.A. Korman.
bij het offertorium	Litanei auf das Fest Allerseeelen – Franz Schubert
bij de communie	Méditation - Alexandre Guilmant Wie lieblich sind deine Wohnungen (Psalm 84) - Johannes Brahms
na de zegen	Placare Christe Servulis - Marcel Dupré
organist	Jan Verschuren
dirigent	Ronald Dijkstra

Ook dit jaar doen we mee met de **schoenendoosactie**. Een schoenendoos gevuld met school- en verzorgingspullen en ook een pop of spelletje is een cadeau voor een kind die anders helemaal niets heeft. De kinderen van de Hartebrugkerk gaan er een begin mee maken tijdens de Kinderwoorddienst van zondag 3 november. Op zondag 17 november, wereld dag van de armen, worden de dozen afgemaakt en ingeleverd. Parochianen kunnen meedoen door een contributie te maken voor de transportkosten. Dit is €5 per doos. Info: bij Victoria Twist

## misintenties

Pater Leo van Ulden ofm	Hub en Riet Mentink-Overdijk
Jan van Loon	Fia Preenen – van Leeuwen
Bart Klein	Familie de Romijn
Levi Aloysius Visscher	Joannes en Maria van Kampenhout
Hans en Toos Wijgers-Mandemaker	Ouders de Goede-Juffermans
Bernard en Gerda Krabbendam	Echtpaar Cornelisse – de Romijn
Ouders Socci-Santomo	Wijnand Zeilstra
Annie van der Geest-van der Geest	Jan de Winter
Ilse Kamphuis-Assink	Arnoud Miltenburg

<b><u>Dinsdag 5 november</u></b> R.K.Begraafplaats Zijlpoort	<b>10.00 uur Eucharistieviering met zegening van de graven</b> Voorganger: Pastoor Jeroen Smith
<b>Zondag 10 november</b>	<b>11.15 uur: Eucharistieviering en kinderwoorddienst</b> Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. Schola
<b>Zondag 17 november</b>	<b>11.15 uur: Eucharistieviering en kinderwoorddienst</b> Voorganger: Pastoor Jeroen Smith Hartebrugkoor Na de viering koffie/thee in de Romanuszaal

**De Vriendjes van Franciscus** komen weer bij elkaar op **zaterdag 16 november** om 15.30 uur. Het thema is dan Hemel en Aarde en wij gaan pepernoten bakken voor Sinterklaas. Iedereen is welkom ook kinderen die niet in onze WhatsAppgroep zijn bekend. Meer informatie via [hartebrug.youth@gmail.com](mailto:hartebrug.youth@gmail.com)

## **Oproep Eerste Heilige Communicanten 2025**

De datum voor de viering van de Eerste Heilige Communie in 2025 is nu bekend. **Zondag 18 mei om 11.15 uur**. De eerste ouderavond is al op **dinsdag 26 november** en het voortraject begint op 1 december. Daarom roepen we alle kinderen op die in groep 4 of hoger zitten. Alle informatie vindt u in de brief die achterin in de kerk ligt. Aanmelden loopt via het parochie secretariaat. [hartebrugkerk@kpnmail.nl](mailto:hartebrugkerk@kpnmail.nl)  
Voor verdere informatie kunt u terecht bij de begeleiders Maaïke en Victoria via [hartebrug.youth@gmail.com](mailto:hartebrug.youth@gmail.com)

Zo eenvoudig is het dus: Om deel te kregen aan het Rijk Gods hoeven we alleen maar het dubbelgebod te onderhouden. Dat is God liefhebben te hebben met heel ons hart en onze naasten als onszelf. Welgeteld is dat eigenlijk een driedubbel gebod van liefhebben, God, de mensen die ons tot naasten zijn en onszelf. In de praktijk van ons leven valt de eenvoud daarvan nog te bezien en blijkt het onderhouden toch 'een dingetje'.

Allerheiligen – Menselijkerwijs kunnen we dus wel een voorbeeld gebruiken als het op dat naleven aankomt. Uit ons midden staan iedere tijd opnieuw mensen op met een voorbeeldig gedrag. Mensen die in hun leven het onderhouden van dat drievoudige gebod op bijzondere wijze gestalte hebben gegeven. Let wel: Niet altijd en overal. Ook bij heiligen blijft het mensenwerk. Aanstaande vrijdag 1 november vieren met het hoogfeest het voorbeeld dat ze ons geven en dat we ze mogen aanroepen om voor ons bij God 'een goed woordje te doen'.

Allerzielen – Daags na Allerheiligen gedenken we ook de mensen die ons zijn voorgedaan in tijd en eeuwigheid. Deze dag kenmerkt zich onder andere door het opsteken van een kaarsje en het zegenen van de graven. Een dag dus, wat je zou kunnen noemen het gedenken van de kleine heiligen. Van de mensen die we bij naam hebben gekend en die ons op hun eigen wijze ook de drievoudige liefde hebben voorgeleefd.

Taakstraf – Allerzielen is ook een dag van gebed. In ons leven schieten we weleens te kort in die drievoudige liefde. Een mensenleven blijkt soms ook niet lang genoeg om een groot tekort schieten goed te maken. Dat doen we dan na onze dood in het vagevuur. Een aspect uit onze geloofsleer waar we opvallend zwijgzaam over zijn. Een leerling uit groep 8 noemde het "de hemel met een taakstraf". Want als je echt iets had mis-ge-daan kon je toch zeker niet zomaar in de hemel komen. Ons gebed ondersteunt wie deze 'taakstraf' nog moeten uitdienen. Dat is wat we over de grenzen van de dood kunnen doen voor de mensen die we meedragen in ons hart.

Gunnende liefde – Zoveel is duidelijk: Het voornaamste gebod, liefhebben in drievoud, is zo eenvoudig nog niet. Aan dit gebod gaat vooraf dat God ons als eerste heeft liefgehad nog voor wij lief kunnen hebben. Hij heeft ons gezien, voor wij werden geboren. En uiteindelijk is alles genade. Komt alles voort uit de gunnende liefde van God. In drievoud wel te verstaan van Hem die is Vader, Zoon en Geest.

*Met hartelijke groet – Marlene Falke, pastoraal werker*

**Het Hartebrugkoor geeft zijn kerstconcert op zondag 8 (!) december om 15.00 uur in de Hartebrugkerk. Behalve onze vaste organist, Jan Verschuren, speelt ook het koperensemble van de brassband Schoonhoven met ons mee. Het geheel staat onder leiding van dirigent, Ronald Dijkstra. Kaartverkoop op 1 en 8 december na de mis achterin de kerk. En verdere informatie is te vinden op [Hartebbrugkoor.nl](http://Hartebbrugkoor.nl).**

# Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen  
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

## Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden  
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden  
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden  
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

## Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.  
071-5120401 (alleen vrijdagmorgen van 10.30 – 13 uur)

En elke dag via email:

[hartebrugkerk@kpnmail.nl](mailto:hartebrugkerk@kpnmail.nl)

website: [www.hartebrug.nl](http://www.hartebrug.nl)

Pastoor: Jeroen Smith

[jhsmithpr@gmail.com](mailto:jhsmithpr@gmail.com) 071-5130700

Kapelaan: Daan Huntjens

[kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl](mailto:kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl)

Museum Greccio: Henk Miedema

[www.hartebrug.nl/museum-greccio](http://www.hartebrug.nl/museum-greccio)

Het museum is tijdelijk, wegens onderhoud, gesloten

## Misintenties:

Misintenties kunt u per e-mail opgeven bij het secretariaat.  
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening  
NL12 INGB 0000 558718  
t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

## Kerkelijke bijdrage

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800 t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden  
U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal nummer 823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie te Leiden.

QR-code 27/10 € 18,00 en donatiezuil 27/10 € 119,00

