



WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

www.hartebrug.nl

Jaargang 55 -Nr. 4

de Weekbrug

Zondag 28 Januari 2024 – 11.15 uur

Eucharistie viering

Schola Cantorum van het Hartebrugkoor

Voorgangers: Pater Rob Hoogenboom en diaken Stefan Ansinger

voor de mis

Sonatine voor orgel - Joop Schouten

vaste gezangen

uit de elfde mis

bij het offertorium

Prélude, opus 29 no. 1 - Gabriel Pierné

bij de communie

Minuetto - Eugène Gigout

na de zegen

Mars - Alexandre Guilmant

organist

Jan Verschuren

dirigent

Ronald Dijkstra

Vanmiddag 28 januari Aanvang 15.30 uur
is er gelegenheid om afscheid te nemen van onze
pastoor Walter Broeders in een speciale Vesperviering
met erna receptie in De Goede Herderkerk,
Hoge Rijndijk 18, Zoeterwoude
U bent van harte welkom!!

Misintenties

Pater Ben Demmers ofm	Jan de Winter
Ouders Neuteboom-Hoogland	Familie de Romijn
Levi Aloysius Visscher	Joannes en Maria van Kampenhout
Bernard Krabbendam	Ouders de Goede-Juffermans
Bart Klein	Echtpaar Cornelisse – de Romijn
Fia Preenen – van Leeuwen	Hans en Toos Wijgers-Mandemaker

Zondag 28 januari	13.00 uur Doopviering van Anisa Johanna van Hemert Voorganger: Pastoor Walter Broeders 15.30 uur Vesper viering Goede Herder Kerk, Zoeterwoude tgv. Afscheid Pastoor Walter Broeders, daarna receptie
Zondag 4 Februari	11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst Voorganger: Pastoor Jeroen Smith Hartebrugkoor De communicanten stellen zich aan ons voor
Zondag 11 februari	11.15 uur Eucharistieviering Voorganger: Pater Joachim Oude Vrielink ofm Schola
Woensdag 14 februari	19 uur as-woensdag Eucharistieviering Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. Schola
Zondag 18 februari	11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst Voorganger: Kapelaan Daan Huntjens Hartebrugkoor
Zondag 25 februari	11.15 uur Eucharistieviering Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. Schola

Afscheid – Beste mensen, dit zal, denk ik, mijn laatste bijdrage zijn aan deze weekbrug. Met heel veel plezier heb ik iedere week iets voor jou of voor u geschreven. Altijd vanuit mijn eigen dagelijks leven, vanuit mijn beleving, vaak vanuit mijn hart. De spiritualiteit van beneden is mij dan ook zeer dierbaar. Het is een deel van mijn leven geworden. Vanmiddag neem ik afscheid. Gelukkig biddend met een vesper. Samen zingen en bidden. Naar boven kijken en danken voor de liefde en de genade die ik van God heb ontvangen, maar ook de liefde die ik van jullie heb ontvangen om samen christen te zijn in deze tijd.

Mijn eigen geloofsleven kreeg een verandering toen ik het boekje had gelezen van Anselm Grün en Meinrad Dufner: Spiritualiteit van beneden. Hierin beschrijft hij de twee spiritualiteiten uit de traditie van ons christelijk geloof. De spiritualiteit van boven en van beneden. Aan de hand van Bijbelse voorbeelden en gedachten geeft hij weer hoe jouw geloof vorm kan krijgen in jouw eigen dagelijkse leven.

Spiritualiteit van boven en beneden — In de spiritualiteit van boven wordt ons idealen voorgehouden, die wij kunnen nastreven en ook dienen na te volgen. In de Bergrede staan deze idealen. We kunnen ze volbrengen met de hulp van de Allerhoogste. We kijken naar boven en vragen om de kracht van de H. Geest, Zijn genade om al deze idealen te kunnen waarmaken in ons leven. Soms zijn de idealen zo hoog en moeilijk waar te maken, dat we de moed verliezen en ze laten varen. In de spiritualiteit van beneden gaan we uit van mijn leven. In mijn dagelijks leven sta ik dan open voor Gods liefde en zoek ik Hem in ons eigen gewone alledaagse leven. Het gewonde hart wordt geopend door Jezus zelf!

Gelijkenis — In de gelijkenis van de schat in de akker wordt dit laatste eigenlijk duidelijk gemaakt (Mat 13). Hij toont dat wij ons ware ik, onszelf kunnen vinden in de akker die vuil is. We moeten dus eerst graven in de akker, onze handen vuil maken en het zand tussen de nagels krijgen om die schat te kunnen vinden. Het vuil is dan onze gebrokenheid, onze fouten en tekorten, de akker mijn leven. Of die koopman die op zoek is naar de parel. Grün legt uit dat die parel een beeld van Christus in ons is; zij groeit uit de wonde van de oester. Priester —

Priester — Ik wilde altijd een priester zijn die allereerst de mens aankeek. Die probeerde de situatie te begrijpen waarin de mens zich bevond. En daarbij probeerde ik met de levende Woorden uit de heilige Schrift mijn medemens te troosten, of te bemoedigen, te steunen of uit te dagen, om samen christen te zijn in deze wereld, in deze tijd. En of mij dat gelukt is, daar zal de lieve Heer over oordelen. Ik vond het een mooie, leerzame en plezierige tijd om met u een priester te zijn.

Zegen — Het zal je niet verbazen dat de spiritualiteit van beneden in de loop van mijn leven mij dierbaar is geworden. Om in het gewone leven van alle dag God te ontmoeten, zijn liefde, zijn genade om ons leven inhoud en zin te geven voor jezelf en bijzonder voor onze medemensen. Maar geen spiritualiteit van beneden zonder boven!! Beiden met elkaar verbinden om vrucht te geven aan ons geloven!

**Immers alle zegen komt van boven! Gods zegen aan jullie allen.
Het gaat jullie goed!!!**

**In Italië zeggen ze un'abbraccio amicabile:
een stevige vriendschappelijke omhelzing aan jullie allemaal.
Ciao!! — pastoor Walter Broeders**

Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.
Elke vrijdag van 10.30-13 uur 071-5120401
andere dagen uitsluitend per email.

hartebrugkerk@kpnmail.nl

website: www.hartebrug.nl

Pastoor: Jeroen Smith

jhsmithpr@gmail.com

071-5130700

Museum Greccio: Henk Miedema

www.museumgreccio.nl

Het museum is tijdelijk, wegens onderhoud, gesloten

Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.

Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening

NL12 INGB 0000 558718

t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij

graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800

t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons
RSIN/fiscaal nummer 823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus
Parochie Leiden.

QR-Code 21/1 € 49,- Donatiezuil 21/1 € 112,-

