



WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

www.hartebbrug.nl

Jaargang 55 -Nr.38

de Weekbrug

Zondag 22 September 2024 – 11.15 uur

25e zondag door het jaar (B)

Eucharistieviering

de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor

Voorganger: Pater Rob Hoogenboom ofm

voor de mis	Toccatà - Théodore Dubois
vaste gezangen	Uit mis V
bij het offertorium	Summer Fanfare - Marko Hakanpää
bij de communie	'Allegro cantabile' uit Symphonie V – Charles-Marie Widor
na de zegen	Toccatà 'Marche des Rois' - Pierre Cochereau
organist	Jan Verschuren
dirigent	Patrick de Jonge

Op **20 oktober** wordt er een Even song gehouden, voor de hele parochie in de St. Petruskerk, met zoveel mogelijk zangers uit de gehele parochie.. Er zijn enkele repetities. Als u zelf interesse heeft of andere zangers kent, melden bij de dirigent, Coen Huisman. Meer informatie is te vinden in Geluid van Zuid of één van de andere nieuwsbrieven in de parochie en website St. Petruskerk.

misintenties

Pater Marcel Taverne ofm	Jan de Winter
Hub en Riet Mentink-Overdijk	Annie van der Geest-van der Geest
Jan van Loon	Fia Preenen – van Leeuwen
Bart Klein	Familie de Romijn
Levi Aloysius Visscher	Joannes en Maria van Kampenhout
Hans en Toos Wijgers-Mandemaker	Ouders de Goede-Juffermans
Bernard en Gerda Krabbendam	Echtpaar Cornelisse – de Romijn
Oud-pastoor Lex Koot (Amsterdam)	Ger Marcellis
Ouders Socci-Santomo	

Woensdag 25 September	<u>19.00 tot 19.30 uur:</u> Oecumenische vesperviering voor de Scheppingsperiode met het Hartebrugkoor
Zondag 29 September	11.15 uur: Eucharistieviering en kinderwoorddienst Voorganger: Kapelaan Daan Huntjens Schola
Dinsdag 1 oktober	10.00 uur: Eucharistieviering Voorganger: Pastoor Jeroen Smith Kapel begraafplaats Zijlpoort
Vrijdag 4 oktober	19.30 uur Franciscusviering met de orde van Franciscaanse Seculieren Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. Kerk: Maria Middelaes Rijndijk 283 Leiden
Zondag 6 Oktober	<u>H. Franciscus viering</u> 11.15 uur Eucharistieviering met het Hartebrugkoor en Kinderwoorddienst. Ong.12.15 uur voor de kerk dierenzegening Voorganger: Pater Rob Hoogenboom ofm Hierna koffie/thee in de Romanuszaal
Zondag 13 oktober	11.15 uur: Eucharistieviering Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. Schola

Zo aan het einde van de Vredesweek belanden we met het evangelie midden in een conflict. Een conflict? Jazeker en nog wel een twistgesprek tussen de leerlingen van Jezus. Niet over een verschil in inzicht omdat ze Jezus maar moeilijk kunnen volgen als Hij het met ze heeft over Zijn Lijden, dood en Verrijzenis. Het is veel platter dan dat. Het gaat over positie, status en macht: 'Wie is de grootste?' Ook toen al. Twintig eeuwen verder is dat op de grote en kleine strijdtonelen van onze tijd nog steeds een aanleiding tot veel conflicten. Tot in onze geloofsgemeenschappen toe. Het antwoord dat Jezus geeft, is verrassend.

Anders kijken — Jezus roept Zijn leerlingen bij zich. En nu zou je verwachten dat Hij ze ter verantwoording zou roepen over hun twistgesprek. Maar dat is niet wat Jezus doet. Hij legt wel een andere zienswijze voor. Zijn kijkrichting: 'Wil je de eerste zijn dan zul je de dienaar van alle moeten worden.'

Een kind — Als voorbeeld zet hij een kind in hun midden. De vraag is wat Jezus daarmee wil zeggen? Misschien dat wat Hij ze leert kinderlijk eenvoudig is ? Of is het misschien dat kinderen open en ontvankelijk zijn voor waar het in Zijn boodschap om gaat ? Vóór alles is een kind kwetsbaar. De kijkrichting die Jezus voorhoudt is niet die door de ogen van de macht maar door de ogen van het kleine en kwetsbare.

Politiek — In zijn brief spreekt de apostel Jacobus over: 'De wijsheid van omhoog is vóór alles rein, maar ook vredelievend, vriendelijk, altijd voor rede vatbaar, rijk aan barmhartigheid en vruchten van goede daden, onpartijdig en oprecht'. In het landelijk nieuws komen de eerste berichten naar buiten over het nieuwe regeerprogramma. Ze stemmen tot hoop en zorg. Zou je hier nu ook naar de kijkrichting mogen vragen? Worden onze bestuurders geleid door de wijsheid van omhoog of door eigen wijsheid? Is er plaats voor kwetsbaarheid?

Opnemen — Na het kind in hun midden te hebben gezet, houdt Jezus zijn leerlingen voor: 'Wie een kind als dit opneemt in mijn Naam neemt Mij op; en wie Mij opneemt neemt niet Mij op, maar Hem die Mij gezonden heeft.' Het woord opnemen kan zoveel betekenen 'als zorg dragen voor' maar ook een gedachtegoed in je opnemen, het je eigen maken van een mentaliteit. De wijsheid van boven waarover Jacobus spreekt, wordt ons door Jezus voorgeleefd. Zou je kunnen zeggen dat wie kijkt naar de wereld vanuit het kleine en kwetsbare, leeft vanuit Jezus ? Dat dat zo moge zijn.

Met hartelijke groet — Marlene Falke, pastoraal werker

Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.
071-5120401 (alleen vrijdagmorgen van 10.30 – 13 uur)

En elke dag via email:

hartebrugkerk@kpnmail.nl

website: www.hartebrug.nl

Pastoor: Jeroen Smith

jhsmithpr@gmail.com 071-5130700

Kapelaan: Daan Huntjens

kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl

Museum Greccio: Henk Miedema

www.hartebrug.nl/museum-greccio

Het museum is tijdelijk, wegens onderhoud, gesloten

Misintenties:

Misintenties kunt u per e-mail opgeven bij het secretariaat.

Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening

NL12 INGB 0000 558718

t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

Kerkelijke bijdrage

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800

t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal nummer 823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie te Leiden.

Collecte: 01/09 € 348.85, 08/09 € 217.70, 15/09 € 398.60

QR-Code 15/9 € 36,00 Donatiezuil 15/9 € 167,00

