



WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

www.hartebrug.nl

Jaargang 55 -Nr.42

de Weekbrug

Zondag 20 Oktober 2024 – 11.15 uur

29e zondag door het jaar (B

Eucharistieviering en kinderwoorddienst

het Hartebrugkoor

Voorganger: Pastoor Jeroen Smith.

voor de mis	Magnificat VIII. Toni - Heinrich Scheidemann
vaste gezangen	Kyrie, Gloria en Agnus Dei uit de Messe in C ("Windhaager Messe") en Sanctus en Benedictus uit de Choral Messe – Anton Bruckner..
bij het offertorium	Locus iste - Anton Bruckner
bij de communie	drie Magnificat fuga's - Johann Pachelbel Laß, o Herr, mich Hilfe finden – Felix Mendelssohn Bartholdy
na de zegen	Sortie - Théodore Dubois
organist	Jan Verschuren
dirigent	Ronald Dijkstra

misintenties

Wijnand Zeilstra	Hub en Riet Mentink-Overdijk
Jan van Loon	Fia Preenen – van Leeuwen
Bart Klein	Familie de Romijn
Levi Aloysius Visscher	Joannes en Maria van Kampenhout
Hans en Toos Wijgers-Mandemaker	Ouders de Goede-Juffermans
Bernard en Gerda Krabbendam	Echtpaar Cornelisse – de Romijn
Ouders Socci-Santomo	Denis en Marie-José Schils-Rommens
Annie van der Geest-van der Geest	Jan de Winter

Zondag 20 oktober	Na de viering koffie/thee in de Romanuszaal
Zondag 27 oktober	11.15 uur: Eucharistieviering Voorganger: Pater Rob Hoogenboom ofm. Schola
Zondag 3 november	11.15 uur: Eucharistieviering en kinderwoorddienst Aandacht voor de overledenen van het afgelopen jaar. Voorganger: Pastoor Jeroen Smith Hartebrugkoor Na de viering koffie/thee en kinderylunch in de Romanuszaal
Dinsdag 5 november	10.00 Eucharistieviering met zegening van de graven Voorganger: Pastoor Jeroen Smith R.K. Begraafplaats Zijlpoort

Het Hartebrugkoor geeft zijn kerstconcert op zondag 8 (!) december om 15.00 uur in de Hartebrugkerk.

Behalve onze vaste organist, Jan Verschuren, speelt ook het koperensemble van de brassband Schoonhoven met ons mee.

Het geheel staat onder leiding van dirigent, Ronald Dijkstra.

Wilt u deze datum vast noteren? Over kaartverkoop is nu al informatie te vinden op Hartebrugkoor.nl.

Wij verheugen ons!

Het gaat er de laatste tijd wel vaker over, over die andere kijkrichting van Jezus. Zo ook dit weekend. Strikt genomen is dat niet verwonderlijk. Vanuit de Hemel gezien staat de wereld op zijn kop. De eersten zijn de laatsten en de laatsten de eersten. En wie wil heersen, moet dienen. Met zijn leven geeft Jezus zelf dat voorbeeld: “de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.”

Missie – Die andere kijkrichting komt ook terug in de brief van paus Franciscus voor Wereldmissiedag 2024: “Terwijl de wereld ons uitnodigt voor maaltijden van consumentisme, zelfgenoegzaamheid, comfort en individualisme, roept het evangelie ons op tot de goddelijke maaltijd van vreugde, gerechtigheid en broederlijkheid in gemeenschap met God en de anderen”. In deze brief bedankt hij nadrukkelijk de missionarissen, de vrouwen en mannen, die “alles hebben achtergelaten om ver weg van hun vaderland de Blijde Boodschap te brengen”. Tegelijkertijd roept hij ook op tot een nieuw missionair elan, zoals die kenmerkend was “bij de dageraad van het christendom”. Als een opdracht, een dienstwerk van iedere gedoopte.

Onvermoeibaar – Over de aanpak is de paus ondubbelzinnig: “De dienaren van de kerk (wij dus) moeten mensen uitnodigen met een gevoel van urgentie, maar ook respect en vriendelijkheid, nabijheid, compassie en tederheid.” Een stijl die Gods eigen manier van doen weerspiegelt. “God,” zo zegt de paus, “trekt er altijd op uit om iedere mens te roepen tot het geluk van zijn rijk ondanks onverschilligheid of afwijzing.” Het vraagt van ons dus ook om “steeds weer erop uit te gaan om trouw de van de Heer ontvangen zending te vervullen zonder vermoeid te raken of de moed te verliezen door moeilijkheden en hindernissen.”

Missionaire parochie – In onze eigen parochie geven we op dit moment op drie manieren vorm aan die missionaire opdracht. Allereerst met de aandacht voor de missie ver-weg die wordt gedragen door een aantal parochianen die wijs in jaren en jong van hart zijn. Vervolgens met ons Missionaire team dat zich in de komende tijd zal inzetten voor het missionair pastoraat. En tot slot door het vormingsaanbod voor een missionaire parochie: “om met elkaar gevormd te worden in een (nog) meer missionaire gastvrije houding.”

Wij allemaal – Aan het einde van iedere viering worden we, met Gods zegen, teruggezonden de wereld in. Als dienaren begint daar onze missie. Hoe? Dat zal voor iedereen anders zijn. Misschien is het al genoeg te vertellen over wat ons gelukkig maakt, Wie daarvan de bron is en hoe wij de relatie met Hem gaande houden.

Met hartelijke groet – Marlene Falke, pastoraal werker

Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.
071-5120401 (alleen vrijdagmorgen van 10.30 – 13 uur)

En elke dag via email:

hartebrugkerk@kpnmail.nl

website: www.hartebrug.nl

Pastoor: Jeroen Smith

jhsmithpr@gmail.com 071-5130700

Kapelaan: Daan Huntjens

kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl 071-3626310

Museum Greccio: Henk Miedema

www.hartebrug.nl/museum-greccio

Het museum is tijdelijk, wegens onderhoud, gesloten

Misintenties:

Misintenties kunt u per e-mail opgeven bij het secretariaat.

Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening

NL12 INGB 0000 558718

t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

Kerkelijke bijdrage

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800 t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden
U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal nummer 823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie te Leiden.



QR-code 13/10 € 35,00 en donatiezuil 13/10 € 131,00