



WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN  
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

[www.hartebrug.nl](http://www.hartebrug.nl)

Jaargang 55 -Nr.24

# de Weekbrug

**Zondag 16 juni 2024 – 11.15 uur**  
**Elfde zondag door het jaar (B)**  
**Eucharistieviering en kinderwoorddienst**  
het Hartebrugkoor  
Voorgangers: Kapelaan Daan Huntjens

voor de mis	Prélude, fugue et variation - César Franck
vaste gezangen	uit de Missa in Simplicitate van Hans Leenders..
bij het offertorium	If ye love me - Thomas Tallis
bij de communie	Allegretto grazioso - Berthold Tours Hide not thou face - Richard Farrant
na de zegen	Finale uit 'Sonata da Chiesa' - Hendrik Andriessen
organist	Jan Verschuren
dirigent	Ronald Dijkstra

**Concert zondag 23 juni, Leiden aanvang 16:15 uur tot 18:30 uur**  
**Hartebrugkerk Haarlemmerstraat 110, Leiden**

**Kom luisteren naar de muziek van de juniconcerten van L.S.K.O Collegium Musicum! Met ons Scandinavisch programma zullen we u meenemen op een avontuurlijke reis met delen uit Peer Gynt van Edvard Grieg. Laat u betoveren door Jean Sibelius' mystieke Symfonie nr. 6 en Rakastava, afgewisseld met de dromen en nachtmerries van Carl Nielsens Søvn.**

**Kaarten verkrijgbaar via [www.collegiummusicum.nl](http://www.collegiummusicum.nl)**

## misintenties

Jan van Loon	Jan de Winter
Alfredo Spadon	Fia Preenen – van Leeuwen
Bart Klein	Familie de Romijn
Levi Aloysius Visscher	Joannes en Maria van Kampenhout
Hans en Toos Wijgers-Mandemaker	Ouders de Goede-Juffermans
Bernard en Gerda Krabbendam	Echtpaar Cornelisse – de Romijn
Giovanni Ammazzini	Ouders Neuteboom-Hoogland
Jacomijn van Duin	Corry Koren-Hulsbosch

<b>Dinsdag</b> <b>18 juni</b>	<b>10.30 uur: Uitvaart van Mevrouw Gerda Krabbendam- van den Akker</b> <b>Voorganger: Kapelaan Daan Huntjens</b>
<b>Zondag</b> <b>23 juni</b>	<b>11.15 uur: Eucharistieviering</b> <b>Voorganger: Pater Rob Hoogenboom ofm Schola</b>
<b>Zondag</b> <b>30 Juni</b>	<b>11.15 uur: Eucharistieviering en kinderwoorddienst</b> <b>Voorganger: Kapelaan Daan Huntjens</b> <b>Schola</b>
<b>Zondag</b> <b>7 juli</b>	<b>11.15 uur: Eucharistieviering en kinderwoorddienst</b> <b>Voorganger: Pastoor Jeroen Smith</b> <b>Hartebrugkoor</b>

Na deze viering weer een gezellig samenzijn met koffie en thee in de Romanuszaal U bent van harte uitgenodigd!

De parochiemiddag voor álle parochianen, jong en wat ouder, is dit jaar op **zaterdag 29 juni in de Goede Herderkerk, Zoeterwoude Rijndijk.**

Hoogfeest van Petrus en Paulus.

Voor de volwassenen is er een inhoudelijk programma en ruim gelegenheid voor ontmoeting. Voor de kinderen is er een springkussen en voor allen ijs in overvloed.

De middag start half 3 met een gebedsviering, vervolgens koffie/thee met iets lekkers. Het inhoudelijk programma eindigt kwart over 4 en daarna is er volop tijd voor ontmoeting met een drankje en hapje tot half 6.

We hopen dat u allemaal naar deze parochiemiddag toekomt!

Den Haag, woensdag 12 juni 2024.

Het kan zo gebeuren dat in een week uiteenlopende zaken je aandacht vragen. Zo waren er de uitslagen van de verkiezing van het Europees Parlement en de oorlogen die woeden. Kleurt Nederland langzaam Oranje. En telt dichterbij huis, broeder Stefan Ansinger de dagen af tot aan zijn priesterwijding. Het evangelie van komend weekend vraagt onze aandacht voor het Rijk Gods en daar nu lijkt het allemaal mee samen te hangen. Dat zit zo ...

**Rijk Gods** – Het Rijk Gods wordt in de Bijbel ook wel het Koninkrijk van God genoemd of het rijk der hemelen. Het is geen koninkrijk in de betekenis zoals wij die kennen, van een land met een koning. Bij deze heerschappij van God gaat het om een Rijk van vrede, gerechtigheid en liefde, onbegrensd in tijd en omvang. In zijn verkondiging zegt Jezus dat het Rijk Gods komende is en niet van deze wereld, maar ook: “Het Rijk van God is midden onder u”. Het is er al en toch nog niet.

**Nu al en nog niet** – Dat het Rijk Gods er al is en tegelijk nog moet komen is eigenlijk best verwarrend. Bij het begrijpen daarvan is het de H. Augustinus die ons te hulp komt. Hij leert dat het Rijk Gods al aanwezig is in ons hart en in de Kerk als het lichaam van Christus op aarde. Maar dat het pas volledig gerealiseerd en ingesteld wordt bij Zijn wederkomst. Wat in ons hart zit, vraagt om waargemaakt te worden. Het Rijk van God licht op en komt naderbij daar waar wij de wil van God doen, dat wil zeggen waar we vrede brengen, elkaar recht doen en liefhebben.

**Verduisteren** – Tja, dan is het ook duidelijk wat de komst van het Rijk Gods tegenwerkt. Ook dat is kenbaar in onze wereld. Daar waar macht, geld en grondbezit de boventoon voeren. Daar waar geweld, lijden, dood worden vergoelikt onder het excuus van het goede handelen. Daar waar politieke keuzes de christelijke waarden ondermijnen.

**Sport** – Sport is een ander chapter. Het kan bijdragen aan een levenshouding, een gesteldheid, die toewerkt naar het Rijk Gods. Zo brengt het mensen samen en verbreedert het. Vormt het een oefenplaats voor deugden zoals tolerantie en respect. En biedt het de mogelijkheid om talenten te ontdekken en ontplooien. Paus Franciscus voegt daar nog aan toe: “Sport kan de weg naar Christus openen op die plekken of in die omgeving, waar het – om uiteenlopende redenen – niet mogelijk is om Hem direct te verkondigen” .

**Priesterwijding** – Om ons verlangen naar het komende Rijk van God levend te houden hebben we ook tekenen van hoop nodig. Een jonge man die, weloverwogen, ja durft te zeggen op de roepstem van God is zo’n teken van hoop en toekomst. Broeder Stefan wordt op 15 juni door bisschop Van den Hende tot priester wordt gewijd en zegt daarover: “Het is een grote opgave, maar ik ben er al zeven jaar mee bezig en weet dat Christus mij ertoe geroepen heeft en dat de Kerk mij daarin bevestigt.” **Het goede doen** – Met dit alles mag gezegd zijn dat de komst van het Koninkrijk van God niet van ons afhangt. We kunnen wel wegbereiders zijn. Of zoals mijn goede leermeester in de Karmel zei: ‘Als je het goede dat gedaan kan worden niet doet, duurt het langer eer het Rijk Gods komt’

# Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen  
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

## Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden  
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden  
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden  
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

## Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.  
071-5120401 (alleen vrijdagmorgen van 10.30 – 13 uur)

En elke dag via email:

[hartebrugkerk@kpnmail.nl](mailto:hartebrugkerk@kpnmail.nl)

website: [www.hartebrug.nl](http://www.hartebrug.nl)

Pastoor: Jeroen Smith

[jhsmithpr@gmail.com](mailto:jhsmithpr@gmail.com) 071-5130700

Kapelaan: Daan Huntjens

[kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl](mailto:kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl)

Museum Greccio: Henk Miedema

[www.hartebrug.nl/museum-greccio](http://www.hartebrug.nl/museum-greccio)

Het museum is tijdelijk, wegens onderhoud, gesloten

## Misintenties:

Misintenties kunt u per e-mail opgeven bij het secretariaat.

Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening

NL12 INGB 0000 558718

t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

## Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij  
graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800  
t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons  
RSIN/fiscaal nummer 823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus  
Parochie te Leiden.



QR-Code 9/6 € 42,00 Donatiezuil 9/6 € 197,00

Collecte: 26/05 € 188,35 02/06 € 225,95 09/06 189,65