



WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

www.hartebrug.nl

Jaargang 55 -Nr.28

de Weekbrug

Zondag 14 Juli 2024 – 11.15 uur

Vijftiende zondag door het jaar (B)

Eucharistieviering

Schola Cantorum van het Hartebrugkoor

Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv.

voor de mis

Gelukkig is het Land - Jacob Bijster

vaste gezangen

uit de 5de mis

bij het offertorium

Sonata IV, Allegro-Vivace, BWV 528/1 –
Johann Sebastian Bach

bij de communie

Andantino - César Franck

na de zegen

Sortie - Théodore Dubois

organist

Jan Verschuren

dirigent

Ronald Dijkstra

concert op woensdag 17 juli aanvang 15.30 uur

Hartebrugkerk

met klassieke- en popmuziek Leiding : Gary Reynolds

Manx youth orchestra op tournee in Nederland juli 2024

misintenties

Annie van der Geest-van der Geest	Jan de Winter
Jan van Loon	Fia Preenen – van Leeuwen
Bart Klein	Familie de Romijn
Levi Aloysius Visscher	Joannes en Maria van Kampenhout
Hans en Toos Wijgers-Mandemaker	Ouders de Goede-Juffermans
Bernard en Gerda Krabbendam	Echtpaar Cornelisse – de Romijn
Riet Hanssen-Crone	Jan Hollebeek

Zondag 21 juli	11.15 uur: Eucharistieviering Voorganger: Pastoor Jeroen Smith Hartebrugkoor
Zondag 28 juli	11.15 uur: Eucharistieviering Voorganger: Pater Rob Hoogenboom ofm Schola
Zondag 4 Augustus	11.15 uur: Eucharistieviering Voorganger: Pastoor Jeroen Smith Hartebrugkoor
Zondag 11 augustus	11.15 uur: Eucharistieviering Voorganger: Pater Rob Hoogenboom ofm Schola
<u>Donderdag</u> <u>15 augustus</u> <u>Maria</u> <u>Tenhemelopneming</u>	<u>9.00 uur: H. Lodewijkkerk</u> Voorganger: Pater Mark <u>19.30 uur: De Goede Herderkerk, Zoeterwoude R'Dijk</u> Voorganger: Kapelaan Daan Huntjens
Zondag 18 augustus	11.15 uur: Eucharistieviering Voorganger: Kapelaan Daan Huntjens Hartebrugkoor
Zondag 25 Augustus	11.15 uur: Eucharistieviering Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv Schola

De leerlingen gaan in de evangelielezing van aanstaande zondag op stage. De evangelist noemt ze hier nog de Twaalf; straks als ze terug zijn, zijn het Apostelen, 'gezondenen'. Een stage dus van al doende leren. Zo'n eerste keer hoeft dat niet ver van huis te zijn, een dagreis afstand. En veel is er niet voor nodig: een metgezel en een stok, beiden om op te steunen en natuurlijk wat goede raad.

Het eerste begin — Er wordt niet verteld hoe het was voor de Twaalf om op weg gaan. Waren ze enthousiast? Voelden ze zich uitgedaagd, zenuwachtig misschien of vol twijfel? Ze mogen maar weinig meenemen. Ze moeten het doet met wat ze geleerd is, met de voorbeelden die ze gezien hebben en met wat ze onderweg wordt gegund. Waar ze welkom zijn, is het goed om te blijven en waar niet, daar moeten ze maar het stof van hun voeten slaan.

Op weg — Zo worden ze op weg gezonden, naar het zich laat aanzien vol goede moed en op hoop van zegen. In het evangelie komen we die woorden moed en hoop niet tegen. Zou je het erin mogen lezen, tussen de regels door? Menselijkerwijs zijn het belangrijke drijfveren om in beweging te komen. Om eigentijds gezegd 'ervoor te gaan'. In dit geval: om waar te maken wat ze bij hun zending is toevertrouwd. Ze krijgen de macht om onreine geesten uit te drijven; dat is zoveel als mensen helen van wat ze ziek maakt. Onlosmakelijk hoort daarbij een oproep tot bekering.

Hoop en optimisme — In een recent interview deelt Eric Borgman, theoloog en leken dominicaan, zijn inzichten over het begrip hoop. Zo maakt hij een onderscheid tussen hoop en optimisme. Hoop is: 'iets doen omdat het goed is, zonder dat je de afloop weet.' Optimisme gaat altijd ook over het te verwachten positieve resultaat. Het hoort, zo concludeert Borgman, 'een beetje bij de moderne visie op het leven dat we in doel-middelrelaties denken'. Hoop is daarentegen volgens Borgman: 'het vertrouwen hebben dat het goede, goed is in zichzelf en dat het goed is om daaraan bij te dragen.' Hoop heeft dus een open einde.

Oproepen tot bekering — Wij mogen zijn zoals die eerste leerlingen. Iedere dag opnieuw op stage. Op weg gezonden met onze mogelijkheden en beperkingen. Leren met vallen en opstaan. Veel hoeven we op die weg niet mee te nemen. Niets anders dan wellicht te weten Wie ons tot stok en steun is. En dan te leven van wat ons gegund wordt. Of het ons daarbij gegeven is om onreine geesten uit te drijven en te helen wie ziek zijn? Ach wie weet! We mogen toch zeker de hoop koesteren? Oproepen tot bekering, dat kan zeker wel. Bekering waarvan? Nu ja, misschien wel van alle druk om te presteren, van al het moeten, van alle doelgerichtheid. Bekeren waartoe? Misschien wel tot leven dat gericht is op het goede te doen, ongeacht het resultaat, wetend dat dit genoeg is. Zo kan hoop een anker zijn voor onze ziel.

Met hartelijke groet — Marlene Falke, pastoraal werker

Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.
071-5120401 (alleen vrijdagmorgen van 10.30 – 13 uur)

En elke dag via email:

hartebrugkerk@kpnmail.nl

website: www.hartebrug.nl

Pastoor: Jeroen Smith

jhsmithpr@gmail.com 071-5130700

Kapelaan: Daan Huntjens

kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl

Museum Greccio: Henk Miedema

www.hartebrug.nl/museum-greccio

Het museum is tijdelijk, wegens onderhoud, gesloten

Misintenties:

Misintenties kunt u per e-mail opgeven bij het secretariaat.

Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening

NL12 INGB 0000 558718

t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij
graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800
t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons
RSIN/fiscaal nummer 823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus
Parochie te Leiden.



QR-Code 5/7 € 34,20 Donatiezuil 5/7 € 119,00