



WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN  
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

[www.hartebrug.nl](http://www.hartebrug.nl)

Jaargang 55 -Nr.10

# de Weekbrug

**Zondag 10 Maart 2024 – 11.15 uur**  
**Vierde zondag in de veertigdagentijd (jaar B)**  
**Zondag Laetare**  
Eucharistie viering  
de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor  
Voorganger: pater Thijs Moons ofmconv.

voor de mis	Echofantasie d-klein, Jan Pieterszoon Sweelinck
vaste gezangen	uit de zeventiende mis.
bij het offertorium	Laudate Dominum.
bij de communie	Andantino - César Franck
na de zegen	Praeludium en fuga a-moll, BWV 895 – Johann Sebastian Bach
organist	Jan Verschuren
dirigent	Ronald Dijkstra

**Op zaterdag 9 november komt onze bisschop Mgr. J. van den Hende om het H.Vormsel toe te dienen aan kinderen die in groep 8, de brugklas of hoger zitten, en aan volwassenen. Meer informatie is te vinden in de "Vormselbrief 2024". op de collectanten tafel.**

## misintenties

Petrus Rieff	Jan de Winter
Marie-Anne Otten-Schuffelen	Familie de Romijn
Levi Aloysius Visscher	Joannes en Maria van Kampenhout
Bernard Krabbendam	Ouders de Goede-Juffermans
Bart Klein	Echtpaar Cornelisse – de Romijn
Alice van Dam-Schilder	Riet Jongmans-de Winter
Fia Preenen – van Leeuwen	Hans en Toos Wijgers-Mandemaker

Zondag 17 maart	<p>11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst Voorganger: Kapelaan Daan Huntjens Hartebrugkoor met Italiaans jongerenkoor</p> <p style="text-align: center;"><b><u>15.00 uur Concert</u></b> <b><u>Hartebrugkoor en Italiaans jongerenkoor</u></b></p>
Zondag 24 maart Palmzondag	<p>11.15 uur Eucharistieviering Voorganger: Pater Joachim Oude Vrielink ofm. Schola</p> <p><b>We beginnen de viering achter in de kerk en lopen een rondje door de kerk met palmtak.</b></p>
Donderdag 28 maart <u>Witte Donderdag</u>	<p>19 uur Eucharistieviering Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. Koor Lam Gods <b>Maria Middelaars Kerk, Rijndijk</b></p>
Vrijdag 29 maart <u>Goede Vrijdag</u> <b>Hartebrugkerk</b>	<p>11 uur Kinderkruisweg 15 uur Kruisweg 19 uur: Goede Vrijdagviering Schola Voorganger Pater Thijs Moons ofmconv</p>
Zaterdag 30 maart <u>Paaswake</u> <b>St.Petruskerk</b>	<p>21.00 uur Paaswake Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv.. Gemengd koor St.Petruskerk</p>

Kinderen houden op zondag 17 maart een marktje na de viering. Parochianen worden gevraagd iets te bakken of mee te brengen voor de markt en uiteraard contant geld om eventueel dingen te kunnen kopen.

In de gesprekken die broeder Stefan en ik hebben, in het kader van zijn stage, komen we nogal eens uit op de vreugde van het geloof. Er dan vooral het vieren daarvan in de liturgie en ons leven. Beneden de grote rivieren lijkt dat onze katholieke zusters en broeders beter af te gaan. Zo in het Westen zijn wij toch altijd een vleugje calvinistisch.

Vieren – Bij dit vieren gaat het dan bepaald niet om een houding van ‘leve de leut’, maar eerder een gevoeligheid hebben voor wat er in ons geloof besloten ligt aan redenen vrijuit en hoopvol te leven. En zo het leven te vieren.

Laetare – Het is natuurlijk een beetje vreemd om het onderwerp ‘Vreugde’ te bespreken in de veertigdagentijd. Maar het is een kijkrichting die ons aangereikt wordt in het evangelie van komend weekend. Het is dan ook het weekend van halfvasten. Van Laetare: ‘wees verheugd’. Dat is ook te zien aan de kleur van de liturgie. Het paars van de veertigdagentijd wordt gemengd met het wit van Pasen en kleurt roze.

Liefde – Maar goed, het evangelie dus. We horen de evangelist hier in de eerste plaats spreken over de liefde van God voor Zijn wereld, die zo ver reikt dat Hij ons Jezus als redder en Verlosser heeft gegeven. Het antwoord op deze liefde is het geloof in Jezus. Een geloof waar we voor kunnen kiezen en dat onze manier van leven bepaalt. Wat we doen of niet doen, waarover we spreken of zwijgen. U weet wel: ‘in woord en gedachten en in doen en laten’. Kiezen dus, zeg Johannes, voor duisternis of licht.

Keuzes – Nu hebben we het leven niet in de hand, we kunnen niet bepalen wat er aan vreugde of verdriet op ons pad komt. Waar we wel een keuze in hebben is hoe we ermee omgaan. Deze weken herdenken we het Lijden van Christus, hierin klinkt ook de weerbarstigheid van ons leven mee. Kijkend met de ogen van het geloof maakt dit het leven niet persé makkelijker maar komt het wel in een ander perspectief te staan. Letterlijk in een ander licht. Het laatste woord is niet aan alles wat duister is maar aan het Licht, aan de Liefde, aan het Leven. Is dat te weten, geen reden om ons te verheugen en om geloof te vieren? Het valt te proberen, toch? Dat de wereld ons mag herkennen aan die vreugde. Laetare

*Met hartelijke groet – Marlene Falke, pastoraal werker*

**Op zondag 17 maart houdt Vronesteyn een Oriëntatiedag (14.00-17.00 uur). Rector Broeders van Vronesteyn nodigt daar van harte toe uit. De dag is bedoeld voor mannen (18-45 jaar) die een roeping ervaren tot het priesterschap of diaconaat. Op de Oriëntatiedag kunnen zij in gesprek over hoe je je roeping kunt onderzoeken en over de diocesane roeping van priesters en diakens in relatie tot de parochies in het bisdom.**

# Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen  
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

## Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden  
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden  
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden  
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

## Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.  
Elke vrijdag van 10.30-13 uur 071-5120401  
andere dagen uitsluitend per email.

[hartebrugkerk@kpnmail.nl](mailto:hartebrugkerk@kpnmail.nl)

website: [www.hartebrug.nl](http://www.hartebrug.nl)

Pastoor: Jeroen Smith  
[jhsmithpr@gmail.com](mailto:jhsmithpr@gmail.com)  
071-5130700

Museum Greccio: Henk Miedema  
[www.museumgreccio.nl](http://www.museumgreccio.nl)

Het museum is tijdelijk, wegens onderhoud, gesloten

## Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.  
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening  
NL12 INGB 0000 558718  
t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

## Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij  
graag tegemoet op bankrekening NL29 INGB 0002 595800  
t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons  
RSIN/fiscaal nummer 823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus  
Parochie te Leiden.

Collecte: 25/02 was € 182.00 03/03 was € 290.60

QR-Code 3/3 € 41,-- Donatiezuil 3/3 € 114,-- :

