



de Weekbrug

Zondag 29 Augustus 2021 - 11.15 uur

22^e Zondag door het jaar

Eucharistieviering

enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor
o.l.v. Theo Goedhart

voorganger:	Pastoor Walter Broeders
vaste gezangen:	Missa puerorum van Josef Rheinberger
voor de mis	Passacaglia - Dietrich Buxtehude
bij het offertorium:	Duet "Sub tuum praesidium" - Camille Saint-Saëns (soli: Jan Mooij en Theo Goedhart)
bij de communie:	Prélude - César Franck
na de zegen:	na de zegen: Toccata - Jan Nieland
organist:	Jan Verschuren
dirigent:	Theo Goedhart

vandaag jaarlijkse Miva collecte

Voor medische zorg voor de meest kwetsbaren in Kenia

Zie ook de folder, achter in de kerk

Misintenties

Pater Piet van der Westen	Jacomijn van Duin
Jan van Niekerk	Bart Klein
Giovanni Ammazzini	Hans en Toos Wijgers – Mandemaker
Corrie Koren – Hulsbosch	Fia Preenen – van Leeuwen
Henk Hack	Bernard Krabbendam
Levi Aloysius Visscher	Joannes en Maria van Kampenhout

Vieringen in de komende week

Donderdag 2 september	12,30 uur Eucharistieviering Voorganger Pastoor Jeroen Smith
Zondag 5 september	11.15 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor Walter Broeders Enkele leden van het Hartebrugkoor Kinderwoorddienst 13 uur Doopviering van Jean-Baptiste Miedema Voorganger: pastoor Walter Broeders
Vrijdag 10 september	14.30 uur: Gebedsviering met huwelijksluiting van Dominik Dziewiecki en Isabell Gdden Voorganger: Pastoor Jeroen Smith
Zondag 12 september	11.15 uur Eucharistieviering Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. Enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor

Vanaf nu gelden de volgende versoepelingen:

- Geen mondkapjes meer nodig.
- Geen maximum aantal kerkgangers meer (maar wel de 1,5 m in acht nemen bij lopen en zitten) Voor de Hartebrug maximaal 100 kerkgangers.
- Geen aanmeldplicht meer.
- Er blijft een registratieplicht aan de deur.
- Van max 4 naar max 12 cantores (op minstens 1,5 m van elkaar en goed geventileerd. - Volkszang blijft verboden.
- Communie uitreiking blijft zoals het nu is.

Egmond, woensdag 25 augustus 2021.

Beste parochianen

Momenteel verblijven de studenten van Vronesteyn met mij in de abdij van Egmond voor een korte retraite aan het begin van een nieuw studiejaar. Dit klooster is gesticht in 1935 vanuit de abdij van Oosterhout. Alles in dit klooster gebeurt in volstrekte rust: de eucharistie, de maaltijden in stilte en het werk in huis of op het land. Voor hen die hier te gast mogen zijn een verademing.

Galaten — Wij lezen met elkaar de Galatenbrief van de apostel Paulus. Hij stimuleert de inwoners van Galatië (het huidige Turkije, rond Ankara) om te vertrouwen op Christus. Door Christus zijn wij verlost, niet door de wet!

Blijf trouw aan jouw geloof in Christus, schrijft hij. En als je gelooft, doe dan wat Christus jou heeft opgedragen. Leef naar de Geest en dient elkaar met liefde.

Parochie — Dat bracht ons bij de vraag aan de toekomstige priesters van ons bisdom: hoe zou jouw parochie eruit moeten zien als jouw geloven in Christus centraal staat? Zijn wij te veel bezig met het doen, het navolgen van de regeltjes en lijkt het erop dat de bezinning op ons geloof in Christus ondergesneeuwd raakt?

Liturgie — Kunnen wij in onze kerken in onze liturgie het venster naar de eeuwige openen? Hebben de woorden uit de Schriften, de overweging en mijn gang naar de heilige Communie mijn geloof versterkt? Daarbij staan alle regels in de liturgie niet op zichzelf, maar hebben een doel. Onze houding, onze intentie en uitstraling zal het verlangen naar God wekken en ons geloof versterken.

De broeders in het klooster houden ons dit voor.

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders

Wat is de Wereldgebedsday voor de Zorg voor de Schepping?

In 1989 riep Patriarch Dimitrios 1 september uit tot 'Dag van Gebed voor het Milieu'. Dit omdat 1 september in de Orthodoxe Kerk de start van het kerkelijk jaar is. De Wereldraad van Kerken nam dit initiatief in 1997 over en in 2015, het jaar waarin zijn encycliciek 'Laudato Si' werd gepubliceerd, riep Paus Franciscus **1 september** uit tot de Wereldgebedsday voor de Zorg voor de Schepping. Dit is dus de dag waarop alle christenen verbonden zijn in gebed voor de schepping.

Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.
bereikbaar op het secretariaat op dinsdag en vrijdag van 10.30 – 13.00 uur,
tel. 071 5120401,
e-mail: hartebrugkerk@kpnmail.nl website: www.hartebrug.nl
op overige dagen bij dringende noodzaak;
tel. 06 53712650 – wimbarning@casema.nl

Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,
Bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag: m.dehoogh@hotmail.com
Museum Greccio: Jan van Loon, www.museumgreccio.nl-
www.beeldbankgreccio.nl

Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening NL12 INGB
0000 558718
t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij graag tegemoet op
bankrekening NL29 INGB 0002 595800
t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden
U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal nummer
823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie Leiden

<p>Opbrengst: QR-code 22/8 € 11,- Donatiezuil: 22/8 € 133,- Collecte: 15/8 € 224,55 en 22/8 € 258,55</p>
--