



de Weekbrug

Zondag 7 Februari 2021 - 11.15 uur

5^e Zondag door het jaar

Eucharistieviering en kinderwoorddienst

enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor
o.l.v. Theo Goedhart

voorganger:	Pater Leo van Ulden ofm
vaste gezangen:	De schola zingen de vaste gezangen uit de 11e mis
orgelmuziek voor de mis:	Echofantasia a-klein - Jan Pieterszoon Sweelinck
bij het offertorium:	Orgelmuziek: Sonata A-Dur, deel 1: Allegro - Carl Philipp Emanuel Bach
bij de communie:	Orgelmuziek: Orgelmuziek: Sonata A-Dur, deel 1: Allegro - Carl Philipp Emanuel Bach
na de zegen:	Orgelmuziek: Paraphrase over 'Gelukkig is het Land', finale - Jacob Bijster
organist:	Jan Verschuren
dirigent;	Theo Goedhart

Misintenties voor de overledenen:

Ger Marcellis	Bart Klein
Henk Hack	Hans en Toos Wijgers – Mandemaker
Elisabeth Sassen – Pieterse	Fia Preenen – van Leeuwen
Gé en Carolien Sassen	Bernard Krabbendam
Giovanni Ammazzini	Peter en Tiny de Goede
Corrie Koren – Hulsbosch	Joannes en Maria van Kampenhout
Levi Aloysius Visscher	Jacomijn van Duin
Oud Pastoor Ben Demmers	Joop Kruijs

Vieringen in de komende week

Donderdag 11 februari	12.30 uur – Eucharistieviering Voorganger: pater Leo van Ulden ofm.
Zondag 14 februari	11.15 uur Eucharistieviering 6e zondag door het jaar Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. Enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor

Catecheseclub de Vriendjes van Franciscus

De Vriendjes van Franciscus is een catecheseclub ,bedoeld voor kinderen van **groep 5 t/m groep 7**. Ook broertjes en zusjes vanaf groep 4 zijn welkom. De maandelijkse bijeenkomsten zijn boeiend en interactief. Dit jaar is ons thema 'Laudato Si', dat betekent 'Wees Geprezen!' Wij danken God voor de mooie natuur en vragen Hem ons te helpen bij het zorg voor onze planeet, de aarde. Wil je dat ook? Kom eens kijken! De bijeenkomsten zijn op **zaterdagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur** in de bijsacristie van de Hartebrugkerk in de komende tijd **op 13 februari en op 17 april**.

De Vriendjes worden gevraagd om in maart mee te doen met de 40-dagentijdactiviteit van de Hartebrug. Begeleiding Victoria Twist en Lamis Ahmar. Info Victoria Twist, 071 523 6556 of vj.twist@kpnplanet.nl.

Het motto van de Vriendjes is 'Liefde voor God, voor elkaar en voor de natuur.

Aan de leden van de Hartebrug gemeenschap,

Het zal u waarschijnlijk zijn opgevallen dat de opstelling van de liturgische assistenten, onze misdienaars, acolieten en de lector, op het priesterkoor is veranderd. Tijdens het tafelgebed (“de eucharistische liturgie”) staan ze voortaan bij hun zitplaats.

Op het eerste gezicht mag dit lijken alsof ze ‘terzijde’ zijn geschoven. Maar niets is minder waar. Het is nog maar kort geleden dat onze paus geweest heeft op het belang van de deelname van christengelovige aan de eredienst als lector en acoliet.

De ‘nieuwe positionering’ is wat het goed vieren van de eucharistie vraagt met alle aandacht op het sacrament een geen afleiding door mensen die er om heen staan. Tot nu toe was het er nog niet van gekomen deze ‘vernieuwing in de lijn van de traditie’ door te voeren. Voor het vieren van de eucharistie zijn we naast pastoor Broeders en pater van Ulden immers aangewezen op ‘gast-celebranten’ met ieder zo de eigen voorkeuren.

Het live-streamen van de vieringen vormde echter een goede aanleiding. Het gemis aan diepte in het beeld bracht een nadenken over de opstelling met zich mee. Een logisch stap was in het verlengde daarvan ‘het maar gelijk te doen zoals het hoort’. Dus tijdens het Eucharistisch gebed staan alleen de celebrant en eventuele priesters die concelebreren bij het altaar. Zij dragen ‘in persona Christi’ immers het offer op. Alle anderen blijven tijdens het Eucharistisch gebed bij hun zitplaats staan en knielen zo mogelijk bij de consecratie.”

Als u nog vragen heeft dan hoor ik die graag

Hartelijke groet,

Pw Marlene Falke-de Hoogh, eerst aanspreekbare voor Regio Zuid

Bron citaat: <https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2017/07/Notitie-Over-bepaalde-onderdelen-van-de-Eucharistie.pdf> p.13

Afgelopen maandag bereikte ons het bericht dat onze koster en beheerder Joop Kruijs plotseling is overleden. Dinsdag 9 februari a.s. omstreeks 11.50 uur zal de rouwstoet de Hartebrug, als laatste groet, passeren.

Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.
bereikbaar op het secretariaat op dinsdag en vrijdag van 10.30 – 13.00 uur,
tel. 071 5120401,
e-mail: hartebrugkerk@kpnmail.nl website: www.hartebrug.nl
op overige dagen bij dringende noodzaak; tel. 06 53712650 – wimbarning@casema.nl

Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,
Bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag: m.dehoogh@hotmail.com
Museum Greccio: Jan van Loon, www.museumgreccio.nl- www.beeldbankgreccio.nl

Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag
op rekening NL12 INGB 0000 558718
t.n.v. Parochie HH Petrus en Paulus Hartebrugkerk te Leiden

Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij graag tegemoet op
bankrekening NL29 INGB 0002 595800
t.n.v. Parochie HH Petrus en Paulus Kerkbijdrage Hartebrugkerk te Leiden
U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal nummer
823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie Leiden

QR-code 31/1 € 30,-- collectes: 31/1 € 82,30 donatiezuil: 31/1 € 111,--
