



de Weekbrug

Zondag 4 juli 2021 - 11.15 uur

14e zondag door het jaar

Eucharistieviering en kinderwoorddienst

enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor
o.l.v. Theo Goedhart

voorganger:

Pastoor Walter Broeders

vaste gezangen:

Het koor zingt de vaste gezangen uit de 8e mis

voor de mis

Orgelmuziek: Fantasia A-Dur - Georg Philipp Telemann

bij het offertorium:

Marcietta - Théodore Dubois

bij de communie:

Sonata III, BWV 527, deel 1: Andante - Johann Sebastian Bach

na de zegen:

Orgelmuziek: Fuga F-Dur - Dietrich Buxtehude

organist:

Jan Verschuren

dirigent:

Theo Goedhart

Misintenties voor de overledenen:

Alice van Dam – Schilder	Bart Klein
Ouders Barning – Overduin	Hans en Toos Wijgers – Mandemaker
Ger Marcellis	Fia Preenen – van Leeuwen
Giovanni Ammazzini	Bernard Krabbendam
Corrie Koren – Hulsbosch	Joannes en Maria van Kampenhout
Henk Hack	Jacomijn van Duin
Levi Aloysius Visscher	

Vieringen in de komende week

Zondag 11 juli	11.15 uur Eucharistieviering Voorganger: pater Thijs Moons ofm.conv. Enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor
Zondag 18 juli	11.15 uur Eucharistieviering Voorganger: pastoor Walter Broeders Enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor
Zondag 25 juli	11.15 uur Eucharistieviering Voorganger: pater Thijs Moons ofm.conv. Enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor

Vanaf dit weekend hebben de bisschoppen versoepelingen afgekondigd:

- Geen mondkapjes meer nodig.
- Geen maximum aantal kerkgangers meer (maar wel de 1,5 m in acht nemen bij lopen en zitten) Voor de Hartebrug maximaal 100 kerkgangers.
- Geen aanmeldplicht meer.
- Er blijft een registratieplicht aan de deur.
- Van max 4 naar max 12 cantores (op minstens 1,5 m van elkaar en goed geventileerd).
- Volkszang blijft verboden.
- Communie uitreiking blijft zoals het nu is.



Vandaag is de laatste kinderwoorddienst voor de zomervakantie. Voor de kinderen is er een lunch in de Romanuszaal. Na de vakantie is de eerste kinderwoorddienst op zondag 5 september a.s.

De Martelaren van Gorcum en mijn roeping

Het Bedevaartsoord in Brielle is al heel lang een bekende plaats voor mij. Als kind was het de kerk waar we Kerstmis en Pasen vierden. Die plaats maakte toen al veel indruk. Maar de gedachte dat ik er ooit priester zou zijn, kwam in de verste verte in m'n hoofd niet op.

Maar... zoals het wel vaker gaat in het leven, kom je met een omweg op de plaats van je bestemming terecht. Voor mij was het een letterlijke omweg. Techniek was m'n grote passie. En zo ben ik elektrotechniek gaan studeren in Delft. Het ging me goed af en na m'n promotie vond ik een baan in de Verenigde Staten. Daar, ver weg van alles wat me bekend was, ben ik op het spoor van God gekomen. Daar kwam op een gegeven moment de gedachte op: zou God me roepen tot het priesterschap?

Maar dan, wat doe je dan? Hoe kun je een antwoord op die vraag vinden? Gebed was voor mij een belangrijk instrument. Vaak in aanbidding voor het Heilig Sacrament, maar ook vroeg ik om de voorspraak van dierbare heiligen. En zo kwamen die Martelaren van Gorcum weer in beeld. De heiligen die ik me nog herinnerde van vroeger.

Als ik in de zomer op vakantie in Nederland was, ging ik dan ook vaak naar de Bedevaartkerk in Brielle. Ik bad in het bijzonder op voorspraak van deze heiligen om inzicht in mijn roeping. Wat zou God nu van mij vragen? Twee heiligen hadden mijn bijzondere aandacht, de twee pastoors van Gorcum. Nicolaas Poppel vanwege zijn grote devotie voor het Heilig Sacrament en Leonardus Veghel vanwege zijn geleerdheid, en zijn manier van leiding geven aan die parochie in Gorcum.

Uiteindelijk kreeg ik meer inzicht en heb de sprong gewaagd. Want dat blijft het: een sprong in geloof; 100% zekerheid zal je nooit hebben. Dat is nu zo'n 20 jaar geleden, en nog altijd denk ik dat het de juiste keuze was.

De Martelaren van Gorcum zijn me altijd dierbaar gebleven. Dat is ook een reden dat ik me nu met enthousiasme inzet voor het Bedevaartsoord. Ik hoop van harte dat voor velen van jullie de Martelaren van Gorcum een voorspraak mogen zijn!

Pastoor Jack Glas,

Custos van het Bedevaartsoord van de Martelaren van Gorcum in Brielle

En Pastoor van de Federatie Clara en Franciscus R.K. Groene Hart

Op zaterdag 10 juli om 11.00 uur vindt de Nationale Bedevaart Brielle plaats.
Deze wordt uitgezonden als livestream. Zie website bisdom Rotterdam.
Viert u online ook mee?

Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.
bereikbaar op het secretariaat op dinsdag en vrijdag van 10.30 – 13.00 uur,
tel. 071 5120401,
e-mail: hartebrugkerk@kpnmail.nl
website: www.hartebrug.nl
op overige dagen bij dringende noodzaak; tel. 06 53712650 – wimbarning@casema.nl

Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,
Bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag: m.dehoogh@hotmail.com
Museum Greccio: Jan van Loon, www.museumgreccio.nl - www.beeldbankgreccio.nl

Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag
op rekening NL12 INGB 0000 558718
t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij graag tegemoet op
bankrekening NL29 INGB 0002 595800
t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden
U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal nummer
823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie Leiden

Opbrengst collecte E.H.C. van 06/06 € 258.00

Collecte 20/06 € 60.30 en van 27/06 € 84.45

QR-code 27/6 € 15,-- Donatiezuil: 27/6 € 86,--