



de Weekbrug

Zondag 30 mei 2021 - 11.15 uur
Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid

Eucharistieviering

enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor
o.l.v. Theo Goedhart

voorganger:	Pastoor Walter Broeders
vaste gezangen:	Het koor zingt de vaste gezangen uit de 8e mis
voor de mis	Orgelmuziek: Magnificat VIII Toni – Heinrich Scheidemann
bij het offertorium:	Orgelmuziek: Heut' triumphiret Gottes Sohn, BWV 630 – Johann Sebastian Bach en Allein Gott in der Höh sei Ehr – Andreas Nikolaus Vetter
bij de communie:	Orgelmuziek: Thema en variaties over 'Vater unser im Himmelreich' (Sonata VI) – Felix Mendelssohn Bartholdy en Variatie over 'Veni Creator Spiritus' – Maurice Duruflé
na de zegen:	Orgelmuziek: Allegro molto' uit Sonata VI – Felix Mendelssohn Bartholdy
organist:	Jan Verschuren
dirigent:	Theo Goedhart

Misintenties voor de overledenen:

Odhila Amorisa Marquez	Hans en Toos Wijgers – Mandemaker
Giovanni Ammazzini	Fia Preenen – van Leeuwen
Corrie Koren – Hulsbosch	Bernard Krabbendam
Henk Hack	Joannes en Maria van Kampenhout
Levi Aloysius Visscher	Jacomijn van Duin
Bart Klein	

Vieringen in de komende week

Zondag 6 juni	11.15 uur Eucharistieviering Voorganger: pastoor Walter Broeders Enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor 13.00 uur Eerste Heilige Communie Voorganger: pastoor Walter Broeders Aanmelding niet meer mogelijk
Donderdags	<u>Geen</u> Eucharistievieringen meer
Zondag 13 juni	11.15 uur Eucharistieviering Voorganger: pater Thijs Moons ofm.conv. Enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor

**Bij alle VIERINGEN OP ZONDAG is aanmelden verplicht!
Graag voor vrijdag 19.00 uur via Hartebrugkerk@kpnmail.nl**

U ontvangt ALLEEN bericht als de kerk met de 60 kerkgangers vol is

Heilige Drie-eenheid

De zondag na Pinksteren vieren we de H. drie-eenheid. We hoeven het echt niet zonder de hulp van de Vader en de Zoon te doen. Hoe zouden we dat ook kunnen? We horen Jezus zeggen: "Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld." (Mt 28:18b-20) Anders gezegd: hup, handen uit de mouwen en doe iets! Mét het besef dat naast de Geest ook de Vader en de Zoon ons altijd zullen steunen in dit goede werk.

overgenomen uit De Doortocht jaargang 58 nr.3 , (blad van de Orde van Franciscaanse Seculieren). Geschreven door Hans-Peter Bartels ofm

Voor Elkaar Leiden

Aanvullende vrijwillige hulp voor kwetsbare burgers. Dat is wat Stichting Voor Elkaar Leiden sinds 2010 organiseert met allerlei kerken in Leiden. Zodat kerkleden en parochianen op een praktische manier handen en voeten kunnen geven aan naastenliefde, naast alles wat in/vanuit ons eigen diaconaal centrum De Bakkerij gebeurt. Burgers kunnen vrijwel overal terecht met hulpvragen, maar niet iedereen komt bij het juiste loket. Een deel van de burgers die wél bij het juiste loket komen, kunnen de adviezen die ze meekrijgen thuis niet zelf voor elkaar krijgen. Aanvullende (maatjes)hulp is voor velen een uitkomst; een begin van een weg naar herstel. Omdat naastenliefde nauw aansluit bij de missie van de kerk, organiseert Stichting Voor Elkaar Leiden een aantal concrete activiteiten waar kerkleden en parochianen gemakkelijk aan mee kunnen doen.

Wat is er zoals te doen

Er zijn met name "individuele hulp" activiteiten, heel divers, dus misschien zit er wel iets bij wat aansluit bij uw/jouw talenten en mogelijkheden, bijvoorbeeld:

- Als SchuldHulpMaatje burgers uit de financiële problemen helpen
- Als JobHulpMaatje werkzoekenden ondersteunen
- Als HiP vrijwilliger praktische of sociale 'Hulp in Praktijk' bieden aan mensen die eenzaam zijn
- Op donderdagavond in de Fietskliniek kleine reparaties doen voor mensen die geen fietsenmaker kunnen betalen
- In september t/m november meehelpen met de Serve the City Sinterklaasactie voor kinderen die geen cadeautjes van hun ouders kunnen krijgen, zodat ze tóch thuis een gezellig Sinterklaasfeest kunnen vieren
- In het voor- of najaar meehelpen met de Pre Marriage Course of Marriage Course

Meer info of aanmelding?

Kijk voor meer informatie of aanmelding op www.VoorElkaarLeiden.nl, of bel via 071-20 321 20.

Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.
bereikbaar op het secretariaat op dinsdag en vrijdag van 10.30 – 13.00 uur,
tel. 071 5120401,
e-mail: hartebrugkerk@kpnmail.nl
website: www.hartebrug.nl
op overige dagen bij dringende noodzaak; tel. 06 53712650 – wimbarning@casema.nl

Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,
Bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag: m.dehoogh@hotmail.com
Museum Greccio: Jan van Loon, www.museumgreccio.nl - www.beeldbankgreccio.nl

Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag
op rekening NL12 INGB 0000 558718
t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij graag tegemoet op
bankrekening NL29 INGB 0002 595800
t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden
U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal nummer
823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie Leiden

Opbrengst collecte

QR-code 23/5 €45,-- Donatiezuil: 23/5 € 305,--