



de Weekbrug

Zondag 7 april 2019

5e zondag van de Veertigdagentijd

11.15 uur – Eucharistieviering en kinderwoorddienst

Schola Cantorum

voorganger:	Pater Leo van Ulden ofm.
wisselende gezangen:	Gregoriaans
vaste gezangen:	17e mis
voor de mis:	stilte
bij het offertorium:	Prélude - Cesar Franck
bij de communie:	Symphonie V, Allegro-cantabile - Charles-Marie Widor
na de zegen:	Toccata - Alloys Clausmann
organist:	Jan Verschuren
dirigent:	Patrick de Jonge

Na afloop van de Eucharistieviering is er koffiedrinken in de Romanuszaal

After mass you are welcome in the Romanuszaal for a cup of coffee

Misintenties voor de overledenen

José Maria Hoek	Henk Hack
Alice van Dam-Schilder	Bart Klein
Riet Karreman	Levi Aloysius Visscher
Leo van Veen	Toos Wijgers – Mandemaker
Ouders Barning – Overduin	Fia Preenen – van Leeuwen
Ger Marcellis	Bernard Krabbendam
Elisabeth Sassen-Pieterse	Peter en Tiny de Goede
Gé en Carolien Sassen	Joannes en Maria van Kampenhout
Giovanni Ammazzini	Jacomijn van Duin

Vieringen in de komende week

Donderdag 11 april	12.30 uur – Eucharistieviering in de kerk Donderdag in week 5 van de veertigdagentijd Voorganger pater Leo van Ulden ofm. Daarna is er tot 13.30 uur gelegenheid voor een biechtgesprek
Zondag 14 april	11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst Palmzondag Voorganger pastoor Walter Broeders Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart

Activiteiten agenda

Zondag 7 april	09.15 uur – EHC voorbereiding – Romanuszaal 12.15 uur – koffiedrinken en kinderlunch
Dinsdag 9 april	15.00 uur – Repetitie Dameskoor – Romanuszaal
Woensdag 10 april	13.30 uur – Ouderensoos – Romanuszaal 19.45 uur – Repetitie Schola Cantorum – Romanuszaal 20.15 uur – Repetitie Hartebrugkoor – Romanuszaal
Zaterdag 13 april	14.00 uur – Palmpaasstocken maken – Romanuszaal 14.00 uur – Open Kerk Actie

Vastenactie

Project: "Water verandert alles"

Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt. In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de gevolgen van het gebrek aan schoon, toegankelijk water. Ze lopen vaak dagelijks urenlang naar het dichtstbijzijnde moeras, naar de rivier of het meer om water te halen. Die tijd kunnen ze niet besteden aan andere dingen, zoals naar school gaan of geld verdienen.

De Vastenactie ondersteunt waterprojecten in Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië met putten, pompen, opslagtanks etc. die schoon water dichtbij mensen brengen. En daarmee worden levens blijvend veranderd!

Paasmarktje en inzameling voor de Vastenactie

De jeugd houdt vandaag bij de uitgang van de kerk inzameling en een paasmarktje, de opbrengst is bestemd voor de Vastenactie.

Volgende week zondag is de collecte bij de offerande bestemd voor de Vastenactie.

Meditatie rond een hongerdoek

Ieder jaar wordt er voor de veertigdagentijd een hongerdoek gemaakt. Het is een onderdeel van de Vastenactie. Dit jaar draagt het hongerdoek het thema: 'Mens waar ben je?', naar de vraag die God stelt aan de eerste mensen als zij zich voor Hem verborgen houden na het eten van de boom van goed en kwaad (gem 3:9). Dit hongerdoek is te bewonderen in de St.Petruskerk aan de Lammenschansweg.

Vanmiddag, zondag 7 april van 15.00 -15.30 uur

wordt er aan de hand van dit hongerdoek een half uurtje mediterend stil staan bij die vraag: 'Mens waar ben je?'. Een vraag naar ons staan in de wereld, onze verantwoordelijkheid voor de wereld, voor elkaar, voor onszelf en voor onze relatie met God. De meditatie wordt begeleid door onze pastoraal werker Marlène Falke en Cathalijne Louwes, lid van de Pastoraatgroep.

Naar de Passion in Dordrecht

Op Witte Donderdag 18 april gaat pastoor Walter Broeders met tieners en jongeren naar de Passion in Dordrecht. Ga je mee?

De bus vertrekt om 16.30 uur vanaf de Goede Herder kerk in Zoeterwoude Rijndijk. Om 18.00 uur wordt de Eucharistie met de bisschop gevierd, daarna lopen wij de tocht. Indien er plaats is kunnen ouders ook mee.

Opgeven bij pastoor Broeders: 06 27140117 of w.p.l.broeders@gmail.com

Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Corry Arendse
bereikbaar op het secretariaat iedere dinsdag en vrijdag
van 10.00 – 14.00 uur tel. 071 5120401,
op overige dagen bij noodzaak eventueel 06 25198458
Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,
Bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag: pwmarnenefalke@hotmail.com
Koster/beheerder: Joop Kruijs, tel. 06 51535420
e-mail: hartebrugkerk@kpnmail.nl website: www.hartebrug.nl
Museum Greccio: Jan van Loon, www.museumgreccio.nl

Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag
op rekening NL12 INGB 0000 558718
t.n.v. HHPP Hartebrugkerk te Leiden

Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij graag tegemoet op
bankrekening NL29 INGB 0002 595800
t.n.v. HHPP Kerkbijdrage Hartebrugkerk te Leiden
U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal nummer
823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie

Opbrengst collecte zondag 31 maart 2019

€ 309,05

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage!