



de Weekbrug

Zondag 13 januari 2019

Doop van de Heer

Terugkomviering dopelingen 2018

11.15 uur – Eucharistieviering

Schola Cantorum

voorganger:	Pastor Rob Kurvers
wisselende gezangen:	Gregoriaans
vaste gezangen:	8e mis
voor de mis:	Suite 1 - Elias Bronnemüller
bij het offertorium:	Sonata III, 1e deel, Andante - Johann Sebastian Bach
bij de communie:	Christ unser Herr zum Jordan kam - Samuel Scheidt Christ Notre Seigneur vint au Jourdain - Marcel Dupré
na de zegen:	Toccatà - Antoon Maessen
organist:	Jan Verschuren
dirigent:	Theo Goedhart

Misintenties voor de overledenen:

Elisabeth Sassen – Pieterse	Bernard Krabbendam
Gé en Carolien Sassen	Peter en Tiny de Goede
Giovanni Ammazzini	Joannes en Maria van Kampenhout
Henk Hack	Jacomijn van Duin
Bart Klein	Huub Vertegaal
Levi Aloysius Visscher	Coby Schoof – Vierhout
Toos Wijgers – Mandemaker	Margaretha Maria de Geest – Barends
Fia Preenen – van Leeuwen	Riet Jongmans – de Winter

Vieringen in de komende week

Donderdag 17 januari	12.30 uur – Eucharistieviering in de kerk H. Antonius, Abt Misintentie voor overledene: Pedro Croes Voorganger pater Leo van Ulden ofm. Daarna is er tot 13.30 uur gelegenheid voor een biechtgesprek
Zondag 20 januari	11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst Kennismaking Eerste-Communicanten Tweede zondag door het jaar Voorganger pater Leo van Ulden ofm. Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart

Activiteiten agenda

Zondag 13 januari	14.00 uur – Nieuwjaarsbijeenkomst Zonnebloem – Romanuszaal
Woensdag 16 januari	13.30 uur – Ouderensoos – Romanuszaal 19.45 uur – Repetitie Schola Cantorum – Romanuszaal 20.15 uur – Repetitie Hartebrugkoor – Romanuszaal
Vrijdag 18 januari	14.00 uur – Opening Lustrumjaar Quintus - kerk
Zondag 20 januari	09.15 uur – Voorbereiding EHC – Romanuszaal 12.15 uur – Koffiedrinken – Romanuszaal

De 'Happy Socks' van het geloof

Als ik met een kruisteken mijn gebed na de communie afsluit, valt mijn oog op de man voor mij. Onder zijn correcte pak komen bont gekleurde sokken vandaan. Happy Socks, zo weet ik. De naam zet mij voor een moment aan het denken. Vrolijk wordt je zeker van, maar Happy in de zin van gelukkig? Op de fiets naar huis komen die sokken weer terug in mijn gedachten. En ik herinner me een uitspraak van mijn grootmoeder: 'als je voeten warm zijn ben je helemaal warm'. Sokken dragen dus zeker bij aan je welbevinden. Het woord 'geluk'vind ik te ver gaan. Het brengt me logischerwijs bij de vraag: 'Wat jou als mens nu gelukkig maakt?'

Geloof, denk ik meteen. Weet hebben van het bestaan van Iemand die jou te boven en te buiten gaat: God; Vader, Zoon en Geest. Al mijmerend vraag ik me af wat nu 'de Happy Socks' van het geloof zijn. Gebed, valt me in. Gebed in als zijn veelkleurigheid. Gebed houdt ons geloof warm. En om met oma te spreken: 'als je geloof warm blijft dan blijft je leven warm'. Dan heb je, zelfs op de meest weerbarstige momenten, weet van God. Emmanuel, zeggen we in deze dagen, God met ons. God die om ons bewogen is.

Marlène Falke – de Hoogh, pastoraal werker

Film en Spiritualiteit

Vrijdag 25 januari 2019 in de Romanuszaal

The Butler

In deze film uit 2013 volgen we het leven van Cecil, die meer dan drie decennia butler is geweest in Het Witte Huis en kamerheer van acht presidenten. Tegen de achtergrond speelt de Afro-Amerikaanse emancipatie en historische gebeurtenissen zoals de moord op Martin Luther King. Als kijker worden we onder meer voor de vraag gesteld naar de waardigheid van menselijk leven. Voor God is ieder mens gelijk, maar tussen mensen pakt dat vaak heel anders uit.

Inloop met koffie om 19.00 uur

aanvang film 19.15 uur

iedereen is welkom, toegang is gratis.

aanmelden bij: arendse.corry@hetnet.nl

2019 Jaar van de Roepingen

Vandaag, op het feest van de Doop van de Heer sluiten wij de Kersttijd af. In een herderlijk schrijven nodigt de bisschop van Rotterdam ons uit om in de loop van dit kalenderjaar aandacht te hebben voor het Jaar van de Roepingen, om bisdombreed stil te staan bij de roeping die we van de Heer ontvangen hebben, als gemeenschap en persoonlijk. De brief van de bisschop kunt u meenemen vanuit het informatierek achter in de kerk.

Hartebrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

Contacten:

Secretariaat Hartebrugkerk: Corry Arendse
bereikbaar op het secretariaat iedere dinsdag en vrijdag
van 10.00 – 14.00 uur tel. 071 5120401,
op overige dagen bij noodzaak eventueel 06 25198458
Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,
Bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag: *pwmarnenefalke@hotmail.com*
Koster/beheerder: Joop Kruijs, tel. 06 51535420
e-mail: *hartebrugkerk@kpnmail.nl* website: *www.hartebrug.nl*
Museum Greccio: Jan van Loon, *www.museumgreccio.nl*

Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag
op rekening NL12 INGB 0000 558718
t.n.v. HHPP Hartebrugkerk te Leiden

Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij graag tegemoet op
bankrekening NL29 INGB 0002 595800
t.n.v. HHPP Kerkbijdrage Hartebrugkerk te Leiden
U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal nummer
823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie

Opbrengst collecte zondag 6 januari 2019

€ 272,90

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage!