

de Weekbrug

Zondag 13 augustus 2017

19e zondag door het jaar
11.15 uur – Eucharistieviering
Schola Cantorum

voorganger:	Pater Leo van Ulden ofm.
wisselende gezangen:	Gregoriaans
vaste gezangen:	11e mis
voor de mis:	Mode de sol (uit Huit pièces modales pour orgue) - Jean Langlais
bij het offertorium:	uit Choralvorspiele op. 135a - Max Reger
bij de communie:	Andante für eine Walze in eine kleine Orgel (KV 616) - W.A. Mozart
na de zegen:	Wir glauben all an einen Gott (BWV 680) - J.S. Bach
dirigent-organist:	Theo Goedhart

Misintenties voor de overledenen:

Elisabeth Sassen – Pieterse
Gé en Carolien Sassen
Giovanni Ammazzini
Henk Hack
Bart Klein
Levi Aloysius Visscher

Toos Wijgers – Mandemaker
Truus Neuteboom – Hoogland
Pater Jan van Duijnhoven
Hans en José Claesen – Thomas
Margaretha Maria de Geest – Barends
Riet Jongmans – de Winter

Vieringen in de komende week

Dinsdag 09.00 uur 19.00 uur	15 augustus – Maria Tenhemelopneming Eucharistieviering in de Petruskerk, Lammenschansweg Eucharistieviering in de Lodewijkkerk, Steenschuur Voorganger pastoor Jeroen Smith
Donderdag 12.30 uur	17 augustus – Donderdag in week 19 door het jaar Eucharistieviering in de dagkapel Voorganger pastoor Walter Broeders
Zondag 11.15 uur	20 augustus – 20e zondag door het jaar Eucharistieviering Voorganger pastoor Walter Broeders Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart

Activiteiten agenda

Woensdag 16 augustus	19.45 uur Repetitie Schola Cantorum – Romanuszaal 20.15 uur Repetitie Hartebrugkoor – Romanuszaal
---------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vakantiestop:

Repetities Dameskoor t/m 15 augustus
Ouderensoos t/m 23 augustus



15 augustus

Maria Tenhemelopneming

Jaarlijks wordt op 15 augustus door katholieke en orthodoxe christenen wereldwijd de Maria Tenhemelopneming gevierd. Met het feest wordt herdacht dat de heilige maagd Maria door God werd opgenomen in de hemel. Hoewel het feest al sinds de 6^e eeuw een belangrijke plek binnen het geloof inneemt, verklaarde paus Pius XII de Maria Tenhemelopneming pas in 1950 tot een officieel katholiek dogma.

De eerste vermelding van de opneming van Maria in de hemel was afkomstig uit het boek *Liber Requiei Mariae* dat waarschijnlijk begin 4^e eeuw geschreven is. Het was vooral bekend binnen de Oosterse Kerk waar de gelovigen toen ook al een feest kenden dat ze de Ontslapenis van de Moeder Gods noemden.

Binnen de kerk bestond nog veel onduidelijkheid over Maria en haar opneming in de hemel. Zo wist eigenlijk niemand wanneer Maria precies naar de hemel was gegaan en of zij dat deed toen ze nog leefde of nadat ze gestorven was. De Bijbel geeft geen zekerheid over hoe Maria door God in de hemel werd opgenomen, waardoor er veel ruimte was voor speculatie. In de 4^e of 5^e eeuw werd in het boek *De Obitu S. Dominae* aan de hand van de *Openbaring van Johannes* uit het Nieuwe Testament beweerd dat Maria levend en met haar hele lichaam naar de hemel ging. Duidelijkheid kwam er nooit, maar vanaf eind 5^e eeuw werd de verering van Maria steeds belangrijker binnen de kerk.

De patriarch van Alexandrië, Theodosus, schreef in 556 dat er in Egypte twee dagen waren waarop Maria centraal stond. Op 16 januari herdachten de Egyptenaren de dood van Maria, terwijl zij op 9 augustus haar opneming in de hemel vierden. De Byzantijnse keizer Maurikios stelde in 600 de datum voor zijn gehele rijk vast op 15 augustus. Kort daarna verspreidde de Mariaverering zich naar West-Europa. Paus Sergius I maakte rond 700 melding van het feest en paus Leo IV erkende Maria Tenhemelopneming halverwege de 9^e eeuw als officieel katholiek feest.

In vrijwel alle traditioneel katholieke of orthodoxe landen is Maria Tenhemelopneming een verplichte vrije dag. Onder meer in België, Frankrijk, Spanje en Italië is dat het geval. Wegens de protestantse achtergrond van Nederland is dat hier nooit het geval geweest. Aangezien Nederlandse katholieken geen vrije dag krijgen houden veel kerken 's avonds als alternatief voor de feestdag een speciale dienst.

In onze parochie HH Petrus en Paulus is er op deze dag een eucharistieviering om 09.00 uur in de Petruskerk en 's avonds om 19.00 uur in de Lodewijkkerk.



Hartebbrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden

Contacten:

Secretariaat Hartebbrugkerk: Corry Arendse
bereikbaar op het secretariaat iedere dinsdag en vrijdag van 10.00 – 14.00 uur
tel. 071 5120401, op overige dagen 071 3412889 of 06 25198458
Eerst aanspreekbare van het pastorale team: Marlène Falke-de Hoogh pw,
tel. 06 53249187, e-mail: m.dehoogh@hotmail.com
Koster/beheerder: Joop Kruijs, tel. 06 51535420
e-mail: hartebbrugkerk@kpnmail.nl website: www.hartebbrug.nl

Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag
op rekening NL12 INGB 0000 558718 t.n.v. HHPP Hartebbrugkerk te Leiden

Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij graag tegemoet op
bankrekening NL29 INGB 0002 595800
t.n.v. HHPP Kerkbijdrage Hartebbrugkerk te Leiden
U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal nummer
823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie

Opbrengst collecte:

Zondag 6 augustus € 309,55
Hartelijk dank voor uw bijdrage!