



WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN

Jaargang 48 - Nr. 08

de Weekbrug

Zondag 19 februari 2017

Zevende zondag door het jaar

11.15 uur – Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Hartebbrugkoor

voorganger:	Pastoor Walter Broeders
wisselende gezangen:	Gregoriaans
vaste gezangen:	Missa in honorem S. Nicolai - L. Rombach, en Credo 3
voor de mis:	Entrée Moderato - Léon Boëllmann
bij het offertorium:	Frau Musika spricht - Melchior Vulpius Andantino - Léon Boëllmann
bij de communie:	Moderato - Léon Boëllmann O salutaris hostia - Léon Boëllmann
na de zegen:	Allegro deciso - Léon Boëllmann
organist:	Klaas Trapman
dirigent:	Theo Goedhart

Na afloop van de eucharistieviering is er koffiedrinken in de Romanuszaal
After mass you are welcome in the Romanuszaal for a cup of coffee

Misintenties voor de overledenen:

Elisabeth Sassen – Pieterse
Gé en Carolien Sassen
Giovanni Ammazzini
Henk Hack
Levi Aloysius Visscher
Bart Klein

Riet van der Meijden
Pater Jan van Duijnhoven
Marianne Verplancke
Ger Marcellis
Marie-José Schils-Rommens
Nelleke van Dijk

Vieringen in de komende week

Woensdag 15.00 uur	22 februari – Doopviering Het heilig Doopsel wordt toegediend aan vier volwassen personen Voorganger pastoor Walter Broeders
Donderdag 12.30 uur	23 februari – H. Polycarpus, bisschop en martelaar Eucharistieviering Voorganger pastoor Walter Broeders
Zondag 11.15 uur	26 februari – Achtste zondag door het jaar Eucharistieviering Voorganger pastor Rob Kurvers Schola Cantorum o.l.v. Theo Goedhart

Activiteiten agenda

Zondag 19 februari	12.15 uur Koffiedrinken in de Romanuszaal
Dinsdag 21 februari	15.00 uur Repetitie Dameskoor in de Romanuszaal
Woensdag 22 februari	13.00 uur Soos voor ouderen - Romanuszaal 19.45 uur Repetitie Schola Cantorum - Romanuszaal 20.00 uur Catechese Geloof in alle redelijkheid – Petruspastorie 20.00 uur De Katholieke Reformatie – Joseph pastorie 20.15 uur Repetitie Hartebrugkoor - Romanuszaal
Donderdag 23 februari	20.00 uur Twitteren met God - Petruspastorie

Oriëntatiedag Vronesteyn

Op zondag 26 maart staan de deuren van Vronesteyn wijd open voor mannen die nadenken over het priesterschap of diaconaat.

Misschien denk je erover priester te worden, maar weet je niet wat daar allemaal bij komt kijken. Misschien denk je dat het diaconaat iets voor je is, maar wil je eerst weten wat dat precies inhoudt. Of misschien wil je eens met iemand praten omdat je gelooft dat je roeping voelt. Op de Oriëntatiedag kun je met al je vragen terecht bij de rector van de priester- en diakenopleiding, en ook bij de spiritueel (de geestelijk leidsman die bij de opleiding is betrokken) en natuurlijk bij de studenten. Je krijgt informatie over het opleidingstraject, de studie, de geestelijke vorming, stages. Je kunt het huis zien waar de studenten wonen, de kapel waar de vieringen worden gehouden, de bibliotheek, de woonkamer. De studenten kunnen je vertellen hoe het is om in Vronesteyn je vorming en toerusting te krijgen en je bijvoorbeeld de studieboeken laten zien.

Meld je aan via priesteropleiding@bisdomrotterdam.nl

Concert in de Hartebrugkerk

Zaterdag 25 februari om 19.30 uur

door het Nederlands Studenten Kamerkoor en Orkest
met o.a.

DONDE HABITE EL OLVIDO

Een opdrachtwerk van Joost Kleppe dat is gebaseerd op een gedicht van Luis Cernuda, één van mijn lievelingsdichters. Hij behoorde samen met o.a. Federico García Lorca tot de beroemde Generatie van '27. Het gedicht *Donde habite el olvido* (Waar de vergetelheid woont) schreef hij als jonge man naar aanleiding van een bittere verliefdheid. Een herkenbaar thema voor studenten, want juist als je jong bent kan liefdesverdriet er naar mijn ervaring enorm hard inhakken.

Wereldgebedsdag op vrijdag 3 maart 2017

20.00 uur viering in de Vredeskerk aan de Van Vollenhovenkade

Iedereen is welkom bij deze oecumenische gebedsviering die in meer dan 170 landen wordt gehouden. De liturgie is samengesteld door vrouwen uit de Filipijnen rond het thema:

Wat is eerlijk?

Het dameskoor van de Hartebrugkerk verleent de muzikale medewerking. Vanaf 19.30 inloop met koffie en Filipijns gebak en er worden foto's getoond en fairtrade artikelen aangeboden.





Hartebbrugkerk

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus

Adressen:

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden

Contacten:

Secretariaat Hartebbrugkerk: Corry Arendse
bereikbaar op het secretariaat iedere dinsdag en vrijdag
van 10.00 – 14.00 uur tel. 071 5120401,
op overige dagen 071 3412889 of 06 25198458
Eerst aanspreekbare van het pastorale team:
Marlène Falke-de Hoogh, e-mail: m.dehoogh@hotmail.com
Koster/beheerder: Joop Kruijs, tel. 06 51535420
e-mail: hartebbrugkerk@kpnmail.nl website: www.hartebbrug.nl

Misintenties:

Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag
op rekening NL12 INGB 0000 558718
t.n.v. HHPP Hartebbrugkerk te Leiden

Kerkbijdrage:

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij graag tegemoet op
bankrekening NL29 INGB 0002 595800
t.n.v. HHPP Kerkbijdrage Hartebbrugkerk te Leiden
U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal nummer
823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie

Opbrengst collecte:

Zondag 12 februari: € 222,20
Hartelijk dank voor uw bijdrage!