

Nog even Thérèse ...

Van 1 tot 5 juni zijn de Relieken in de acht kerken geweest. Hoe heeft Thérèse naar deze dagen gekeken? Ik denk dat ze het prachtig heeft gevonden 'rond te reizen' door de hele parochie heen. En dat zoveel mensen in alle eenvoud bij de relieken zijn komen bidden en over de barmhartige Liefde van de Heer hoorden.

Ze heeft gebeden voor degenen die op een van de vele momenten in een van de kerken langs kwamen. Ze heeft gebeden voor degenen die hadden willen komen, maar daar niet toe in staat waren. Ze heeft voor de hele parochie gebeden.

Met dank aan al degenen die deze dagen hebben bijgedragen om dit mogelijk te maken. **Pastoor Smith**



"Ik voel vooral dat mijn zending gaat beginnen om de goede God te doen beminnen zoals ik Hem bemin, om mijn kleine weg te wijzen aan de zielen. Als de goede God luistert naar mijn verlangens, dan zal ik mijn hemel op aarde doorbrengen tot aan het einde van de wereld. Ja, ik wil mijn hemel doorbrengen met goed te doen op aarde."

(Thérèse 10 weken voor haar dood)

Het Missionair Team stelt zich voor

Als parochie HH. Petrus en Paulus sluiten wij graag aan bij de beweging van de missionaire parochie die wereldwijd gaande is. Het Missionair Team (MT) zal

als ondersteuning van het Pastoraal team, het Parochie bestuur, de regio's en kernen deze beweging binnen de parochie willen bevorderen. Hieronder stelt

het team zich alvast voor, in een komend nummer vertellen we wat meer over de werkwijze en plannen.

Henk Miedema

Het MT bestaat, naast de pastoor die min of meer bekend is, uit:

Miriam Witt: Ik ben getrouwd met Johannes, moeder van 5 kinderen en oma van 5 kleinzonen. Ik ben lid van het Magnificatkoor in de st Josephkerk en ga iedere twee weken



naar de gebedsgroep in Roomburgh. Misschien kent u mij ook door Fidesco, waarvoor ik samen met Johannes in meerdere kernen tijdens de Vastenactie een van onze projecten heb gepresenteerd.

Stephanie Jägel: Ik woon, samen met teckel Guus, in Zoeterwoude Rijndijk. Ik ga graag naar de Goede Herderkerk waar ik onder andere in de pastoraatgroep



zit, lector ben en in het bloementeam zit. Ik werk bij WIJdeZorg, locatie Emmaus in Zoeterwoude Dorp waar ik de activiteiten voor de bewoners organiseer. Verder heb ik een pleegdochter.

Angelique Steysel: Ik ben getrouwd met Martijn en wij hebben een poes, genaamd Poes ;-). Wij bezoeken meestal de Engelse Mis op zondagavond in de Lodewijkkerk (vaak mooie liederen!). Ik ben betrokken bij de beweging Gemeenschap en Bevrijding (CL) en probeer



elk weekend naar de Aanbedding te gaan. Daarnaast ben ik groot fan van het rozenkransgebed in de Amen-app, omdat die dagelijks prachtige meditaties aanbiedt. Verder ben ik manager Scholen bij de Vastenactie, wat ik ook met veel plezier doe.

José Miltenburg-Smits: Ik ben getrouwd met Léon. Je kunt me vinden in de Josephkerk maar ik kom ook regelmatig in de Harteburg of een andere kerk in onze parochie. Ik ben ik lid van het parochiebestuur en kook ik voor de Petrus en Pauluspot. Buiten de parochie organiseer ik ieder jaar in een voormalig klooster een aantal verdiepingdagen voor 50-plussers en ben ik zorgvrijwilliger in hospice Issoria.



Henk Miedema: Ik woon in Leiderdorp, heb twee zoons en acht kleinkinderen waarvan de oudste pas in de Lodewijkkerk 1e Heilige Communie heeft gedaan. Ik ga naar de Harteburgkerk, ben daar lid van de locatieraad, doende met devotionaliamuseum Greccio, help mee met open middagen en we hebben een groepje over geloof & wetenschap. Ik werkte bij TNO in wetenschappelijk onderzoek, en ben geïnteresseerd in onder meer wetenschapsfilosofie, ideeëngeschiedenis en theologie.



Eliza Oudshoorn: Ik woon in Leiden en ben lid van de Pastoraatsgroep van de Lodewijkkerk en van het Lodewijkkoor; met anderen verzorg ik de Live-stream, ik houd de website bij en coördineer de 24-uurs-aanbedding. Ik werk voor het bisdom Breda, vooral in het gebied van de diaconie, en doe vrijwilligerswerk voor het Katholiek Alpha Centrum. Geen onbelangrijke bijzaak, wat mij betreft: ik ben Feyenoord-fan.



Vorming voor de missionaire parochie

Vijf bijeenkomsten om met elkaar gevormd te worden in een (nog) meer missionaire gastvrije houding. Hoe geef ik woorden aan het geloof? Wat is de waarde van het gebed? Welke open-

heid heb ik voor degene die ik ontmoet? Wat is het kerygma? Mag ik rekenen op de hulp van de heilige Geest? En zo veel meer. Door o.a. pastoor Smith, leden van MT ... Data: wo 25 sept, 9 en 23 okt, 13 en 27 nov.

Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Locatie: Mariazaal bij de Josephkerk, ingang poort Alexanderstraat.
Aanmelding is niet nodig, wel de intentie zoveel mogelijk avonden mee te doen.

Berichten uit De Bakkerij

Vakantie? Niet voor iedereen

De maanden juli en augustus reizen veel mensen af naar hun geliefde vakantiebestemming. Dat is niet voor alle inwoners van Leiden zo vanzelfsprekend. De mensen die hulp vragen bij de Bakkerij is zo'n groep. Voor deze mensen probeert de Bakkerij een thuis te zijn en in de naderende zomerperiode doen we dat o.a. door het uitreiken van zomerbonnen (financiële ondersteuning) en organiseren we een zeilweek of uitstapjes voor kinderen die niet op vakantie kunnen. De jonge vrijwilligers van ons project M25 ervaren deze uitstapjes als zeer waardevol (lees hierover in de nieuwsbrief). Mogelijk dat ook voor u deze periode wat meer leegte brengt nu gebruikelijke afspraken tijdelijk wegvallen. U kunt ook deze zomer (en daarna) gebruik maken van het aanbod van Buurtbuik. Zij serve-



ren in de Bakkerij elke zondagmiddag gedurende het jaar een gratis 3-gangen diner (meer informatie op de website). Daarnaast is het wellicht een mooie gelegenheid om kennis te

maken met ons project 'Oma gaat op Stap', waar vrijwilligers zich inzetten om eenzaamheid onder ouderen te verminderen. Voor al onze projecten en zorg zijn wij afhankelijk van giften. Mocht u wat over hebben of 'samen' een symbolisch ijsje willen eten met iemand die het moeilijk heeft de komende maanden, doneer dan uw 'ijsje' (gift) via onderstaande QR code.



Hoe M25 de bubbels doorprikt

Een aantal scholieren uit de vijfde klas van het Stedelijk Gymnasium heeft de 2e Pinksterdag benut om met ons project M25 hun maatschappelijke stage in te richten. Hun verhalen leest u in de vernieuwde nieuwsbrief en op onze website. Wat we merken is dat dit project de bubbel van de jongeren doorprikt en hun een andere kant van de maatschappij laat zien. Vaak weten ze vooraf niet wat ze kunnen verwachten en lezen we achteraf in hun verslagen dat ze verbaasd waren over hoe makkelijk het contact maken was met de migranten/vluchtelingen kinderen was. Hoe leuk en leerzaam het kan zijn om uit je eigen bubbel te stappen en zo'n ervaring op te doen. Heeft u een connectie met scholen, jeugdwerk of (klein) kinderen in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar, misschien is M25 dan wel een leuk idee voor de verplichte maatschappelijke stage? Meer informatie vindt u op de website.

Margreet Onderwater, gebedsleider

Geloven op vakantie

In de vakantietijd is alles anders, hoewel het leven met God gewoon doorgaat. Welke structuurtjes laat je straks heerlijk los en waar wil je eigenlijk wél aan vast houden? We hebben er allemaal naar uitgezien en nu is het eindelijk zo ver: vakantie. En ook als je thuis blijft: het is vakantietijd.

Nu kom je in de Bijbel dat woord 'vakantie' niet tegen. En het lijkt er ook op dat mensen in de tijd van de Bijbel geen vakantie hielden. Denk je dat eens in, nooit vakantie...! Wel wordt er nogal wat gereisd in de Bijbel. En ook verblijven mensen in tenten. Abraham woonde in tenten, maakte een enorme reis en iedere keer nam hij zijn tent weer mee. Later reizen de Israëlieten van Egypte naar Kanaän, een reis van wel 40 jaar. En telkens weer moeten ze hun tenten afbreken en weer opzetten. En dan Paulus, we lezen van de enorme reizen die hij maakt. Lopend over land, maar ook regelmatig per schip. Al waren dat geen vakantie-trips, ze gingen wel door een prachtig gebied: het Middellandse Zee gebied, Turkije, Griekenland. Er wordt dus wel gereisd in de Bijbel, maar geen vakantie gevierd. Dan blijft onze vraag of vakantie houden wel bijbels is. De Bijbel vertelt ons wel over de rust die God de mens gunt. Omdat Hij weet dat de mens dat nodig heeft. Wij zijn toegerust met Gods Geest, om eropuit te trekken en mensen te ontmoeten. Daarbij mogen we vrij zijn voor God – vacare Deo. Een mooie gedachte om mee te nemen als we erop uittrekken tijdens de vakantieperiode.

Fietsweer, steek een kaarsje op!

Stapt u de komende zomermaanden op de fiets dan is het de moeite waard om een rondje Zoeterwoude te fietsen. Dwars door de polders, over de oude kerkepaden, met de toren van de Sint Jan altijd in het zicht. De ontmoetingsruimte van de Sint Jan is dagelijks open om in de Mariakapel een kaarsje op te steken. Het intentieboek dat in de kapel ligt laat zien dat hier veelvuldig gebruik van gemaakt wordt. Mooi om te lezen dat passanten, parochianen en vakantiegangers hun zorgen en dankbaarheid bij Maria durven neerleggen. Ook aan de Hoge Rijndijk is het mogelijk om de kerk te bezoeken. Op de ochtenden dat het secretariaat bemenst is, staat de deur van de Goede Herderkerk gastvrij open en is het mogelijk om in de corridor een kaarsje op te steken bij Maria.



Eerste Heilige Communie in de Goede Herder

Op zondag 26 mei ontvingen zeven communicantjes tijdens een feestelijke viering hun Eerste Heilige Communie van pastoor Smith. Het thema van het voorbereidingstraject en van de viering was 'Geluksvogels' en dat waren deze communicanten zéker. Het regende niet tijdens de groepsfoto in de tuin, de kerk was kleurrijk versierd, het koor zong prachtig en de kerk zat tot aan de achterste rij vol! Fabian, Romy, Josephine, Bregje, Lucas, Jill en Viggo, van harte gefeliciteerd!



Nicole Gerritsen en Mariëlla Oerlemans, Eerste Communiewerkgroep

Oegandeese diner in de Goede Herder

Tamar Goossens, arts bij de Rob Foundation, was op 30 mei met haar man Daniël te gast. In juni 2022 gaven zij een druk bezochte Oegandese kookworkshop. Dat leverde een flinke opbrengst op waarmee zij hun outreach-programma konden uitbreiden, gericht op het bestrijden van ondervoeding bij kinderen. Waar zij tot voor kort alleen in hun eigen kliniek kinderen behandelden, kunnen zij nu in 4 andere dorpen een kliniek draaiende houden. Na het welkomstwoord door Anneros de Groot vertelde Tamar over het ondervoedings-

en voorlichtingsprogramma dat zij en haar team in Oeganda uitvoeren, over de mooie resultaten die zij de afgelopen tijd heeft bereikt, mede dankzij de mobiele kliniek die zij vorig jaar heeft gekregen.

Ondertussen genoot men van een samosa (gefrituurd pasteitje met hartige vulling). Daniël had voor ruim 60 mensen gekookt. Het eten was heerlijk en de sfeer was heel fijn. Tamar en Daniël hebben ook genoten van deze avond en zijn blij verrast met de gulle donaties die zijn gegeven. Namens Tamar en Daniël, iedereen heel erg bedankt die deze avond tot een succes hebben gemaakt!



Uit de Sint Laurentius

De zomer komt eraan, althans dat hopen we. Maar je moet geduld en vertrouwen hebben, zegt het Evangelie, dat het goed komt. Er was sprake van het instellen van een zomerrooster voor de vieringen tijdens de zomermaanden, want ook priesters, kosteren en koorleden gaan met vakantie. Maar uiteindelijk is toch besloten dat het belangrijk is om iedere week bij elkaar te kunnen komen voor een viering. Om even geestelijke kracht op te doen en ook om met elkaar over de vakantie en het weer te kunnen praten. Begin juni waren de relieken van de heilige Theresia, net als in alle kerken van de parochie, in de Sint Laurentius. Een heel bijzonder gebeuren voor onze parochiekern. We hebben het als een grote eer en ook als een bron van inspiratie ervaren. De komende zomermaanden hopen we vieringen en activiteiten te hebben met net zoveel inspiratie. Marianne Turk, gebedsleider



Contactadressen

Secretariaat: Lorentzkade 16A, 2313 GB Leiden, 071 737 00 87 (ma-do 9.45-11.30 uur), secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl
Pastoor **J. Smith:** 071 513 07 00, jhsmithpr@gmail.com,
Kapelaan **D. Huntjens:** tel.nr. nog niet bekend, kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl, Diaken **G. Clavel:** 06 537 323 62, diakengjclavel@gmail.com, Pastoraal werker **M. Falke-de Hoogh:** 06 532 491 87, m.dehoogh@hotmail.com.

www.petrusenpaulusleiden.nl



Colofon

Jaargang 3 (19), nummer 7, Juli - september 2024
Rondom Petrus en Paulus is een uitgave van de R.K.-parochie HH. Petrus en Paulus in Leiden, Leiderdorp, Stompwijk en Zoeterwoude
De redactie is bereikbaar via het secretariaat.
Redactie a.i.: Marlène Falke de Hoogh en pastoor Smith
Vormgeving: Grafisch Buro Versteegen Vormgeving - Leiden
Tekst overname uit dit blad is prima, mits met bronvermelding.
Nummer 1 komt uit op 8 september. Deadline 19 augustus.

Vastenactie-Fidesco-Burundi

De opbrengst voor het project 'Beter onderwijs in Burundi' heeft alle verwachtingen overtroffen. Het benodigde bedrag € 18.000 voor lesmateriaal, schoolmeubelen en de vorming van leerkrachten is in diverse parochies over het land en de Emmanuelgemeenschap, ruimschoots gehaald.

Namelijk € 35.000. Fidesco zal in overleg met Vastenactie bekijken, waaraan dit extra bedrag zal worden besteed.

Onze dank gaat uit naar u allen, die dit door uw gulle bijdrage – heeft mogelijk gemaakt. De kinderen zich nu verder kunnen ontwikkelen

en de kleuters hebben met hun leerkracht een speciaal filmpje opgenomen om alle donateurs te bedanken. Zie www.fidesco.nl

Parochieel Diaconaal Beraad HH. Petrus en Paulus

Regina Krowinkel

3 x Eerste Heilige Communie

Kapelaan Huntjens was nog maar net benoemd in de parochie of hij kreeg de mooie taak toebedeeld 19 kinderen voor te bereiden op de 1e Heilige Communie. Hij deed dit samen met



Van links naar rechts: Adriana Jacobs, Aurelia Ramphal, Charlotte Tax, Marie-Bernadette van Halem, Giulio Ciaprini, Philipp Anghileri, Koen Voorham, Gregorio Ciaprini, Joseph Miedema.

Patsy Plaschek. Zondag 26 mei deden 9 kinderen in de H. Lodewijk en 8 kinderen in de Sint Joseph 1e Heilige Communie. 9 + 8 = 17... Waar waren die andere 2? Twee kinderen Daniël en Evi Herfst deden hun 1e Heilige Communie in een andere parochie, zelfs in een ander bisdom, samen met neefjes en nichtjes. Daarnaast waren 2 kinderen voorbereid door de Catechese van de Goede Herder. In zekere zin zijn de jaren vanaf het begin van deze Catechese voorbereiding op de 1e Heilige Communie. De zaterdag ervoor was er een retraite dag, met Mis, biecht en hernieuwing van de Doopbelofte. De 1e Heilige Communieviering was alleen met de ouders en broertjes en zusjes. Erna was er natuurlijk taart, maar daarna nog een tijd van gebed en terugkijken.

In de hele parochie waren er dit jaar 41 kinde-



Voorste rij: Stella Ratti, Cécile van de Kreeke en Bryan, Maria Mróz, middelste rij: Sara Bacchetti, Joel Perdignes Garcia, Oliwier Woszczak, achterste rij: Susana Nieroda, Roger Perdignes Garcia, Cruz Okorie.

ren die hun 1e Heilige Communie ontvingen. Het aantal volwassenen dat katholiek geworden is op dit moment 5 en enkelen bereiden zich voor op deze mooie stap.



Zuster Elisabeth Thérèse – eerste gelofte

Op 8 april 2024, Hoogfeest van Maria Boodschap, heeft zuster Élisabeth Thérèse (Isabel Veselka), oud parochiaan van de H. Lodewijk, de eerste gelofte afgelegd bij de zusters van Maria Stella Matutina in Spanje. Tijdens de Heilige Mis, na het aanroepen van de Heilige Geest en de ondervraging, volgde de plechtige gelofte inclusief het 'suscipe' (Neem mij aan, Heer) in het bijzijn van naaste familie.



3 video's om echt te bekijken

Toen de boekdrukkust werd uitgevonden begonnen steeds meer mensen te lezen. Nu internet is uitgevonden beginnen steeds meer mensen minder te lezen! Maar filmpjes kijken dat is daar voor in de plaats gekomen ... Daarom hier drie filmpjes om echt te bekijken. Ze zijn te vinden via de link op de Lodewijksite.

nieuw Nederlands woord (bij 40) en zie hoe Maria een kleine kindergroet krijgt (bij 2.45)!



Heiloo

Op Pinksteren waren er minderen gezinnen dan gebruikelijk in de Lodewijk en Josephkerk. De meeste gezinnen waren samengekomen in het heiligdom van Heiloo. Bekijk de geweldige impressie van 3 minuten. En leer meteen een

Geloofsgesprek

Eliza Oudshoorn was te gast voor het geloofsgesprek op Sacramentszondag. Een mooi pleidooi om van het geloof te durven getuigen en om tijd te nemen voor eucharistische aanbidding.

Sacramentsprocessie

Ieder jaar lopen er meer mensen mee. Dit jaar begeleidde Thérèse ons ook en droegen acht strekte mannen de Reliekschrijn door Leiden heen. Bekijk de mooie impressie van 4 minuten en hoor mensen vertellen voor wie zij toen speciaal gebeden hebben.

3 dagen of 1 dag naar Kevelaer

Vanaf donderdag 8 augustus tot en met zaterdag 10 augustus gaan wij weer naar Kevelaer, waar Maria wordt vereerd als de Troosteres van de bedroefden. Net als vorig jaar gaan er dit jaar weer veel gezinnen mee. Nieuw is dat wij op de laatste dag naar de Dom van Xanten gaan, waar wij de

H. Mis gaan vieren! Pastoor Smith, kapelaan Huntjens en diaken Clavel gaan mee met deze bedevaart. Als 3 dagen voor u te veel is, kunt u ook 1 dag naar Kevelaer. Op vrijdag 9 augustus wordt die gelegenheid u aangeboden. Deze groep pelgrims sluit zich aan bij de groep die 3 dagen in

Kevelaer is, ook met de maaltijden! De folders voor deze bedevaart liggen achter in de kerk. Meer informatie? Kijk op de website: www.bedevaart.nl En voor de agenda: woensdag 11 september is onze jaarlijkse bedevaart naar Heiloo en de Abdij in Egmond.

Missionaire activiteiten in Zuid?

Tijdens de regionale bijeenkomst na de viering op Hemelvaartsdag kwamen ze al aan bod. In de Hartebrugkerk staat het hek achter in de kerk op zaterdag vaker open dan vroeger. Nieuwsgierige voorbijgangers worden opgevangen door vrijwilligers die vragen beantwoorden over het interieur van het gebouw, maar ook over het geloof. Wat gebeurt er eigenlijk anno 2024 in de kerk en wat betekent geloven tegenwoordig? Het kunnen hele boeiende gesprekken opleveren in de Leidse binnenstad. Ook in de Stevenshof weten passerende fietsers en wandelaars het kerkgebouw van de Maria Middelaes te vinden als de deuren open

staan. We hebben wat dat betreft hoge verwachtingen van het Mariakapelletje dat op het kerkplein gaat verrijzen. Er worden nu eerste schetsen gemaakt die voorgelegd gaan worden aan de gemeente. En dan moet er een begroting komen die de goedkeuring van parochiebestuur en bisdom moet krijgen. We zijn er dus nog niet, maar het enthousiasme dat het plan ontmoet, geeft moed! Als derde missionaire activiteit, ontstaan in Zuid maar steeds meer parochie-breed, kunnen we Laudato Si' noemen. Dat zijn de begin-



woorden van het Zonnelied, waarin de Heilige Franciscus al 800 jaar geleden oog had voor de schepping die hij onze Zuster en Moeder Aarde noemt. Paus Franciscus schreef in 2015 de gelijknamige encycliek. Hij koppelt daarin de verantwoordelijkheid van alle mensen, maar zeker ook de christenen, voor een goed beheer van onze planeet aan de zorg voor de minder bedeelde. Rentmeesterschap van Gods schepping en diaconie/caritas zijn volgens de paus nauw met elkaar verbonden. De armen lijden het meest onder de klimaatverandering: misoogsten door droogte of overstromingen en oorlogen om wat er overblijft.

Programma voor de kinderen 1 juli tot 8 september

Op zondag 7 juli houden wij in de Hartebrugkerk de laatste kinderwoorddienst vóór de zomervakantie. Het thema is "Op reis met Jezus." Het is ook de terugkomviering voor de gezinnen van de kinderen die in 2023 in onze kerk zijn gedoopt. Aan het einde van de viering krijgt elk gezin een "Church to Go" pizzadoos vol met leuke activiteiten en ideeën voor de vakantie. Na de Mis worden alle kinderen, tieners en misdienaars op een feestelijke lunch getraakteerd terwijl de ouders gezellig koffie drinken. Op zondag 1 september komen de kinderen



weer bij elkaar in de Hartebrugkerk. Het is dan Wereldgebedsdag voor de Schepping en wij beginnen de viering met een kleurrijke processie om God te bedanken voor onze mooie wereld. Er is dan kinderwoorddienst en lunch. Op zondag 15 september is het de terugkomviering voor de eerste heilige communicanten van 2024 met daarna een activiteit. De catecheseclub "De Vriendjes van Franciscus" gaat na de zomervakantie weer van start met een nieuw thema. Houd de websites en nieuwsbrieven in de gaten!

Scheppingsperiode

Tussen 1 september (Wereldgebedsdag voor de Schepping) en 4 oktober (het feest van de Heilige Franciscus van Assisi) vieren wij wereldwijd de Scheppingsperiode. Tijdens deze vijf weken danken en prijzen wij God de Schepper. Het is ook een periode waarin wij bidden voor onze noodlijdende Zuster en Moeder Aarde en ons extra inzetten voor natuur, klimaat en het verspreiden van het gedachtegoed van de encycliek Laudato Si'.

Het programma voor de Scheppingsperiode wordt nog uitgewerkt. Er komt zeker weer een vesperviering en ook wordt op twee avonden (19 en 23 september) de film "Onder het Maaiveld" vertoond. Noteert u vast de data, meer informatie komt in de volgende Rondon.

Als u mee wilt helpen met het organiseren van activiteiten kunt u contact opnemen met de Laudato Si' werkgroep via Victoria Twist: vj.twist@kpnplanet.nl



De eerste vruchten van de hoop (Rom 8, 19-25)

HOOP EN LEEF MET DE SCHEPPING SCHEPPINGSPERIODE 2024

Mariabedevaart naar Kevelaer 26-28 augustus

Samen met het Groene Hart wordt weer de jaarlijkse meerdaagse bedevaart georganiseerd naar Kevelaer, naar het beeld van Maria, Troosteres der Bedroefden. De pastoors Bosma (Lisse) en Glas (Roelofarendsveen) gaan mee. Nadere informatie bij onze parochiaan Wim Barning ofs. per telefoon 06-53712650 of wimbarning@ziggo.nl

Mariabedevaart naar Beauraing 21-24 september

Een maand later is deze bedevaart, waarmee onze parochiaan Herman Buis verbonden is. In dit plaatsje in de Belgische Ardennen verscheen Maria in 1932 aan vijf kinderen. Herman vertelt er graag meer over op 071-5313155. Veel informatie is te vinden op www.promaria.nl waar u zich ook kunt aanmelden. Dat kan ook bij mevrouw van Niel: 06-17322245.

Kom en zie – samen zoeken naar je roeping

In september start een nieuw 'Kom en zie-jaar'. Dit is het oriëntatiejaar dat in het bisdom Rotterdam wordt aangeboden via Vronesteyn voor mannen (18-45 jaar) die nadenken over hun roeping. Een deelnemer van het afgelopen traject zegt: "Ik ben van huis uit katholiek, maar toch wis-

ten andere deelnemers vaak meer dan ik over geloofskwesties en theologie. Dat vond ik heel leerzaam en inspirerend. 'Kom en zie' heeft mijn geloofsleven echt een extra dimensie gegeven. Het traject bracht ook verdieping door de structuur van het wekelijkse gebed. Dat was ik niet zo gewend. Door de structuur die het gaf kwam

voor mij echt een verdieping tot stand in het gebed, maar ook bijvoorbeeld tijdens de wekelijkse Mis" Meer informatie zie website Bisdom Rotterdam: <https://www.bisdomrotterdam.nl/activiteiten/bisdomrotterdam-nl-jong/start-kom-en-zie-jaar-2024>

Regio Oost

Regio Noord

Regio Zuid

Juli	St. Jan's Onthoofding	De Goede Herder	H. Laurentius	H. Lodewijk	St. Joseph	St. Petrus	Maria Middelaes	Hartebrug	
6 za	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - kapelaan Huntjens			6
7 zo	14e zondag door het jaar	09.30 EV - pastor v.d. Helm	11.00 EV - pastor v.d. Helm	10.00 EV/KWD LAT - kapelaan Huntjens 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - kapelaan Huntjens		09.30 EV - pastoor Smith	11.15 EV/KWD - pastoor Smith	7
13 za	19.00 WG - mw Onderwater					17.00 EV - pastoor Smith			13
14 zo	15e zondag door het jaar	09.30 EV - kapelaan Huntjens	11.00 EV - kapelaan Huntjens	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - pater Marco	11.30 EV - pastoor Smith		09.30 EV - pater Kortekaas	11.15 EV - pater Moons	14
20 za	19.00 EV - kapelaan Huntjens					17.00 EV - pastoor Smith			20
21 zo	16e zondag door het jaar	09.30 EV - pastoor Smith	11.00 WG - mw Turk	10.00 EV/KWD LAT - kapelaan Huntjens 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - pater Marco	11.30 EV - kapelaan Huntjens		09.30 WG - dhr. Van Erp	11.15 EV - pastoor Smith	21
27 za	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - pastoor Smith			27
28 zo	17e zondag door het jaar	09.30 WG - mw. Epskamp	11.00 EV - pastor v.d. Bie	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - pater Marco	11.30 EV - pastoor Smith		09.30 EV - pastor v.d. Bie	11.15 EV - pater Hoogenboom	28
Augustus									Augustus
3 za	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - pastoor Smith			3
4 zo	18e zondag door het jaar	09.30 EV - pastoor Smith	11.00 WG - mw Turk	10.00 EV/KWD LAT - rector Van der Mee 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - pater Marco	11.30 EV - rector Van der Mee		09.30 WG - mw. Van Erp	11.15 EV - pastoor Smith	4
10 za	19.00 WG - mw Onderwater					17.00 EV - kapelaan Huntjens			10
11 zo	19e zondag door het jaar	09.30 EV - pater Kortekaas	11.00 EV - pastoor Smith	10.00 EV/KWD NL - kapelaan Huntjens 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - pater Marco	11.30 EV - kapelaan Huntjens		09.30 EV - pastoor Smith	11.15 EV - pater Hoogenboom	11
14 wo					19.00 EV - kapelaan Huntjens Vigiliemis Maria Tenhemelopneming				14
15 do	Maria Tenhemelopneming	19.30 EV - kapelaan Huntjens		09.00 EV - pater Mark					15
17 za	19.00 EV - kapelaan Huntjens					17.00 EV - pater Mark			17
18 zo	20e zondag door het jaar	09.30 WG - dhr. Koot	11.00 WG - mw Turk	10.00 EV/KWD LAT - pater Mark 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - kapelaan Huntjens	11.30 EV - pater Mark		09.30 EV - kapelaan Huntjens	11.15 EV - kapelaan Huntjens	18
24 za	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - kapelaan Huntjens			24
25 zo	21e zondag door het jaar	09.30 EV - kapelaan Huntjens	11.00 EV - kapelaan Huntjens	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - pater Marco	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV - pater Kortekaas	11.15 EV - pater Moons	25
31 za	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - kapelaan Huntjens			31
September									September
1 zo	22e zondag door het jaar	09.30 EV - pastoor Smith	11.00 WG - mw Turk	10.00 EV/KWD LAT - kapelaan Huntjens 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - kapelaan Huntjens		09.30 WG	11.15 EV/KWD - pastoor Smith	1
7 za	19.00 EV - kapelaan Huntjens					17.00 EV - pastoor Smith			7
8 zo	23e zondag door het jaar	09.30 WG - mw. Dingjan	11.00 EV - kapelaan Huntjens	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - kapelaan Huntjens	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV - kapelaan Huntjens	11.15 EV - pater Moons	8

Internet Livestream

Bij de St. Jan-, De Goede Herder-, Lodewijk-, Maria Middelaes- en Hartebrugkerk zijn de vieringen ook te volgen via livestream. Meer info op hun websites.

Andere vieringen

Kapel RK-Begraafplaats
Zijlpoort, Haven 64
Dagelijks geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Maandelijks Mis in de kapel Di 10.00 uur 2 juli, 6 augustus en 3 september.
Kapel Roomburgh,
Eucharistie in kapel Roomburgh, Hof van Roomburgh 46: Meestal is de vaste Zondagsmis om 10.30 uur en op maandag, dinsdag en vrijdag om 17.00 uur. Raadpleeg voor de juiste tijden de site: www.roomburgh.nl

Maandag
9.00 EV Lodewijkkerk
Dinsdag
9.00 EV Sint Petruskerk
19.00 EV Lodewijkkerk
Woensdag
9.00 EV Lodewijkkerk
10.00 WG Goede Herderkerk
EV op 3e woensdag
19.00 EV Sint Josephkerk
vooraf aanbidding en biecht
Donderdag
9.00 EV Lodewijkkerk
Vrijdag
9.00 EV Sint Petruskerk
19.00 EV Lodewijkkerk
Zaterdag
9.30 EV Lodewijkkerk
Zondag
17.00 Poolse mis
Sint Josephkerk

Liturgische feesten

Heilige Louis en Zélie Martin
De Kerk kent verschillende heilige echtparen. Natuurlijk Maria en Jozef. Maar ook Hendricus en Kuningonde (13e eeuw), Luigi en Maria Beltrame Quattrocchi (20e eeuw). Ook beide ouders van Thérèse van Lisieux zijn heiligverklaard. Hun gedachtenis op de kerkelijke kalender is hun trouwdatum: 12 juli. Ze kregen negen kinderen, waarvan vier jong overleden. De andere vijf, allemaal dochters, gingen het klooster in. Eén van hen is de bekende Thérèse van Lisieux. Van een andere dochter, ooit het zorgenkindje, is het proces van zaligverklaring gaande.



Legenda

EV = Eucharistieviering
GV = Gezinsviering
KWD = Kinderwoorddienst
WG = Woord- en gebedsdiens
LAT = Latijnse Mis

Zuidbuurtseweg 15
2381 LB Zoeterwoude
071 580 12 15
(di/vr 9.30-11.30 u.)
sintjansparochie@hotmail.com
NL95 INGB 0000 2717 53

www.hhpp-oost.nl/sint-jan

Hoge Rijndijk 18
2382 AS Zoeterwoude
071 541 15 10
(ma/wo/vr ochtend)
degoedeherder@yahoo.com
NL12 RABO 0335 6021 85

www.hhpp-oost.nl/de-goede-herder

Dr van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk
071 580 16 04
(ma/wo/vr 10-12 u.)
sintlaurentius@hotmail.com
NL49 RABO 0361 5032 68

www.hhpp-oost.nl/h-laurentius

Steenshuur 19
2311 ES Leiden
071 513 07 00
lodewijkparochie@gmail.com
NL83 INGB 0000 6072 98

www.lodewijkparochie.nl

Herensingel 3
2316 JS Leiden
071 521 81 13
NL57 INGB 0000 6023 34

www.stjosephleiden.nl

Kerk:
Lammenschansweg 40A
Secretariaat:
Lorentzkade 16A
2313 GB Leiden
071 512 19 12
(ma-vr 9.30-11.30 u.)
secretariaat@sintpetrusleiden.nl
NL04 INGB 0002 5541 52

www.sintpetrusleiden.nl

Rijndijk 283
2331 AD Leiden
071 531 01 62
(wo 9.30-11.30 u.)
secretariaat@lamgodsleiden.nl
NL09 INGB 0000 5272 47

www.lamgodsleiden.nl

Kerk:
Haarlemmerstraat 110
Secretariaat:
Haarlemmerstraat 106
2312 GD Leiden
071 512 04 01
(vr 10.30-13.00 u.)
hartebrugkerk@kpnmail.nl
NL29 INGB 0002 5958 00

www.hartebrug.nl

JULI

- Di 2 Opus Dei dames**
Za 6 Nationale Bedevaart Brielle
Zie <https://www.bisdomrotterdam.nl/activiteiten/bisdom-rotterdam-activiteiten/nationale-bedevaart-brielle-2024>
Gebedsochtend voor de missionaire parochie / Pater Pio, 10.30 uur Mis, inleiding en aanbidding tot 12.00 uur.
Sint Josephkerk

AUGUSTUS

- Za 3 Géén gebedsochtend missionaire parochie / Pater Pio**
Do 8 – za 10 Bedevaart Kevelaer
vrij 9 Bedevaart Kevelaer, Haagse Bedevaarten, zie blz. 4
Do 15 Hoogfeest Maria Hemelvaart
Ma 26 – wo 28 Bedevaart Kevelaer
zie blz. 5

SEPTEMBER

- Di 3 Opus Dei Dames**
Do 5 Bijbelsuitleg door Marieke Maes
Zie hiernaast.
Za 7 Gebedsochtend voor de missionaire parochie / Pater Pio, 10.30 uur Mis, inleiding en aanbidding tot 12.00 uur.
Sint Josephkerk
Wo 11 Bedevaart naar Heiloo
zie blz. 4

Adrienne von Speyr over het Credo

Wie zich verdiept in het leven van Adrienne (1902-1963) en haar geschriften (60 titels) komt antwoorden tegen op zeer actuele vragen. Bijvoorbeeld ruim voordat er in de maatschappij onhelderheid opkwam over wie de mens wezenlijk is, schreef zij al een Theologie van man en vrouw. En dat niet vanuit een theologische studie (die ze nooit gevolgd heeft), maar vanuit het gebed, overweging van de heilige Schrift en de wenken van de heilige Geest.

Dit seizoen zullen we teksten lezen die de Geloofsbelijdenis belichten. Alle vorige series zijn nog terug te zien en te horen.

Woe 20.15 – 21.30 uur via Zoom, inloggen via de site van de Lodewijk.

Bijbeluitleg

Met Marieke Maes (MM) in de Maria Middelaars (MM). Donderdagavond van 20.00 – 22.00 uur. Aanmelding niet nodig.

5 september, 17 oktober, 21 november en 12 december.

Over de **lectio divina** op donderdagmorgen meer in het volgende nummer.
Over de vorming voor de **missionaire parochie**, zie blz. 2.

Vormingsaanbod najaar

Verken het katholieke geloof met Sycamore (voorheen Alpha)

Voor mensen die het katholieke geloof willen verkennen of zich voorbereiden op katholiek worden zijn dit heel toegankelijke bijeenkomsten. 7 Bijeenkomsten over God, de Kerk, de Sacramenten, Maria en de heiligen en nog veel meer. Met alle ruimte voor vragen en uitwisseling.

Data: Di 1,8,15, 22, 29 okt en 5 en 12 nov.

Locatie: parochiezaal, Steenschuur 17

Tijd: 19.30 inloopt, 20.00 aanvang en tot 21.30 uur.

Aanmelding mail 'Sycamore' en je naam naar: secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl

Explore the Catholic faith with Sycamore (formely Alpha)

These are very accessible meetings for people who want to explore the Catholic faith or are preparing to become Catholic. 7 Meetings about God, the Church, the Sacraments, Mary and the saints and much more. With the opportunity for questions and exchange.

Dates: Tuesday 1,8,15, 22, 29 October and 5 and 12 November

Location: Parish hall, Steenschuur 17

Time: 7:30 PM welcom, 8:00 PM start and until 9:30 PM.

Registration mail 'Sycamore' and name to: secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl



Verdiepingsavonden voor wie katholiek geworden is: Kom verder

Voor iedereen die de afgelopen jaren tot de katholieke Kerk is toegetreden. Maandelijks houden we een avond om ons verder te verdiepen in het geloof. Hoe hebben we onze eerste tijd als katholiek ervaren? Wat vonden we mooi, wat hebben we gemist? Welke vragen zijn opgekomen of gebleven? Waar wil ik meer over weten? Waar wil ik me nog meer in verdiepen ...?

Over de liturgie en het kerkelijk jaar, over de heilige Schrift, over het bidden, over het dagelijks leven van een katholiek, over de sociale leer van de Kerk. We gebruiken het boek *Twitteren met God* en video's van Sycamore.

Elke 4^e donderdag van de maand.

We eten eerste samen, daarna wisselen we ervaringen uit en verdiepen ons in een thema.

Data: Do 26 sept, 24 okt, 21 nov en 19 dec.

Locatie: Parochiezaal, Steenschuur 17

Tijd: 18.30 – 21.30 uur

Vanwege de maaltijd graag aanmelding, mail 'katholiek geworden' met je naam naar: secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl

Zin in de zomer

Het natte voorjaar heeft veel mensen doen uitzien naar de zomer. Ze hebben wat je noemt zin in de zomer. De zomer is ook de vakantietijd. Voor de één een zegen met rust en ontspanning in het vooruitzicht. Voor de ander een vloek door het wegvallen van activiteiten. Zin raakt ook aan het begrip zingeving. In een biografie lees ik als definitie: 'Een levenslange zoektocht naar een betekenis van het leven die meer is dan de banale dagelijksheid'. Als gelovige mensen zijn we wat dat betreft rijk bedeed. We hebben weet van een God die ons in het leven heeft geroepen en ons liefheeft. Door Jezus heeft dat leven eeuwigheidswaarde gekregen en vinden we in Hem een voorbeeld om na te leven. De heilige Geest geeft ons daartoe de kracht en wijsheid om te onderscheiden wat aan ons leven goed is. Misschien iets om bij stil te staan op een mooie zomeravond? Ik wens u in elk geval veel zin in de zomer toe.

Pw Marlène Falke-de Hoogh, toc