

Rondom Petrus en Paulus

Infoblad RK parochie - Leiden en ommelanden

September - oktober
2023
No. 1

Een nieuw seizoen

“In oktober is het weer herfstvakantie” ... De bekende aftelreactie van de middelbare scholier en misschien ook wel van de docent? Maar voor de parochianen, het parochiebestuur en pastoraal team geldt dit niet. Daar is het juist: eindelijk weer op volle kracht aan de slag.

We hebben gehoord hoe de paus de jongeren heeft aangespoord van hun geloof te getuigen. Vorig seizoen stond de vraag centraal of wij werkelijk gastvrij zijn als geloofsgemeenschap. Geen makkelijke vraag. We willen wel, maar één stem kan de stilte

doorbreken ... We willen wel, maar op ónze voorwaarden ... We willen wel, maar ... Gastvrijheid is ook niet: het maakt allemaal niet uit wat we doen en wat we geloven, iedereen mag meedoen. De Paus zei: “De Kerk is open voor iedereen,



maar er zijn wetten die het leven binnen de Kerk regelen.” Dit seizoen gaan we kijken naar onze zondagsbeleving. Hoe omgeven wij de zondagsliturgie van de Kerk met onze aandacht, koorzang, gebruik van kerkgebouw ...?

En wat zijn extra mogelijkheden voor en/of na de viering voor ontmoeting, vorming en gebed? Dus: eindelijk weer op volle kracht aan de slag.
Pastoor Smith

De zesdaagse Romereis met de zilveren pastoor Broeders

Over de organisatorische kant van deze reis van 29 mei – 3 juni: dik in orde, met dank en waardering voor Jan Akerboom en Wilbert van Erp.

Pastoor Broeders, onze herder, ging ons met ferme pas voor door de Eeuwige Stad. Achteraan liep “zijn herdershond”: Wilbert van Erp die de kudde van 25 pelgrims bijeenhield.

Na inchecken en lunch in het hotel op een heuvel vlakbij het Vaticaan kregen we een stevige stadswandeling langs de toeristische hoogten tot aan de Spaanse Trappen. Die zijn we geen van allen meer op geweest; sommigen namen uitgeput een taxi terug naar het hotel.

Op dinsdag waren we al om 7u15 present in de Sint Pieter, voor een Eucharistieviering met de pastoor als voorganger in de crypte bij het graf van Petrus. Klein, maar indrukwekkend! Groot en indrukwekkend was de kerk, voor velen een feest van herkenning: het Petrusbeeld, de Pietà. De aansluiting bij het gebed met de paus op het Sint Pietersplein maakte indruk. Hierop volgde een uitgebreide rondleiding door de Vaticaanse Musea, onder leiding van een voortreffelijke gids; ze bracht het met humor.

In de volgende dagen hebben we de belangrijke kerken bezichtigd: St. Jan in Lateranen, Friezenkerk, San Clemente, San Pietro in



Vincoli, Santa Maria Maggiore, Santa Prassede en St. Paulus Buiten De Muren. De meesten van ons hebben deelgenomen aan een geslaagde fietstocht naar en over de Via Appia; zelf heb ik daar als wat onzekere

vlaaklandsfietser van afgezien. Bijzonder was de afsluitende maaltijd in Trastevere, vol van gezelligheid, deels door een groep Spanjaarden naast ons.

We kregen van pastoor Broeders belangrijke informatie en inspiratie over de kerken, over wat onze voorgangers in het geloof beziel had in hun leven en hoe dat in de kerken door vorm gegeven is. Dit kwam ook tot uiting in de momenten van reflectie, en zeker ook in de onderlinge gesprekken op de terrassen, onder het genot van een kop koffie, een glas van het een en ander of een smakelijke maaltijd. Hier kregen we de verdieping waarop we bij een bedevaart hopen. De afsluiting van het programma bestond in een eigen Eucharistieviering in de Friezenkerk waarbij een toevallige voorbijganger zich bij ons aansloot.
Jan Schulp

Een ander evenement geplaatst in het kader van het zilveren priesterjubiläum van pastoor Broeders was het initiatief om een korendag te houden op zaterdag 24 juni in de Goede Herderkerk. Zestig koorzangers uit de hele parochie (!) zongen en repeteerden die dag samen om aan het eind om 16 uur een vesperviering op te luisteren waarin de jubilaris uiteraard voorging. Na afloop was er een gezellig samenzijn met toespraakjes en geschenken. Een uitgebreid verslag met meer foto's vindt u op pagina 3.



Even voorstellen ...

Beste medeparochianen, Op verzoek van Jan van Trig, vertel ik graag iets over mijzelf en wat ik doe binnen onze parochie.

Mijn naam is Remco Rothkrantz. Ik ben 42 jaar,



woonachtig in de Vreewijk in Leiden, trotse vader van twee kinderen en echtgenoot van een lieve vrouw. Wij komen als gezin meestal in de Harteburgkerk maar ook af en toe in andere kerken van de parochie. In het dagelijks leven ben ik adviseur in het beleggen en beheren van vastgoed, voor bijvoorbeeld pensioenfondsen en verzekeraars. Sinds enkele jaren doe ik dit vanuit mijn eigen onderneming.

In mijn vrije tijd doe ik graag aan sport, waaronder hardlopen en fietsen. Daarnaast zet ik mij in voor onze parochie, zo

ben ik een aantal jaren betrokken geweest bij de organisatie van de Kinderwoorddiensten. Meer recent ben ik benoemd tot adviseur vastgoed van ons parochiebestuur. Een van de projecten waar ik veel tijd aan besteed, is de samenwerking met de gemeente Leiden om een nieuwe fietsenstalling achter de Harteburgkerk te realiseren, met daarboven een nieuwe Romanuszaal. Er spelen nog meer zaken rondom het vastgoed van onze parochie, zoals de verkoop van de Antoniuskerk.

Wil je er meer over weten of kun jij mij er misschien meer over vertellen? Of vind je het leuk om persoonlijk kennis te maken? Spreek mij dan gerust eens aan op een zondag in de Harteburgkerk. Ik ben natuurlijk ook bereikbaar via e-mail: rothkrantz@gmail.com. **Remco Rothkrantz**

Nieuws vanuit De Bakkerij

'Voetje voor voet'

Hoe verder te gaan na wat er gebeurd is op 14 juli in ons Diaconaal Centrum? Hoe ruimte te geven aan het verdriet en toch ons werk voort te zetten? Het is als 'nieuw land' en tegelijkertijd doorgaan in een vertrouwd spoor:

*wij trekken maar verder
voetje voor voet
soms lood in de schoenen
soms vleugels van licht
en zo gaan wij verder
steeds verder en verder
zo trekken wij de horizon
open*

Na een periode van rouw, verdriet en herstel hebben we de deuren van ons Diaconaal Centrum weer geopend. Al eeuwenlang bieden wij hulp op deze plek, de stormen van de tijd trotserend, staand in een traditie die dieper, verder, liefdevoller reikt dan wij met ons eigen mensenleven of menselijke hulp kunnen bieden. En openen we bewust, maar voorzichtig, ons hart en diaconaal centrum weer om door te gaan. We zijn sprakeloos en overweldigd door de vele honderden blijken van meeleven, steun, kaarten, berichten, bloemen en

aandacht voor de slachtoffers en de nabestaanden van onze dierbare vrijwilliger Krijn en aan De Bakkerij. We voelen ons hierdoor gesteund om door te gaan.



Samen eten en tegen voedselverspilling
Vanaf eind oktober start BuurtBuik met het bereiden en serveren van maaltijden in De Bakkerij. Met het eten dat we ophalen bij lokale supermarkten, bedrijfskantines en horeca maken we gratis én gezonde maaltijden van gered voedsel. Iedere zondagmiddag in De Bakkerij om 12.30 uur kunt u gratis aanschuiven. Opgeven vooraf is niet nodig! Houd de posters of de website van De Bakkerij in de gaten voor nadere informatie.

Vredesontmoeting 21 september

Op deze donderdag, de Internationale Dag van de Vrede, organiseert Diaconaal Centrum De Bakkerij, samen met diverse partnerorganisaties de vredesontmoeting met dit jaar als thema "(ON)VREDE EN NU?" Aan de hand van teksten tot bezinning, een lied, gebed en stilte geven wij gehoor aan de opdracht vredelievend te zijn. U komt toch ook? **Aanvang 16.00 uur. Locatie: Stadhuisplein Leiden**

PAX 75 jaar

75 jaar geleden richtten acht katholieke jongeren Pax Christi Nederland op. Ze legden daarmee het fundament voor de Nederlandse Vredesbeweging PAX. Na het trauma van de Tweede Wereldoorlog, gloorde er hoop op een vredige toekomst. Het jubileum zal dit jaar centraal staan in de Vredesweek. 75 jaar later is er opnieuw oorlog in Europa, met loopgraven, bombardementen en vluchtelingen. Ook wereldwijd nemen conflicten toe, met Soedan en Niger als recente voorbeelden. Vredeswerk is nog altijd nodig. Overal in de wereld, waar brandhaarden van oorlog, geweld en onenigheid zijn, ondersteunt PAX de lokale initiatieven van mensen, die zich inzetten voor vrede. Nederland blijft gelukkig een baken van rust.



Maar wie zijn oren en ogen gebruikt, weet dat onze democratie onder druk staat. Als vredesbeweging trekken wij ons dit aan. 75 jaar later is vrede nog steeds niet vanzelfsprekend. Zij moet gekoesterd, beschermd en gemaakt worden, dichtbij huis en ver weg. "(ON)VREDE EN NU?" is het thema van de Vredesweek, die van 17-25 september wordt gehouden. Vrede en onvrede in Nederland. Ja, we hebben vrede, maar is dat wel zo als maatschappelijke organisaties de staat aanklagen, omdat de overheid niet voldoet aan de zorgplicht. Denken we dan aan institutioneel racisme, de toeslagenaffaire, de gasboringen of door niet effectief in te grijpen in de woningcrisis, de stikstofcrisis, de klimaatcrisis of de crisis in de opvang van vluchtelingen. De apathie van voorheen ('dat is nou eenmaal zo') maakt plaats voor strijdvaardigheid. Daarom gaan in de Vredesweek overal in het land de 'Ambassadeurs van Vrede' in gesprek met burgers om te bewerkstelligen, dat we niet tegenover elkaar staan, maar met elkaar gaan bouwen aan een inclusieve vrede. Hier in Nederland. Laat deze acties gepaard gaan met ons gebed om Vrede en om zegen over de vredesinitiatieven van de werkers van PAX. Namens het Parochieel Diaconaal en MOV Beraad **Regina Krowinkel**

Contactadressen

Secretariaat: Lorentzkaade 16A, 2313 GB Leiden, **071 737 00 87** (ma-do 9.30-11.30 uur), petrusenpaulusleiden@gmail.com
Pastoor **W. Broeders**: 06 271 401 17, w.p.l.broeders@gmail.com
Pastoor **J. Smith**: 071 513 07 00, jhsmithpr@gmail.com
Diaken **G. Clavel**: 06 537 323 62, diakengjclavel@gmail.com
Pastoraal werker **M. Falke-de Hoogh**: 06 532 491 87, m.dehoogh@hotmail.com

www.petrusenpaulusleiden.nl



Colofon

Jaargang 3 (19), nummer. 1, september - oktober 2023
Rondom Petrus en Paulus is een uitgave van de R.K.-parochie HH. Petrus en Paulus in Leiden, Leiderdorp, Stompwijk en Zoeterwoude
De redactie is bereikbaar via het secretariaat.
Redactie ad interim: Wilbert van Erp en pastoor Smith
Vormgeving: Grafisch Buro Versteegen Vormgeving - Leiden
Tekst overname uit dit blad is prima, mits met bronvermelding.
Nummer 2 komt uit op 29 oktober. Deadline is 9 oktober 2023.

Regio Oost

Parochiekernen H. Laurentius, Sint Jan's Onthoofding en De Goede Herder

Adres- en bankgegevens zie pagina 6

Eerst aanspreekbare: pastoor W.P.L. Broeders

Nieuws uit jubilerend Stompwijk

We schreven er al eerder over: dit hele jaar wordt van de Laurentius het 150-jarig bestaan gevierd. Voor de zomervakantie hadden we al activiteiten, in september gaan we hier uitgebreid mee door. Zo zijn we op zaterdag 2 september met de 'Samen op weg'-kerk van Leidschendam op bedevaart naar Wilsveen gegaan. Hier heeft vroeger een Mariakapel gestaan met een Mariabeeld waaraan bijzondere krachten werden toegeschreven. Op 9 en 10 september zijn de Open Monumentendagen. Natuurlijk pakken we daar extra stevig voor uit! Op zondag 17 september om 11 uur wordt met een plechtige Eucharistieviering het jubileum officieel gevierd met onze bisschop als hoofdcelebrant naast onze eigen pas-



toor Broeders. De koren zijn al hard aan het repeteren, dus dit belooft een prachtige viering te worden. De week erna, op zondag 24 september, krijgt de Laurentiuskerk een cadeautje van de Stompwijkse gemeenschap in de vorm van de opvoering van de "Jeruzalem Passion". De initiatiefnemers hoorden en zagen eerder dit jaar het Jeruzalem Passion koor uit Voorburg o.l.v. dirigent Hans Matla en bedachten dat het mooi zou zijn om het koor naar Stompwijk te krijgen. Het koor is een gelegenheidskoor van 150 tot 200 mannen en vrouwen die 6-stemmig zingen! Zij worden ondersteund door 5 mu-

zikanen en 3 solisten. In onze kerk zal het koor ongeveer 80 zangers tellen. De Jeruzalem Passion vertelt (deels door een verteller en deels gezongen) het levensverhaal van Jezus. Omdat de opvoering niet in de Goede Week plaatsvindt, zal de nadruk gelegd worden op de vreugde van de verrijzenis en het geloof van alle mensen. De opvoering begint om 14u30 (kerk open om 14 uur) en is afgelopen om 16 uur. Na afloop is er in het Dorpspunt nog gelegenheid om na te praten. De toegang is gratis, maar omdat we heel veel belangstelling verwachten MOET u, als u bij dit evenement aanwezig wilt zijn, u van tevoren aanmelden. Dit kan door een mailtje te sturen naar marianeturk2016@gmail.com met vermelding van naam en telefoonnummer. U krijgt dan een bevestiging.

toor Broeders. De koren zijn al hard aan het repeteren, dus dit belooft een prachtige viering te worden. De week erna, op zondag 24 september, krijgt de Laurentiuskerk een cadeautje van de Stompwijkse gemeenschap in de vorm van de opvoering van de "Jeruzalem Passion". De initiatiefnemers hoorden en zagen eerder dit jaar het Jeruzalem Passion koor uit Voorburg o.l.v. dirigent Hans Matla en bedachten dat het mooi zou zijn om het koor naar Stompwijk te krijgen. Het koor is een gelegenheidskoor van 150 tot 200 mannen en vrouwen die 6-stemmig zingen! Zij worden ondersteund door 5 mu-

Terugblik op een bijzondere korendag



Op 24 juni vierde pastoor Broeders met de gemeenschap van de HHPP-parochie zijn zilveren priesterjubileum, of beter gezegd, zijn 28-jarig priesterjubileum, omdat het eigenlijke feest in 2020 niet door kon gaan vanwege corona. Koorzangers van de parochie hebben hem een bijzonder cadeau gegeven: een korendag in de Goede Herderkerk met een afsluitende viering. Zestig koorzangers uit koren van alle parochiekernen hadden zich aangemeld voor een dag zingen. Het werd, onder leiding van Ans Bulles, dirigente van het dames- en herenkoor van de Goede Herder, een fantastische dag met veel plezier, enthousiasme en prachtige muziek. Pastoor Broeders schoof aan bij de lunch,

verzorgd door het onvolprezen koffieteam van de Goede Herder, en bleef naderhand nog een poosje luisteren bij de repetitie. Om 16 uur was er een viering in een goed gevulde en door de bloemengroep prachtig versierde kerk, met uiteraard de jubilaris als voorganger. Er werd van harte gezongen door het koor en alle aanwezigen en pastoor Broeders wist ons zoals altijd te raken met zijn inspirerende en persoonlijke woorden. Na afloop was het nog lang gezellig in het atrium, waar iedereen onze jubilerende pastoor kon feliciteren. Namens de deelnemers aan de Romereis overhandigde Bep Vijverberg een cadeau. En ook vanuit de Goede Herder bleef men niet achter: Jeanee van der Hulst sprak de jubilaris toe en overhandigde namens pastoraatgroep en beheercommissie een geschenk. Dit alles onder het genot van heerlijke drankjes, hapjes, en natuurlijk een bitterball!

Oproep van de St. Jan.

Het parochiekoor zoekt een bevlogen organist(e) als begeleider tijdens de vieringen in onze kerk.
Stuur een mailtje naar de voorzitter van het koor: margot5388@gmail.com.

Petrus en Paulus koor

Op zaterdag 23 juli wordt een nieuw parochie-breed koor opgericht, op de eerste plaats om uitvaarten en huwelijksvieringen muzikaal te omlijsten. In de regio Zuid bestond al het Franciscuskoor en deze succesformule wordt nu verbreed naar de hele parochie. Het idee is dat koorzangers van

alle parochiekernen zich aansluiten, zodat er een poule van geoefende zangers ontstaat waaruit geput kan worden. Uitvaarten zijn per definitie onverwacht en dan is het fijn als er een koor gevormd kan worden dat doordeweeks kan zingen. Dat is bijna niet meer per kern te organiseren. Het koor komt



onder leiding te staan van Carel Cames van Batenburg. De startbijeenkomst is in de Antoniuskerk op 23 juli van 10.30 - 12.00 uur. Dan worden afspraken gemaakt over het repertoire en op welke middag/avond en waar wordt gerepeteerd. Info bij Ton van Schie: a.van.schie3@kpnplanet.nl

Enkele jongeren aan het woord over de Wereld jongeren dagen (WJD) in Lissabon

“De WJD was een hele mooie ervaring. We hebben veel mensen ontmoet en het was heel leuk. Wat mij erg is bijgebleven was de preek van de Filipijnse kardinaal tijdens de mis in Fatima. Hij sprak over het feit dat we altijd onszelf moeten zijn tegenover God en de mensen om ons heen. Het eten viel tegen maar de wake was heel indrukwekkend want toen het Allerheiligste werd uitgesteld en het gezang van het koor stopte, kon je een speld horen vallen.



“Dit jaar heb ik voor het eerst de Wereld Jongeren Dagen mogen ervaren in het prachtige Lissabon. Het katholieke festival brengt jongeren van over de hele wereld samen in geloof. Ondanks de oncomfortabele slaapmatjes heb ik intens genoten van de stad, mijn groep en de blijde jongeren die zongen,



Landelijke Pater Piodag en Gebedsgroep voor de missionaire parochie

Zaterdag 23 september op de gedachtenis van de heilige pater Pio is in Utrecht weer de landelijke dag van de gebedsgroepen. Locatie Gerardus Majellakerk en de zaal er achter. Aanvang 10.30 uur Rozenkrans, 11.15 uur Mis – lunch – inleiding en gesprek – Lof. Afronding rond 15.00 uur. De Pater Pio Gebedsgroep bestaat in onze parochie al 20 jaar. De komende tijd zullen we de bijeenkomsten vooral ook zien als momenten van gebed voor de missionaire parochie. Om 10.30 is de heilige Mis, daarna een korte overweging over de evangelisatie-opdracht van de Kerk met natuurlijk ook een korte tekst van pater Pio. We sluiten af met 30 minuten aanbidding en gebed voor de nieuwe evangelisatie tot ong. 12.00 uur. Iedereen is welkom elke eerste zaterdag van de maand in de Josephkerk (7 okt, 4 nov en 2 dec).

Biddende vaders en moeders (Fathers-Mothersprayer)

Veel mannen lijken de routine van het gebed te hebben laten vallen. Wanneer ze een druk leven hebben, hebben ze een goed excuus om het gebed voor zich uit te schuiven naar straks of naar morgen. “Als we het druk hebben, dan hebben we juist het gebed nodig, we hebben het gebed zelfs nog meer nodig. We kunnen zelfs meer bereiken wanneer we eerst bidden.” De biddende vaders komen bijeen in de Lodewijkpastorie, dinsdagavond om 20.00 uur. De biddende moeders groep komt samen in de Josephpastorie, maandagavond van 19.45u- 20.30 uur. Het doet altijd zo goed om samen te bidden, te zingen en bijbel te lezen en dan in vertrouwen de kinderen aan de voet van het kruis te leggen. Kom gerust een keer meebidden. Info bij Sylvia Maenhout: sammiehoog@gmail.com

Vormsel voor volwassenen - zaterdag 4 of 11 november – Confirmation Sacrament for adults - saturday 4 or 11 November

Volwassenen die nog niet het Vormsel ontvangen hebben, kunnen aansluiten bij de Vormselviering op 4 of 11 november om 15.00 uur in de Petruskerk. Er zijn 3 voorbereidingsbijeenkomsten over ons geloof, de Heilige Geest, deelname aan het kerkelijk leven, het Vormsel en bidden: ma 16, di 24 en ma 30 oktober. De eerste twee Steenschuur 17, 20 – 21 uur, de laatste Petruskerk, 18.30-19.30 uur. Aanmelden via petrusenpaulusleiden@gmail.com met vermelding deelname Vormsel als volwassene.



For adults there is the opportunity to receive the Sacrament of Confirmation on 4 or 11 November at 3 PM Petruskerk, Lammenschansweg 40A. There are 3 preparatory meetings: Mon 16, Tue 24 and Mon 30 October. Location: Steenschuur 17, 20.00 – 21.00. only Monday 30 Oct. Petruskerk, 6.30-7.30 pm. Register via petrusenpaulusleiden@gmail.com stating: participation in Confirmation as an adult.



Men heeft mij naderhand verteld: “We volgden het op TV en dachten dat er een storing was want we hoorden niets meer terwijl er 1,5 miljoen mensen op dat veld waren.”

Martino Ratti

“Het was een erg leuke ervaring die ik iedereen aanraad. Dit is omdat het je geloof versterkt, maar het is er ook heel erg gezellig en je ontmoet mensen van over de hele wereld.”

Nicolò Ratti

dansten en lachten. Samen met anderhalf miljoen jongeren hoorden we de paus zeggen: “Stráál, luister en vrees niet. Neerkijken mag alleen om iemand te helpen opstaan.” Het was voor mij een onvergetelijke reis en ik moedig elke jongere aan mee te gaan naar de volgende WJD, in Seoul!”

Aimée Lubach

“De wereldjongerendagen in Lissabon waren voor mij heel bijzonder. Ik ben er vrijwel alleen heengegaan, kende maar één meisje, maar had binnen 10 minuten mensen leren kennen waar ik super goed mee ben omgegaan de rest van de reis. Het was vooral een hele bijzondere ervaring doordat je met vrijwel iedereen eigenlijk overal over kon spreken. De straten van Lissabon waren gevuld met katholieke jongeren. Dit was voor mij ook erg bijzonder aangezien dit in Nederland helemaal niet zo is. Samen met vrienden hebben we enorm veel nieuwe mensen aangesproken. We baden dan vaak samen een Weesgegroet in onze eigen en de “vreemde” moedertaal. Al met al een hele bijzondere reis!”

Jasper Koch

En de Paus zelf ...?

“Voor mij was het geweldig. De jongeren zijn gelovig, zij zijn op zoek naar een niet-vijandig, niet-gemaakt, niet-wettisch geloof, naar een ontmoeting met Jezus Christus. Wat niet altijd makkelijk is.”

Oktober – Maand van de Rozenkrans

Elke dinsdag en donderdag wordt om 20.30 uur de Rozenkrans gebeden via Zoom. Elke keer zijn er rond de 20-25 deelnemers, vanuit de parochie en ver daar buiten. Het is eenvoudig om in te loggen: de website van de Lodewijk en dan bij Rozenkrans ‘link’ aanklikken ... “Moge de maagd Maria, eucharistische Vrouwe, ons binnenleiden in het geheim van de ware aanbidding. Haar nederige en eenvoudige hart was altijd gericht op het mysterie van Jezus, waarin zij de aanwezigheid van God en zijn verlossende Liefde aanbad. Dat door haar voorbede het geloof in het eucharistische Mysterie, de vreugde van deelname aan de heilige Mis, vooral die van de zondag, en het verlangen om te getuigen van de immense liefde van Christus in de hele Kerk moge toenemen.”

Paus Benedictus XVI,

Angelus Sacramentsdag, 10 juni 2007

Verhuizing van de Antoniuskerk naar de Maria Middelaarskerk

In een vorige Rndom stond een verslag van de hooravond die door het bisdom was belegd. Er is sindsdien toestemming verleend om de Antoniuskerk aan de eredienst te onttrekken. Dit zal gebeuren op zondag 22 oktober op de gewone tijd van 9u30. In die viering zal natuurlijk stil gestaan worden bij de afgelopen 60 jaar. Na vanaf 1961 gekerkt te hebben in een noodgebouw, kon de Antoniusparochie op 14 mei 1966 haar intrek nemen in het huidige gebouw, toen nog aan de rand van de Leidse bebouwing. De zondag erna, op 29 oktober komt onze bisschop de verbouwde Maria Middelaarskerk opnieuw inzegenen, waarbij het nieuwe celebratiealtaar speciale aandacht zal krijgen. Die feestelijke viering begint om 10 uur. In de tussentijdse week moet er veel verhuisd worden: bijna 250 stoelen, de kruiswegstaties, meubilair van het priesterkoor en nog veel meer. Dat wordt nog een hele klus! Eind augustus heeft de oplevering door de aannemer plaatsgevonden en hebben we het gebouw weer “terug”. Er staat nu een glazen scheidingswand om het kerkgedeelte van het atrium te scheiden, er is een nieuwe pantry ingericht en de sacramentsramen



uit de Antoniuskerk zijn geplaatst. Ook is het priesterkoor teruggebracht tot de oorspronkelijke (kleinere) proporties met de oude tegelvloer weer zichtbaar. Verder zijn alle muren opnieuw gesausd en is het grote

orgel verwijderd. In de maanden september en oktober moet de inrichting plaatsvinden. Daaronder vallen het aanleggen van de nieuwe installatie voor geluid en livestream, het richten van de nieuwe spots, het uitpakken en stemmen van het koororgel en het plaatsen van het nieuwe altaar. Dat krijgt een travertijn blad, net als het hoogaltaar, en een smeedijzeren onderstel, net als de ambo's. U zult uw nieuwsgierigheid nog moeten bedwingen tot 29 oktober!

Wat met het overvloedige kerkgebouw gaat gebeuren, is nog steeds niet bekend. Sloop is het meest waarschijnlijke omdat de gemeente Leiden grote plannen heeft met de wijk, vooral voor woningbouw.

Scheppingsperiode (1 september – 4 oktober)

Deze jaarlijkse periode, afgekondigd door Paus Franciscus, krijgt natuurlijk ook in onze parochie aandacht. Het internationale thema is “Laat vrede en gerechtigheid stromen” Op zaterdag 16 september is er op de Wereld Opschoondag voor tieners van 10-13 uur vuil verzamelen per kano in de Stevenshof. Aanmelden via janakerboom@casema.nl. Op zondag 17 september begint de Vredesweek met een oecumenische viering in de Antoniuskerk



om 10 uur. Donderdag 21 september is er om 16 uur de jaarlijkse Vredesontmoeting op het Leidse Stadshuisplein, georganiseerd door De Bakkerij. Op zondag 1 oktober wordt na de viering van 11u15 het Zonnelied ingezegend, dat op de voorkant van de Hartebrugkerk is geschilderd. Dan kunnen ook dieren worden gezegend. Tot slot is er op 4 oktober de traditionele Franciscusviering om 19u30 in de Antoniuskerk.

Kazuifel actie Lam Gods

Omdat de kazuifels van beide kerken lelijk en sleets waren geworden, is besloten een nieuwe set aan te schaffen (wit, groen, paars en rood) voor in de “nieuwe” kerk. Pastoor Broeders was meteen enthousiast en heeft ze tijdens de reis met de parochie naar Rome gepast in een winkel vlakbij het Pietersplein. Ze waren niet zo goedkoop als hij had gehoopt, dus zit er een gat in de begroting. Er was al € 1000 toegezegd, maar dat dekt maar 50% van de kosten. Wat is er een mooier cadeau van de parochianen voor de nieuwe kerk? Op het witte kazuifel staat speciaal een Maria embleem (zie foto). Giften zijn welkom op NL14 INGB 0002 2130 01 van HHPP Lam Gods met vermelding van “kazuifel”.



Kom in actie voor het Hartebrugorgel

Sinds Kerstmis loopt er een actie om geld bijeen te krijgen voor het groot onderhoud aan het monumentale Maarschalkerweerd orgel uit 1877. Na 145 jaar trouwe dienst is dit hard nodig. Vorige generaties hebben het orgel in goede staat aan ons doorgegeven en nu is het onze beurt. De actie “sponsor een orgelpijp”, om alle 1500 pijpen van het instrument te sponsoren voor slechts € 10 per pijp, verloopt succesvol. De teller staat inmiddels op € 11.500. Ook is er een subsidie van € 5000 toegezegd door het Prins Bernhard Cultuurfonds. Maar we zijn er nog niet, want de kosten zullen zo'n € 100.000 bedragen. Een levensgrote poster in het kerkportaal met

de slogan “Become an organ donor” is een blikvanger. De actie heeft ook een opmerkelijk initiatief opgeleverd. Het was koorlid Eva Boer opgevallen dat het leer aan de tochtdeuren in het kerkportaal kapot is. Zij heeft een stoffeerbedrijf en heeft aangeboden om het leer van de deuren te repareren. Het daarmee gemoeide arbeidsloon stort zij terug ten bate van het orgelfonds! Inmiddels is Eva bezig met de deuren en heeft tijdelijk een cheetaprint op één van de panelen gezet, bedoeld als grap maar ook als “eyecatcher” om de orgelactie te steunen. Ook u kunt de actie steunen door een gift op NL 29 INGB 0002 595 800 t.n.v. HHPP Hartebrug onder vermelding van “orgel”. Hartelijk dank!

Katholieke Jongerendag: Welkom Thuis – zaterdag 4 november

Deze dag wordt georganiseerd door een enthousiaste groep vrijwilligers in samenspraak met mgr. Mutsaerts, referent voor Jeugd en Jongeren namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie. De organisatie wil deelnemers gelegenheid bieden om te bouwen aan een persoonlijke relatie met God. Het programma bevat onder andere sprekers,

muziek, de Heilige Mis, workshops en ruimte voor ontmoeting en ontspanning. Ook tieners tussen 12 en 15 jaar zijn met een tiener- of vormselgroep van harte welkom om aan te sluiten bij het programma deze dag. De Katholieke Jongerendag wordt drie maanden na de Wereldjongerendagen



(WJD) gehouden en wil aansluiten bij het enthousiasme van deze jongeren, maar natuurlijk ook van hen die niet naar de WJD gegaan zijn. Het zal een dag worden van nieuwe ontmoetingen en weerziens De Grote Plekken 11, Veenendaal, 13 - 21 uur, kosten € 15. Zie www.katholiekejongerendag.nl Je kan je ook al vrijwilliger aanmelden.

Regio Oost

Regio Noord

Regio Zuid

Internet Livestream

September	St. Jan's Onthoofding	De Goede Herder	H. Laurentius	H. Lodewijk	St. Joseph	St. Petrus	H. Antonius/Maria Middelaes	Hartebrug	
9 za	19.00 EV - pastoor Broeders					17.00 EV/KWD - pastoor Smith			9
10 zo		09.30 EV - pastoor Broeders	11.00 WG - diaken Clavel	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV - pastor v.d. Bie ANT	11.15 EV - pastor v.d. Bie	10
	23e zondag door het jaar			16.00 Aanbidding en biecht					
				17.00 EV-English Mass - pastoor Smith					
16 za	19.00 EV - pastoor Broeders					17.00 EV - pastoor Smith			16
17 zo		09.30 EV - pastoor Broeders	11.00 EV - bisschop	10.00 EV/KWD LAT - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - Pastoor Smith		10.00 oecumenische viering ANT	11.15 EV/KWD - pastor Wessel	17
	24e zondag door het jaar		feest 150 jaar	16.00 Aanbidding en biecht					
				17.00 EV English Mass - father Marco					
23 za	19.00 WG - mw Onderwater					17.00 EV - pastoor Smith			23
24 zo		09.30 WG - mw Epskamp	11.00 EV - pastoor Broeders	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - Pastoor Smith		09.30 EV/KWD - ANT	11.15 EV - pater Oude Vrielink	24
	25e zondag door het jaar			16.00 Aanbidding en biecht			pastoor Broeders		
				17.00 EV English Mass - pater Matteus					
30 za	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - pastoor Smith			30
Oktober									Oktober
zo 1		09.30 WG - dhr Koot	11.00 EV - pastor vd Bie	10.00 EV/KWD LAT - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV - pater Kortekaas ANT	11.15 EV/KWD - pater Hoogenboom	1
	26e zondag door het jaar			16.00 Aanbidding en biecht					
				17.00 EV English Mass - pastoor Smith					
7 za	19.00 EV - pastoor Broeders					17.00 EV/KWD - pastoor Smith			7
8 zo		09.30 EV - pastoor Broeders	11.00 EV - pastoor Broeders	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 WG - mw Bakker ANT	11.15 EV - pater Moons	8
	27e zondag door het jaar			16.00 Aanbidding en biecht					
				17.00 EV English Mass - pastoor Smith					
14 za	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - pastoor Broeders			14
15 zo		09.30 EV - pastoor Broeders	11.00 EV - pater Kortekaas	10.00 EV/KWD LAT - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV - pater Kortekaas ANT	11.15 EV/KWD - pastoor Broeders	15
	28e zondag door het jaar			16.00 Aanbidding en biecht					
				17.00 EV English Mass - pastoor Smith					
21 za	19.00 EV - pastoor Broeders					17.00 EV - pastoor Smith			21
22 zo		09.30 WG - mw Turk	11.00 WG - mw Turk	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV/KWD - ANT	11.15 EV - pater Hoogenboom	22
	29e zondag door het jaar			16.00 Aanbidding en biecht			pastoor Broeders		
				17.00 EV English Mass - pastoor Smith			sluiting kerk		
28 za	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - pastoor Broeders			28
29 zo		09.30 EV - pastor vd Bie	11.00 EV - pater Kortekaas	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		10.00 EV/KWD - MM	11.15 EV - pastor v.d. Bie	29
	30e zondag door het jaar			16.00 Aanbidding en biecht			bisschop		
				17.00 EV English Mass - pater Matteus			opening kerk		

Bij de Lodewijk-, De Goede Herder-, St. Jan- en Hartebrugkerk zijn de vieringen ook te volgen via livestream. Meer info op hun websites.

Andere vieringen

Kapel RK-Begraafplaats
Zijlpoort, Haven 64
Heilige Mis op dinsdag 10 okt. (dus niet op 3 okt.!) en 7 nov. De kapel is dagelijks geopend.
Sint Josephkapel Roomburg
Vanaf 1 september heeft Roomburg weer een vaste rector, pastoor Van der Mee. Dat is geweldig nieuws! We hopen in het volgende nummer de nieuwe vaste tijden van de Zondagsmis en Weekmissen in de Sint Josephkapel te kunnen vermelden. Voor actuele informatie zie de website van Roomburgh of bel daarnaartoe om informatie.

- Maandag**
9.00 EV Lodewijkkerk
- Dinsdag**
9.00 EV Sint Petruskerk
19.00 EV Lodewijkkerk
- Woensdag**
9.00 EV Lodewijkkerk
10.00 EV/WG Goede Herderkerk
18.30 Aanbidding en biecht
19.00 EV Sint Josephkerk
- Donderdag**
9.00 EV Lodewijkkerk
- Vrijdag**
9.00 EV Sint Petruskerk
19.00 EV Lodewijkkerk
- Zaterdag**
9.30 EV Lodewijkkerk
- Zondag**
17.00 Poolse mis
Sint Josephkerk

Liturgische feesten

Vieringen Allerheiligen en Allerzielen
Vlak na het verschijnen van het volgende nummer viert de Kerk het Hoogfeest van Allerheiligen en de gedachtenis van Allerzielen. In Christus blijven we verbonden met de overledenen, degenen die in de hemel zijn (Allerheiligen) en degenen die nog gezuiverd worden door Gods liefde (Allerzielen). De vieringen op die dagen zijn:
Wo 1 nov. 09.00 uur Mis Lodewijk
19.00 uur Mis Joseph
10.00 uur viering Goede Herder
Do 2 nov. 09.00 uur Mis Lodewijk
19.00 uur Mis Joseph
Alle overige vieringen staan vermeld in het volgende nummer en op de websites.

Legenda

- EV = Eucharistieviering
- GV = Gezinsviering
- KWD = Kinderwoorddienst
- WG = Woord- en gebedsdienst

Zuidbuurtseweg 15
2381 LB Zoeterwoude
071 580 12 15
(di/vr 9.30-11.30 u.)
sintjansparochie@hotmail.com
NL95 INGB 0000 2717 53

www.hhpp-oost.nl/sint-jan

Hoge Rijndijk 18
2382 AS Zoeterwoude
071 541 15 10
(ma/wo/vr ochtend)
degoedeherder@yahoo.com
NL12 RABO 0335 6021 85

www.hhpp-oost.nl/de-goede-herder

Dr van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk
071 580 16 04
(ma/wo/vr 10-12 u.)
sintlaurentius@hotmail.com
NL49 RABO 0361 5032 68

www.hhpp-oost.nl/h-laurentius

Steenshuur 19
2311 ES Leiden
071 513 07 00
lodewijkparochie@gmail.com
NL83 INGB 0000 6072 98

www.lodewijkparochie.nl

Herensingel 3
2316 JS Leiden
071 521 81 13
NL57 INGB 0000 6023 34

www.stjosephleiden.nl

Kerk:
Lammenschansweg 40A
Secretariaat:
Lorentzkade 16A
2313 GB Leiden
071 512 19 12
(ma-vr 9.30-11.30 u.)
secretariaat@sintpetrusleiden.nl
NLO4 INGB 0002 5541 52

www.sintpetrusleiden.nl

Kerk:
Antoniuskerk
Boshuizerlaan 13
Secretariaat:
Boshuizerlaan 13
2321 SG Leiden
071 531 01 62 (di 9.30-11.30)
secretariaat@lamgodsleiden.nl
NLO9 INGB 0000 5272 47

www.lamgodsleiden.nl

Kerk:
Haarlemmerstraat 110
Secretariaat:
Haarlemmerstraat 106
2312 GD Leiden
071 512 04 01
(di/vr 10.30-13.00 u.)
hartebrugkerk@kpnmail.nl
NL29 INGB 0002 5958 00

www.hartebrug.nl

SEPTEMBER

- Do 14 Bijbelavond met Marieke Maes.**
Antoniuspastorie 20.00 – 22.00 uur.
Aanmelden is niet nodig.
- Zo 17 150 jaar Laurentiuskerk,**
viering 11.00 uur met de bisschop
Extra gebed na de Missen in de
Lodewijk en Joseph
- Wo 20 Adrienne von Speyr** over de oktobermaand: Maria en de Rozenkrans
Bezinningsavond Opus Dei voor heren, 19.45 uur Lodewijkpastorie.
- Do 21 Start Alpha/Sycamore om het geloof te verkennen**
- Wo 27 Start leesavonden Ratzinger/Benedictus XVI**

OKTOBER

- Do 5 Start Lezen van Zondagsevangelie**
- Za 7 Pater Pio Gebedsgroep,**
Josephkerk, 10.30 – 12.00 uur voor de missionaire parochie
- Di 10 Bezinningsavond Opus Dei voor dames,** Lodewijkpastorie, 19.45 uur.
- Do 12 Bijbelavond met Marieke Maes,** zie 14 sept.
- Zo 15 Extra gebed** na de Missen in de Lodewijk en Joseph
- Ma 16 Vormselvoorbereiding volwassenen 1**
- Wo 18 Adrienne von Speyr** over Allerheiligen en Allerzielen
Bezinningsavond Opus Dei voor heren, 19.45 uur Lodewijkpastorie.
- Zo 22 Onttrekking aan eredienst van de Antoniuskerk,** 9.30 uur
- Di 24 Vormselvoorbereiding volwassenen 2**
- Zo 29 Opening Maria Middelaes** en wijding altaar door de bisschop, 10.00 uur
- Ma 30 Oefenen Vormselviering**

Gezocht: twee nieuwe redactieleden Rondom Petrus en Paulus

We zoeken nog steeds twee mensen. Eén vooral voor de coördinatie, d.w.z. mail-correspondentie met de regio's, parochiebestuur en anderen voor het bijeenbrengen van de kopij en fotomateriaal. Eén vooral voor de tekstuele bewerking, d.w.z. correcties, aanpassen van lengte en nalezen van de drukproef. Tijdsbesteding per nummer per redactielid ongeveer 3 tot 4 uur, verspreid over de dagen en alles kan thuis gedaan worden. De Rondom verschijnt 7 x per jaar, de Kerst- en Paasnummers zijn wat uitvoeriger en vragen dus wat meer tijd.

Samen met een lid van het pastoraal team en een lid van het bestuur vormen deze twee gezochte leden de redactie van Rondom. Info bij Jan van Trignt (vicevoorzitter@petrusenpaulusleiden.nl) en pastoor Smith (jhsmithpr@gmail.com).

Voor wie het geloof wil verkennen: Alpha / Sycamore

Maakt u iemand hierop attent!

De belangrijkste aspecten van het katholieke geloof aan de orde. Een cursus/ serie om als geheel te volgen met alle ruimte voor vragen en ontdekken. 9 donderdagen van 19.30 - 21.30 uur: 21 en 28 september, 5, 12, 19 en 26 oktober en 9, 16 en 23 november. Locatie: Steenschuur 17, Leiden.
Info en aanmelding: jhsmithpr@gmail.com

Alpha SYCAMORE

Lezen van het zondagsevangelie

Vanaf 5 oktober a.s. is er elke donderdag van 10 tot 11.15 uur weer een bijeenkomst van Bijbellezers met gebed (lectio divina) in de pastorie van de Sint Lodewijkkerk.

Onder begeleiding van diaken George Brink lezen we het evangelie van de komende zondag. We lezen eerst zorgvuldig de Bijbeltekst en gaan na wat daar precies staat. De diaken geeft een toelichting op de tekst. Dan overwegen we ieder persoonlijk wat Jezus ons in dit evangelie wil zeggen, en we antwoorden daarop in stil gebed.

U bent van harte welkom om een of meer keren deel te nemen, er is vrije inloop. Na de Mis van 9.00 uur in de Lodewijkkerk staat de koffie klaar voor deelnemers!
Voor vragen: diakenbrink@gmail.com .

Leesavonden teksten Ratzinger / Benedictus XVI

Uit onder meer *De Geest van de Liturgie – De Kern ons geloof – Jezus van Nazareth – Oefeningen in geloof, hoop en liefde ...*

Kopieën van de teksten zijn op de avonden aanwezig. 2e en 4e woensdag, 20.00 – 21.30 uur: 27 sept, 11 en 25 okt, 8 en 21 nov. Locatie Steenschuur 17. Door pastoor Smith e.a. Aanmelding is niet nodig.

Met Adrienne von Speyr het kerkelijk jaar volgen

Elke 3^e woensdag 20.15 -21.30 uur via Zoom, inloggen via de Lodewijksite. 20 sept, 18 okt, 15 nov en 13 dec. Door pastoor Smith. We lezen teksten uit haar vele werken die de bijzondere tijden en feesten van het kerkelijk jaar belichten.

Sluiting van de Antoniuskerk op 22 oktober

Op deze zondagmorgen wordt voor het allerlaatst de Eucharistie gevierd in de Antonius van Padua kerk. Op 14 mei 1966 is de kerk ingewijd door Mgr. Jansen, bisschop van Rotterdam. In de kerk – toen lag de Churchilllaan nog aan de rand van Leiden – waren er met 700 zitplaatsen op een gewone zondag vijf Heilige Missen en nog moesten er mensen staan! Dat waren andere tijden met een pastoor en twee kapelaans, alle drie franciscanen. Nu is er één viering voor hooguit 100 kerkgangers en er is niet elke zondag een priester beschikbaar. Dan gaan er leken voor in een gebedsviering, iets waarmee de parochianen vertrouwd zijn



geraakt in 1990 toen de nog zelfstandige parochie een tijdje zonder pastoor zat.

Het gebouw oogt voor velen niet als een kerk, van binnen niet en ook niet van buiten zonder een echte klokkentoren. Toch sprak in de jaren zestig de strakke architectuur en de open

verbinding via een glazen wand met de buitenwereld erg aan. De straatlantaarns liepen van het kerkplein door tot in de kerk.

Het einde van een tijdperk!

