

Nieuws & Activiteiten



Zoek de misdienaar!

Bij het misdienaarsuitje is het elk jaar iets nieuws. Dit jaar gingen ze naar een trampolinepark om hun energie kwijt te raken. Daarna traditiegetrouw naar La Bota om bij te tanken. Dank je wel Claire en Denise voor het organiseren!

Bakken met de Vriendjes

Voor het "element" vuur hebben wij voor de Vriendjes van Franciscus een speciale activiteit bedacht. Op de dag van de intocht van Sinterklaas hebben wij pepernoten gebakken. Iedereen vond ze echt lekker!



Kerstactiviteit en Kerstmarkt

Op zaterdag 14 december kwamen de kinderen naar de Romanuszaal voor de grote Adventsactiviteit. Wij begonnen met het verhaal van de Boom van Isaï (Jesse) en de komst van Jezus als de Messias. Daarna gingen wij allerlei dingen knutselen

voor de Adventsmarktje die wij voor moeders en kinderen uit Venezuela hebben gehouden. Dankzij de markt hebben wij EUR 170 voor hen kunnen ophalen!



DE KINDERBRUG



Informatieblad voor kinderen in de Hartebrugkerk (ook in samenwerking met de Sint Petrus en Lam Gods) Nr. 36 jan/feb 2020

Lieve Ouders en Kinderen,

Allereerst wil ik namens het hele team iedereen een gezond en gelukkig nieuwjaar 2020 wensen! Wij kijken uit naar een jaar vol liefde voor God, voor elkaar en voor de natuur. In deze nieuwsbrief kan je lezen over de activiteiten van de laatste maanden. Hier op de foto zie je de schoendozen die wij met liefde voor de kinderen in de vluchtelingenkampen van Lesbos hebben gevuld.



Op zondag 2 februari vieren wij het feest van Maria Lichtmis en alle kinderen mogen aan de kaarsjesprocessie deelnemen. Meer informatie daarover volgt binnenkort.

Geniet van de winter en vergeet niet de vogels te voeren.

Veel liefs van het team xxxx
(contact: vj.twist@kpnplanet.nl)



Laatste Oproep Eerste Heilige Communie en vormsel 2020!

Wij nodigen de kinderen uit die in groep 4 of hoger zitten en dit jaar hun eerste Heilige Communie willen doen. De eerste ouderavond is al op **dinsdag 21 januari** en de voorbereidingen voor de kinderen beginnen op **woensdag 29 januari**.

Kinderen die in groep 8 of hoger zitten, mogen het sacrament van het Vormsel ontvangen. De eerste ouderavond is op **dinsdag 14 januari** en de voorbereiding voor de kinderen beginnen op **donderdag 16 januari**. U mag uw kind aanmelden bij ons secretariaat: hartebrugkerk@kpnmail.nl

Kinderwoorddiensten tijdens de Mis van 11:15 in de Hartebrugkerk (Haarlemmerstraat 110)



Zondag 5 januari: De Openbaring van de Heer (Drie Koningen)

De Wijzen kwamen uit het oosten om de nieuwe koning te vereren. Ze brachten gaven mee. Wat zou jij als cadeau aan Jezus willen geven?

Zondag 19 januari: 2de zondag door het jaar

Jezus komt naar Johannes om gedoopt te worden. Johannes vertelt wat daarna is gebeurd. Hij noemt Jezus "het Lam Gods". Waar in de Mis zegt de priester deze woorden?



Zondag 2 februari: Feest van Maria Lichtmis

Jozef en Maria brengen het kindje Jezus naar de tempel in Jeruzalem. Daar ontmoeten ze twee mensen die iets bijzonders aan hen vertellen. Wij gaan met een kaarsenprocessie de kerk naar binnen.

Zondag 16 februari: 6de zondag door het jaar

Vele mensen komen om naar

Jezus te luisteren. Zij zijn erg verbaasd! Hij vertelt dat je niet alleen aan de regels moet houden. Je moet het vanuit je hart echt willen.



Lunch in de Romanuszaal van de Hartebrug

Alle kinderen en jongeren zijn van harte welkom bij onze lekkere lunches na de Mis van 11.15 uur.

De volgende lunches zijn op **5 januari, 2 februari en 1 maart**.

Kinderwoorddiensten tijdens de Mis van 9:30 in de Maria Middelaars (Rijndijk 283)

Zondag 26 januari: 3de zondag door het jaar

Jezus zoekt mensen om Hem te volgen. Hij loopt langs het meer van Galilea en ziet twee vissersboten. Hij roept naar de mannen in de boten. Weet jij de namen van de vissers?



Zondag 23 februari: 7de zondag door het jaar



Jezus vertelt vele nieuwe dingen aan de mensen die naar Hem komen luisteren. Hij zegt dat je niet terug mag vechten en dat je niet allen je vrienden maar ook je vianden lief moet hebben. Zou dat mogelijk zijn?

Catecheseclub de Vriendjes van Franciscus

"Liefde voor God, Liefde voor elkaar, Liefde voor de natuur"

De catecheseclub is geschikt voor nieuwsgierige kinderen **van groep 5 t/m groep 7** maar broertjes en zusjes vanaf groep 4 zijn ook welkom.



Elke maand komen wij bij elkaar in de **sacristie van de Hartebrugkerk**, ingang Haarlemmerstraat 110, op een zaterdagmiddag van **15.30 tot 17.00 uur**. Voor meer informatie, stuur een mail aan Victoria : vj.twist@kpnplanet.nl

18 januari 2020 Lucht

Lucht is overal om ons heen, en toch zien we het niet. Lucht is wat we inademen en staat symbool voor het leven. De Heilige Geest wordt "Adem van God" genoemd die leven in alles "blaast". Wij zullen het over vogels in de Bijbel hebben en iets lekkers voor onze eigen vogels maken.

